



HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
TẠI THỤY SĨ

66
9&10
2018

Cảm tạ **CHÚA**

"Tôi **CẢM TẠ CHÚA**, vì tôi được dựng nên
cách đáng sợ lạ lùng.
CÔNG VIỆC CHÚA thật lạ lùng,
lòng tôi biết rõ lắm."

Thi Thiên 139:14



Sức Mới số 66, tháng 09-10.2018
Năm thứ 9

<u>Bài viết – Suy Gẫm:</u>	Trang
Tôi Cảm Tạ Chúa - Lê Vi	3
Sống Trong Niềm Vui - MSTS Ngô Minh Quang	6
Bình An Trong Tâm Hồn – MS Nguyễn Thị	12
Thơ : Cảm Tạ Chúa - Bình Tú Ngọc	15
Chúng Ta Chỉ Đi Ngang Qua Thế Giới Này – Thiên Quốc	20
Bài Làm Chứng về Ôn Phước Chúa – cô Phan Thị Tư	24
Đức Chúa Trời Diệu Kỳ : Các Loài Bướm	26

Sinh Hoat Hội Thánh:

Ảnh Bìa – <i>Kim Nguyệt</i>	1
Hình ảnh sinh hoạt	16
Đó Kinh Thánh – <i>Liên Nguyễn</i>	29
Thông báo - Tin Tức – Liên lạc	31

Ứng hộ báo Sức Mới xin gửi vào

- Số tài khoản (compte Postal): 17-391352-2 Võ Ngọc Thủy Thương
- Và ghi rõ : BÁO SỨC MỚI.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và góp phần trong công việc Chúa với chúng tôi!

Ban Biên Tập : Hình Như Bích Hạnh, Lê Kim Nguyệt,
Nguyễn Thị Liên, Võ Ngọc Thủy Thương.

Cố vấn: MS. quản nhiệm Ngô Bá Tạo.

Tôi Cảm Tạ Chúa!

“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.

Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”

Thi Thiên 139:14

Ngay lúc này đây, bạn có điều gì để cảm tạ Chúa không?

Thật khó để có thể làm một việc gì đó mà thiếu đi sự chuẩn bị phải không bạn?

Dẫu vậy, vẫn có những việc chúng ta có thể làm ngay mà không cần phải tốn thời gian chuẩn bị khi chúng ta đã quen thuộc với công việc nào đó. (Chắc rằng chúng ta có thể đưa ra ngay kết quả của bảng cửu chương mà không cần phải nhẩm tính hay sử dụng máy tính!)

Cũng vậy, để chúng ta có thể cảm tạ Chúa, trước nhất chúng ta cần tập tành trong sự tương giao cá nhân của chúng ta với Chúa. Chúa quan tâm đến mỗi cá nhân và mong muốn từng mỗi một người thốt lên lời cảm tạ Chúa!

Học theo bài học cá nhân của Gióp: *“Chánh tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác”* (Gióp 19:27). Thay vì sự tự ti, mặc cảm bản thân ngày trước khiến cho chúng ta không thể thốt lên lời cảm tạ Chúa. Thì khi chúng ta tìm kiếm Chúa cách cá nhân, Chúa sẽ mở mắt để chúng ta thấy được giá trị của bản thân trong bức tranh trọn vẹn của Ngài, mà bản thân mình là một phần bên trong đó.

“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi

đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.” (Rôma 12:4-8)

“Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định.” (I Côrinhtô 12:18)

Tìm kiếm Chúa cách cá nhân để khám phá vẻ đẹp của chính mình. “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.”

Một khi chúng ta thiết lập được thói quen tìm kiếm Chúa cách cá nhân, chúng ta không chỉ khám phá được vẻ đẹp của chính mình, chúng ta còn kinh nghiệm được công việc cả thể của Chúa nữa. Từng bước đi với Chúa, chúng ta sẽ được lớn lên mỗi ngày. Nếu trước đây, chúng ta chỉ có thể tự hào khi làm chứng về những ơn phước Chúa ban cho. Thì giờ đây, khi đã lớn lên trong Chúa, chúng ta sẽ nhận biết “công việc Chúa thật lạ lùng” để chúng ta có thể thốt lên lời cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh: thuận cảnh hay nghịch cảnh!

Làm sao mà tôi có thể cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh?

Vâng. Thật sự khó để có thể cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh. Vì chúng ta không thể thấu đạt được ý muốn của Chúa, nên chúng ta dễ dàng đối diện với nghịch cảnh bằng tâm trạng lo âu, sợ hãi.

Chúng ta chỉ có thể cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh khi chúng ta có cái nhìn của Chúa.

Con người chỉ xem bề ngoài. Đức Chúa Trời rõ bản chất của mọi sự.

Cùng điếm qua một vài ví dụ để thấy rõ sự khác nhau trong cái nhìn của con người và cái nhìn của Chúa, để từ đó chúng ta hạ mình, khiêm nhu để học theo cái nhìn của Chúa!

- Khi đối diện với truy sát của Giê-sa-bên, tiên tri Ê-li “xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cắt lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi.” (I Các vua 19:4) Chúa cho tiên tri Ê-li biết vẫn còn những việc chờ ông làm cho Ngài.

- Khi đối diện cơn bão, các sứ đồ sợ hãi tìm cách chống chọi. Chúa Giê-xu thì đang nằm ngủ. Khi không thể làm gì hơn được nữa thì các sứ đồ đánh thức Chúa dậy và được chứng kiến phép lạ Chúa làm trên thiên nhiên. (Lu ca 8:22-25)

Khi chúng ta có cái nhìn tin cậy vào ý muốn tốt lành của Chúa, chúng ta sẽ nhận thấy rằng những nghịch cảnh không phải là rào cản, bèn là cơ hội để chúng ta có thể thấy được “công việc lạ lùng” Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta.

“Ta đã bảo các con những điều đó, hầu cho các con có lòng bình yên trong ta. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33)

Thi Thiên 139, Đa-vít cho chúng ta thấy Chúa là Đáng tể trị mọi sự:

“Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;
Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.
Chúa xét nét nẻo đường và sự nằm ngủ tôi,
Quen biết các đường lối tôi.
Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi,
Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.
Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước,
Đặt tay Chúa trên mình tôi...”

Nên chúng ta hãy cứ tin cậy Chúa mà trao phó mọi sự cho Chúa và cảm tạ Chúa trong mọi sự! Vì ý muốn Chúa là tốt lành và trọn vẹn!

Bạn đã sẵn sàng để cùng với Đa-vít cảm tạ Chúa?

*“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”*

Lê Vi (08/2018)

Sống Trong Niềm Vui



Thường là người ta đếm tiền, đếm số, đếm các hàng hóa trong kho, đếm ngày, đếm tháng v.v... Ít ai nghĩ đến việc đếm lại các ơn phước mình đã nhận được từ Chúa Trời hay từ người khác. Cách đây khoảng 100 năm Johnson Oatman đã cảm tác bài thơ “Count Your Blessings” (Hãy Đếm Các Ôn Phước Chúa ban) bài thơ này được Edwin O. Excell phổ nhạc và đã trở thành một trong những bài Thánh ca nổi tiếng nhất hiện nay.

Thường là chúng ta mỗi khi nhận được những tin vui, những điều may mắn thì chúng ta thấy lòng mình tràn ngập niềm vui, còn khi nhận được những tin buồn, những điều bất hạnh thì chúng ta thường rầu rĩ, than trách cho số phận của mình, hoặc có người lại than trời trách đất như cụ Nguyễn Công Trứ

*“Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười.”*

Có hai cô giáo gặp lại sau vài năm xa cách, họ mừng rỡ hỏi thăm về gia cảnh của nhau. Cô thứ nhất nói: "Bồ ơi! Tôi lập gia đình đã hai năm". Cô bạn chúc mừng: "Vậ thì tốt quá rồi!" Nhưng cô lại than: "Tốt cái gì! Ông chồng tôi gập hai lần tuổi tôi." Cô bạn lên tiếng: "Nếu vậy thì buồn quá!" Nhưng cô lắc đầu: "Không! Không có gì buồn cả! Vì chồng tôi là triệu phú". Mặt cô bạn sáng lên: "Vậ thì bồ có phước quá!" Cô ta không đồng ý: "Phước nổi gì! Ông ta là người keo kiệt, ông không cho tôi một cắc." Cô bạn cảm thông: "Vậ thì bạn bất hạnh quá!" Cô khẽ cười: "Không phải vậy đâu! Vì vừa rồi ông cất căn nhà trị giá cả triệu Mỹ kim, tôi và ông được sống trong căn nhà sang trọng đó." Cô bạn reo lên: "Vậ thì tuyệt vời quá!" Nhưng nét mặt cô bỗng trầm buồn: "Cái gì mà tuyệt! Tháng rồi căn nhà ấy đã bị cháy rụi." Cô bạn lại cảm thông:

"Khô cho bạn tôi quá!" Cô lại không đồng ý: "Chưa chắc khô vì khi cháy nhà ông chồng tôi ở trong đó!"

Thưa quý vị, qua câu chuyện vui này ta thấy mỗi con người chúng ta đều ở trong chiếc vòng lẩn quẩn của cuộc đời, vui buồn lẫn lộn, phước họa xoay chuyển không ngừng. Sống trong sự âu lo, buồn thảm! không ai sống trong niềm vui, nhất là sống trong niềm tri ân Đấng Tạo Hóa mình. Chúng ta hãy quay lại với Đấng Tạo Hóa là Nguồn ơn phước để lúc nào cũng nhớ ơn Đức Chúa Trời và đếm lại những ơn phước Ngài ban.

Thánh Kinh ký thuật lại lời của Đấng Tạo Hóa quở trách dân sự Ngài: *"Dân Ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được."* (Giê-rê-mi 2:13)

Dân Chúa đã làm hai điều ác: (1) Họ đã lìa bỏ Chúa Hằng, là nguồn nước sống (2) Họ tự đào lấy hồ, tự tạo cho mình con đường riêng, loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống mình, hậu quả là hồ nứt ra, không chứa nước được.

Ngày nay cũng có nhiều người đào hồ riêng cho mình, tự tìm cho mình một tôn giáo riêng mà không trở lại nguồn nước sống là Đấng Tạo Hóa, như người ta được đào lấy hồ, tự kiếm mạch nước uống cho cuộc đời mình! Tiếc thay, họ chẳng bao giờ được thỏa mãn, được đã khát. Chẳng hạn như một người đã trở thành tỷ phú nhưng đời sống họ vẫn trống vắng, người ấy vẫn còn khát, người tiếp tục lao khổ nhọc nhằn làm việc để có thêm tiền, nhưng rồi dù tiền nhiều đến đâu người vẫn không bao giờ thấy thỏa mãn!

Đấng Tạo Hóa đã than lên rằng: *"Có thiếu nữ nào quên đồ trang sức? Có cô dâu nào quên mặc áo cưới trong giờ hôn lễ? Thế mà dân Ta quên Ta từ lâu, từ ngày nào không ai nhớ được."* (Giê-rê-mi 2:32)

Dẫu Chúa giận loài người nhưng Ngài lúc nào cũng yêu thương con người là tạo vật của Ngài. Chính vì tình thương ấy mà hai ngàn năm trước Ngôi Hai Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Jêsus đã phải giáng trần, hy sinh tánh mạng trên cây thập tự để giải cứu loài người ra khỏi tội lỗi. Trong suốt 33 năm trên đất Chúa dạy loài người chúng ta và nhắc nhở chúng ta nhiều điều. Một trong những lời dạy quan trọng nhất là lòng biết ơn.

Vào tháng 11 hằng năm, nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức ngày Lễ Tạ Ơn rất trọng thể. Từ Lễ tạ ơn trong tiếng Anh là Thanksgiving có cùng nguồn gốc với chữ "Think" có nghĩa là Tưởng nhớ ai đó, nghĩ đến ai đó. Khi chúng ta cảm ơn ai, chúng ta nhớ đến người đó, nhớ lại ơn nghĩa mà người ấy đã làm cho mình.

Có bao giờ quý vị nghĩ đến Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo mình, tưởng nhớ đến Chúa Cứu Thế Jêsus là Đấng đã chết thế tội mình?

Một người đã trải nghiệm được tình yêu Chúa, được bơi lội trong ân sủng của Chúa là triết gia Paul, tha thiết kêu gọi chúng ta rằng: "*Thưa anh em, dù gặp hoàn cảnh nào, cứ hân hoan trong Chúa! Tôi nhắc đi nhắc lại không chán, vì niềm vui giữ cho anh em an toàn.*" (Phi-líp 3:1) "*Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: hãy vui mừng! Hãy chứng tỏ tinh thần hòa nhã với mọi người. Chúa gần trở lại. Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em, khi anh em tin cậy Chúa Cứu Thế Jêsus.*" (Phi-líp 4:4-7) Triết gia Paul cho chúng ta bí quyết để sống trong niềm vui:

(1) **Vui mừng trong Chúa luôn luôn:** Vậy làm thế nào để lúc nào cũng sống trong sự vui mừng hay sống trong niềm vui? Để có được điều này, trước nhất chúng ta hãy tìm hiểu sự khác nhau giữa vui mừng và hạnh phúc. Hai điều này không giống nhau. Vì hạnh phúc đến với ta rồi lại đi. Hạnh phúc tùy thuộc vào hoàn cảnh. Hạnh phúc không giúp ta đối diện với khó khăn. Trong khi sự vui mừng thì lại khác. Vui mừng thật là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Vui mừng đến với ta khi ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời lúc nào cũng yêu thương ta, Chúa Cứu Thế Jêsus lúc nào cũng bên cạnh ta. Chính vì vậy mà triết gia Paul khuyên ta rằng: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn." Chúng ta vui vì biết tội mình đã được tha, nan đề mình sẽ được Chúa giải quyết. Ta vui mừng vì ta mối liên hệ ngọt ngào với Cha trên trời. Vui mừng khác với hạnh phúc, vì hạnh phúc thuộc lãnh vực lý trí còn vui mừng là điều kiện của tâm lòng. Hạnh phúc tạm thời còn vui mừng lúc nào cũng ở trong ta. Khi tin cậy Chúa lòng chúng ta lúc nào cũng vui mừng mặc cho hoàn cảnh ra sao.

Cách đây khá lâu tại thành phố kia một ngày cuối mùa Thu, có hai người, một già một trẻ được một bà chủ quý phái sang trọng mời đến để làm sạch ống khói lò sưởi của bà vì mùa Đông sắp đến. Ông cụ bảo đưa bé chui vào ống khói để làm sạch, còn ông thì sang nhà khác làm việc. Cậu bé sau khi cật lực dọn sạch ống khói. Cậu thấm mệt, cậu ngả lưng trên giường nệm, rồi ngủ một giấc thật ngon. Bà chủ khi bước vào phòng, thoát đầu bà định quở trách cậu bé đã làm bẩn tấm nệm trắng phỉu của bà. Nhưng khi đến gần bà giật mình khi nhận ra đứa con thất lạc của mình. Bà ôm chầm cậu khóc nức nở. Tiếng khóc và những giọt lệ ngắn dài đã đánh thức cậu dậy. Cậu tưởng rằng mình sẽ bị những câu mắng mỏ thậm tệ! Cậu không thể ngờ ngay giờ phút đó cậu tìm được vòng tay mẹ hiền, người mà cậu được gặp lại sau bao năm xa cách! Vì lúc còn bé, cậu đã bị kẻ gian cướp khỏi vòng tay của từ mẫu. Nhưng từ nay cậu sống trong sự yêu thương trìu mến, trong sự chu cấp đầy đủ, được ăn học đàng hoàng, không còn phải sống trong những chuỗi ngày khôn khổ, giá lạnh, phải chui vào những ống khói tối đen, hôi hám, bẩn thỉu.

Thưa quý vị! Một khi đến với Chúa Cứu Thế Jêsus, được phục hồi địa vị con Trời, quý vị sẽ sống trong niềm vui, quý vị sẽ trải nghiệm được ơn cứu rỗi của Chúa, được sự sống đời đời, được nếm trước hương vị của thiên đàng ngay khi còn sống trên trần gian này.

(2) **Cầu Nguyện.** Dâng Trình Lên Chúa Mọi Nan Đề Của Mình: Hãy trình dâng lên Chúa những nhu cầu, nào là việc làm, sức khỏe, tài chánh, gia đình v.v... Triết gia Paul khuyên ta rằng, thay vì mình âu lo những điều đó, mình dâng trình lên Chúa. Một môn đệ thân tín của Chúa Cứu Thế Jêsus là Phi-e-ro cũng khuyên chúng ta rằng: "Nếu các bạn hạ mình xuống dưới bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời, đến ngày thuận lợi, Ngài sẽ nhắc các bạn lên cao. Hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh em." (1 Phi-e-ro 5:6-7)

Chúa Cứu Thế Jêsus là Đấng Tạo Hóa cao cả, Ngài cũng là Đấng chăm sóc những ai thuộc về Ngài. Ngài quan tâm đến quý vị một khi quý vị phủ phục dưới chân Ngài và nài xin Ngài. Hiện nay Chúa vẫn chờ đợi quý vị đến với Chúa như lời gọi của Ngài vào hai ngàn năm trước: "Hỡi những kẻ mệt

mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ". (Ma-thi-ơ 11:28)

Xin quý vị hãy đem những gánh nặng tội lỗi đến cùng Chúa Cứu Thế Jêsus, Ngài sẽ cứu rỗi các quý vị. Khi quý vị đến cùng Chúa, Ngài sẽ giúp quý vị giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.

(3) **Tạ ơn Chúa trong mọi việc:** Có bốn mức độ của đời sống (a) Mức độ thứ nhất tiêu biểu cho những người lúc nào cũng than phiền oán trách, cảm ràm, thắc mắc. Những người này không biết cảm ơn ai, cảm thấy ai cũng không thích mình, ngay cả Đấng Tạo Hóa là Đấng tạo dựng ra họ, yêu thương họ, nhưng họ không biết ơn Ngài. (b) Mức độ thứ nhì, tiêu biểu những người vô ơn, dầu họ không than phiền oán trách ai, nhưng họ lại chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến ai, cũng chẳng hề biết ơn ai, ngay cả Đấng Tạo Hóa. (c) Mức độ thứ ba, tiêu biểu những người biết ơn, khi nhận được ơn ai, người không bao giờ quên, lúc nào họ cũng khắc cốt ghi tâm. (d) Mức độ sau cùng, cũng là mức độ cao nhất, tiêu biểu những con người biết ơn Đấng Tạo Hóa, tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống môi trường.

Rất mong quý vị ở trong mức độ cao nhất, lúc nào cũng cảm tạ ơn Chúa và tri ân Ngài, vì Chúa là Đức Chúa Trời siêu việt. Ngài tể trị hoàn vũ. Ngài yêu thương và chăm sóc con dân Ngài. Một nhân vật trong Thánh Kinh đã dâng lên Chúa lời cảm tạ vì mắt Chúa trông coi người. Tay Chúa bảo vệ người, cứu chuộc người, yêu thương người. Một thi nhân này đã cảm tác bài thơ nói lên điều kỳ diệu này:

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã sáng tạo con Lạ lùng, tuyệt diệu!
Con biết rõ, Công việc Ngài vô cùng siêu việt.
Chúa thấy hết xương cốt con, khi con được tạo ra nơi kín đáo,
kết hợp từ cát bụi. Khi con còn phôi thai, Chúa thấy con,
Sách Chúa ghi chép đời con từng ngày, trước khi con sinh ra.
Chúa nghĩ đến con với lòng ưu ái: Vô số tư tưởng cao quý.
Tư tưởng Chúa dành cho con nhiều hơn cát
Khi con thức giấc, Chúa vẫn nghĩ đến con.

(Thi Thiên 139:14-18)

Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị. Chúa đã hy sinh tánh mạng thế tội cho quý vị, nước thiên đàng của Ngài đã mở ra cho quý vị. Rất mong quý vị dâng lên Chúa lời cảm tạ, tri ân và thể hiện lòng biết ơn bằng cách mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jêsus, hết lòng thờ phượng, tôn ngợi Chúa, thuật lại cho người khác biết những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho mình và nhất là sống bằng một đời sống cảm tạ và tri ơn Chúa.

Kính chào quý vị và các bạn.

MSTS Ngô Minh Quang



Bình An Trong Tâm Hồn

Chúng ta đang sống trong một thế giới bất an. Có thể nói mọi tin tức chúng ta nghe đều là những tin không lành. Tất cả đều là những tin tức khiến chúng ta bận tâm dù có thể không trực tiếp liên quan đến chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời kỳ tin học, mọi thông tin đến với chúng ta thật nhanh và thật nhiều chẳng những qua truyền thanh và truyền hình nhưng cũng qua những phương tiện khác như Internet và các hình thức thông tin như Facebook, Tweeter, blogging, v.v... Biết nhiều thì cũng tốt nhưng lắm khi quá nhiều thông tin cũng đem lại cho chúng ta nhiều lo nghĩ.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bịt tai lại hay làm ngơ kẻ như không có gì đang xảy ra. Vấn đề là làm sao chúng ta có thể đối diện, đối đầu với những thông tin không lấy gì làm tốt lành với tấm lòng an bình, không xao xuyên. An bình trong tâm hồn hay an bình nội tâm vì vậy là điều cần thiết để sống trên đời. Khó khăn trên đời là điều không tránh được, chúng ta phải đối đầu với những khó khăn đó. Nhưng đối đầu như thế nào, đó là điều quan trọng.

Chúa Cứu Thế Giê-xu có lời hứa sau đây cho những người tin nơi Ngài. Chúa phán: *“Ta đã bảo các con những điều đó hầu cho các con có lòng bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi”* (Phúc Âm Giăng 16:32)

Thật không có gì an ủi, khích lệ chúng ta hơn những lời này. Biết mình sẽ phải đối diện với hoạn nạn, thử thách khó khăn nhưng vẫn an tâm, vững lòng vì biết rằng Chúa là Đấng chiến thắng, Chúa cầm quyền trên mọi thử thách, khó khăn đó. Trước hết chúng ta thấy rằng trong lời hứa này, Chúa phán về *“lòng bình an trong Ta.”* Bình an Chúa hứa ban cho chúng ta là bình an trong Chúa, bình an của Chúa. Trước đó Chúa phán: *“Ta để bình an lại cho các con, Ta ban bình an Ta cho các con. Ta cho các con bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi”* (Phúc Âm Giăng 14:27)

Điều Chúa Giê-xu nhấn mạnh trong lời phán này là bình an của Chúa: “Ta ban bình an Ta cho các con.” Và Chúa Giê-xu cho thấy bình an của Chúa khác với bình an của trần gian: “Ta cho các con bình an chẳng phải như thế gian cho.” Bình an của trần gian là bình an hời hợt bên ngoài, nói bình an mà không thật sự không bình an gì cả. Giống như người mắc chứng nan y, cần được chữa trị tận gốc mà chỉ được xức thuốc sơ sài bên ngoài. Bình an Chúa Giê-xu ban cho chúng ta trước hết là bình an với Đức Chúa Trời. Con người sở dĩ sống trong bất an vì thiếu mối tương quan bình an với Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, chúng ta là con của Ngài nhưng nếu chúng ta không sống theo đường lối và ý muốn tốt lành Chúa dành cho chúng ta, dĩ nhiên chúng ta phải gặt hái hậu quả bất an. Mối tương quan hay bình an đầu tiên chúng ta cần có vì vậy là bình an với Đức Chúa Trời. Chính vì muốn giải hòa giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết mà Chúa Giê-xu đã phải giáng trần, mang tội và chịu hình phạt thế cho con người để đem con người trở về với người Cha thiên thượng. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin rằng Chúa đã chịu chết thay thế cho chúng ta trên thập giá, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ Thiên Chúa dành cho chúng ta và chúng ta sẽ có an bình với Đức Chúa Trời, mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được thiết lập. Như hai phe nghịch thù trong chiến tranh cần được giải hòa, Chúa Giê-xu chính là Đấng giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi được giải hòa với Đức Chúa Trời, chúng ta mới có được bình an nội tâm để đối diện với những khó khăn, thử thách trên đời.

Quý vị làm gì để có bình an trong tâm hồn? Nhiều người gắng công ra sức để có an bình đó nhưng sâu kín trong tâm hồn, họ biết rằng họ không thể có an bình bởi vì tội lỗi cứ mãi vương vấn trong tâm hồn, muốn dứt khoát mà không được. Như Thánh Phao-lô đã thú nhận:

Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi (Thư Rô-ma 7:21)

Nguyên nhân chính của bất an trong tâm hồn là tội lỗi. Tội lỗi không nhất thiết là làm điều xấu xa, xằng bậy hay có những hành động gian ác. Tội lỗi là không sống phù hợp với chương trình và đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích tốt đẹp của Ngài. Không sống đúng theo mục đích đó là chúng ta đã mắc tội với Thiên Chúa và sẽ không bao giờ

tìm thấy an bình cho đến khi vấn đề tội lỗi được giải quyết. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần chịu chết thay cho chúng ta để giải quyết vấn đề tội lỗi đó. Ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, vấn đề tội lỗi của chúng ta sẽ được giải quyết và chỉ khi đó chúng ta mới có an bình thật sự trong tâm hồn.

Thánh Augustine đã cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi Chúa.

Chúng ta sẽ mãi mãi sống trong khắc khoải của tâm hồn cho đến khi nào tìm an nghỉ nơi Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta. Chúa Giê-xu luôn luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài với lời kêu gọi sau. Chúa phán:

Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ (Phúc Âm Ma-thi-ơ 11:28)

Bình an thật là bình an trong tâm hồn và đó là an nghỉ trong Chúa. Chúa bảo chúng ta hãy trao mọi gánh nặng, mọi nỗi khó khăn trong đời sống cho Chúa, chúng ta sẽ được an nghỉ. Chúa Giê-xu gọi đây là sự an nghỉ trong tâm hồn: “Linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.” Quý vị và tôi cần được an nghỉ trong tâm hồn, cần có bình an nội tâm mà bình an với Đức Chúa Trời là điều kiện tiên quyết để có bình an đó. Thiên Chúa trao phó cho những người đã tin nhận Chúa một công tác. Công tác đó là kêu gọi mọi người trở về làm hòa với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà chúng tôi trình bày Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu và ước mong quý vị đáp ứng lời mời gọi của Chúa, trở về với Chúa để kinh nghiệm an bình thật sự trong tâm hồn. Khi đã có an bình trong tâm hồn rồi thì không một biến cố, một tai ương nào trên trần gian này có thể khiến chúng ta nao lòng. Chúa Giê-xu phán:

Ta để bình an lại cho các con, Ta ban bình an Ta cho các con. Ta cho các con bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi (Phúc Âm Giăng 14:27)

Mục sư Nguyễn Thị
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Cảm Tạ Chúa

Cảm tạ Chúa là điều không thể thiếu
Trong cuộc đời của mỗi một tín nhân
Ngài ban cho đủ mọi thứ nhu cần
Không xiết kể, ơn Ngài không trả nổi.

Cảm tạ Chúa, ơn Ngài là vô đối
Tình yêu Ngài sâu rộng lắm bạn ơi
Tình yêu Ngài lai láng đến muôn đời
Ai hiểu được trái tim Ngài vĩ đại?

Cảm tạ Chúa, Đấng con đang sùng bái
Đang tôn thờ, phục vụ bấy lâu nay
Ngài yêu con, yêu mãi mãi lâu dài
Chậm nóng giận, đầy ơn từ, thánh khiết.

Cảm tạ Chúa, Đấng quyền năng, siêu việt
Bởi nhờ Ngài cả vũ trụ vẫn xoay
Bởi nhờ Ngài mà trái đất vẫn quay
Cho ta sống trong bình yên, vui thỏa.

Cảm tạ Chúa, xua tan đi buồn bã
Thêm đức tin, thêm sức mạnh cho mình
Cảm tạ Chúa, như liều thuốc trường sinh
Sống phước hạnh trong tình Ngài miên viễn.

-Bình Tú Ngọc-

Thông công Thanh niên 01.09.2018 tại Lausanne





Lễ báp têm tại Aarau 12.08.2018





Chúng ta

chỉ đi ngang qua

thế giới này

... Và chỉ đi ngang một lần duy nhất.



Nhà người láng giềng của chúng tôi có tang. Em trai anh còn trẻ, bằng tuổi vợ tôi. Sáng ngủ dậy, bước xuống giường, đi thắp nhang, chân khụy xuống, nằm bệt ra đất, đi cấp cứu, bác sĩ bảo “não đã chết”.

Mất người đọc chỉ cần liếc ngang trong vài giây mà biết rằng một mạng người đã qua đi nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài. Người trai ấy chưa kịp lấy vợ, tất nhiên là chưa có con nhưng cháu thì có, trong đó có bốn đứa cháu của cậu trai là thiếu niên được chúng tôi dẫn đi dự truyền giảng nhiều lần và đã tin Chúa. Cậu bắt bớ dữ lắm, xé sách vở, hăm dọa và cả đánh đập tội nhỏ, bắt chúng từ bỏ niềm tin nhỏ nhoi vừa được nhen nhúm. Chúng tôi lặng lẽ chăm sóc chúng, đã vài năm nay rồi. Năm ngoái, tự nhiên cậu ta đau đầu, chở đi bệnh viện, bác sĩ nói “bị tai biến”, từ đó cho đến khi cậu ấy mất, mọi việc vệ sinh, ăn uống đều nhờ vào đám cháu đó. Tính cậu ấy hung hăng từ trước cho cả đến sau này, có khi chửi và đòi đánh cả mấy chị dâu trong nhà nên ai cũng giữ khoảng cách với cậu. Những đợt truyền giảng tại nhà, chúng

tôi đều mời cả gia đình lớn của cậu ấy (gồm bốn gia đình nhỏ và cả cậu trai ấy) đến dự để chia sẻ Tin Mừng về tình yêu mà Thiên Chúa gửi đến cho con người thông qua Chúa Giê Su. Nói như vậy để biết rằng “nợ máu” với cậu ấy tôi đã trả, đến kỳ chung cuộc cậu không thể nói rằng “Chúa ôi, con chưa được nghe anh hàng xóm nói về Chúa lần nào cả”.

Ngôi nhà của anh hàng xóm nhỏ nên khi nhà có đám phải che chắn một cái lều bên ngoài để đón khách viếng, số lượng khách thừa thớt cùng vài người bà con, hàng xóm thân quen đến ngồi nói chuyện. Tôi cũng ngồi trong lều, nhìn quanh, tự nhiên lại nhớ về Lễ lều Tạm được nhắc đến trong sách Xuất Hành.

Mục đích chính của lễ Lều tạm có chép rõ trong Xuất 23:16 và Lê 23:43. Ấy là sự tạ ơn Chúa về mùa màng và kỷ niệm dân Y-sơ-ra-ên ăn ở trong các trại trại qua kỳ lưu lạc trong đồng vắng. Suốt các ngày Lễ Lều Tạm, dân sống trong những căn lều tạm bợ được che chắn bằng những cành olive, những nhánh cây sim, những tàu lá kè... như những kẻ hành hương, là những kẻ không có nơi cư ngụ chắc chắn. Tôi học được rằng thế giới chẳng phải là quê hương của tôi mà tôi chỉ đi ngang qua thế giới này trên con đường về thiên đàng và của cải mà tôi có nên chất chứa ở đâu đó bên trên bầu trời xanh (thiên đàng) chứ không phải nơi đất thấp này.

Hiện tại là mùa World Cup, trái bóng lăn tròn bên phương tây mang theo tiếng hò hét, cổ vũ vang động phố phường tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, trong từng cú sút thủng lưới của các cầu thủ ở nơi rất xa lại luôn mang theo tiếng thét ghê rợn của những mạng người mỏng manh nơi đất nước mang hình chữ S này. Môn thể thao vua nhưng khiến cho nhiều thường dân mất mạng. Những tệ nạn cá độ, ghi tỉ số mọc nhan nhản khắp nơi. Hòa cùng tiếng la “vào” vang dội thì cũng có những tiếng “ùm” của người nào đó đi nhảy cầu tự vẫn, những tiếng “á” của những người vợ bị chồng chém chết vì không đồng ý để chồng bán thêm một vật dụng nào khác trong nhà, và khi bài viết này chưa gửi đi thì lại biết thêm một vụ thất cổ tự tử... Bóng đang lăn và nhiều linh hồn đi ngang qua thế giới này cách vội vã (trong khi chưa biết mình sẽ về đâu. Bây giờ thì chắc họ đã biết).

Nhà chúng tôi cũng chứa những thành phần yêu bóng đá, nhưng chúng không phân biệt được đâu là tiền đạo, đâu là hậu vệ và cũng chẳng cần biết chức năng của mỗi cầu thủ như thế nào trong đội hình. Cứ lựa trận nào có cầu thủ đẹp trai là chúng coi. Đó là tội nhỏ thiếu niên mà chúng tôi đang chặn dất, những tấm lòng trong trắng không bị vẩn đục bởi cơm áo gạo tiền. Chúng yêu mến Chúa và gặp Chúa cách cá nhân nhưng gia đình tội nhỏ đều chưa tin Chúa. Chúng tôi học Kinh Thánh cùng tội nhỏ vào tối thứ năm và thứ bảy. Sau buổi học lúc nào cũng rôm rả chuyện trò, những vấn nạn xung quanh trái bóng tròn xảy ra hằng ngày xung quanh nhà chúng, đôi khi cả trong nhà chúng. Nhưng tội nhỏ vẫn còn nhỏ, làm sao có thể chen vào chuyện người lớn. Chúng tôi cũng không thể xen vào chuyện nhà chúng, chỉ có thể dạy cho chúng biết “Kính sợ Chúa là khởi đầu sự không ngoan” đừng nhúng tay vào bất kỳ điều gì tựa như điều ác, hãy cầu nguyện cho từng người thân và lợi dụng mọi cơ hội để đem Tin Lành đến cho họ.

Công khó của chúng tôi được đền đáp cách rõ ràng khi tội nhỏ mạnh dạn nói về Chúa cho bạn bè mình, người thân mình. Số lượng thiếu niên của chúng tôi tăng lên, thời gian dành cho chúng cũng tăng lên và lòng chúng tôi vui mừng về điều đó. Vì từ một đức trẻ sẽ sinh sôi ra nhiều thế hệ kế tiếp, xin đừng bỏ qua đứa trẻ nào nếu bạn có cơ hội giúp đỡ chúng.

Vợ tôi cũng mới nhận về dạy dỗ, chăm sóc thêm vài đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có đứa chỉ vừa học hết lớp bốn, nó bị xâm hại từ một người cha nuôi. Nỗi phẫn uất trào lên nghẹn ứ cả cổ họng khi chúng tôi biết về điều đó. (Tình trạng này ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, theo như vợ tôi cho biết thì trong mười bé gái mà cô ấy chăm sóc thì có đến bảy đứa bị lạm dụng). Chúng đều được sinh ra và lớn lên trong những gia đình thiếu sự quan tâm, chăm sóc của ba mẹ. Hằng ngày, cha mẹ chúng phải lao vào cuộc mưu sinh, kiếm tiền lo cho con mình (nhưng biết đâu ở nhà chúng bị những kẻ xấu rình rập, xâm hại... đôi khi ngay cả những người trong dòng họ. Đó là nỗi đau xé lòng mà chúng tôi cuu mang). Những ảnh hưởng về mặt tâm sinh lý sẽ ngày càng rõ nét trong cuộc đời những đứa trẻ ấy, những suy nghĩ lệch lạc cũng từ đó mà ra... tóm lại, chúng ta không thể ngăn cản hết những tình trạng tồi tệ xung quanh mình nhưng nếu được hãy giúp đỡ thiếu nhi bằng mọi cách có thể.

Dạy dỗ chúng và cho chúng một môi trường trong sạch, được chăm sóc, được yêu thương và quan trọng nhất vẫn là cho chúng nhận biết tình yêu của Chúa Giê Su đối với riêng mình. Chỉ có Lời Chúa mới thay đổi được cuộc đời chúng theo hướng tốt đẹp nhất...

Chúng ta có ngày sinh ra, thì cũng có ngày chết đi. Nhưng chúng ta được mời gọi hướng về cái chết như để thực hiện một bước nhảy định mệnh cho số phận mình. Ta chết đi không phải để bị quên lãng (vì chẳng ai bị quên lãng trong ký ức của Đấng Tạo Hoá cả) nhưng là để được chung hưởng vinh quang, một vinh quang dành cho những ai đã can đảm chiến đấu bằng sức mạnh của thập giá, và đã chiến thắng cùng với Đấng Phục Sinh.

Vậy, khi đã biết rõ chúng ta chỉ đi ngang qua thế gian này thì hãy mang trên mình tinh thần của Lễ Lều Tạm “đừng chỉ vui mừng cho mình mà thôi, mà hãy mang phước hạnh cùng sứ điệp tự do trong Chúa Jêsus Christ ra khắp thế giới ". Hãy vâng theo sứ mạng này và "...đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người " (Mác 16:15).

Một ngày nữa lại trôi qua và con đường một chiều đang dần ngắn lại...

NT. 27/7/2018

THIÊN QUỐC

(songdaoonline.com)

Tạ ơn Chúa

Kính chào Quý Ông Bà anh chị em trong tình yêu Cứu Chúa Jêsus.

Tôi là mẹ của cháu Nguyệt, hiện đang sinh hoạt cùng Hội Thánh. Tạ ơn Chúa cho tôi lần đầu tiên được đến Thụy Sĩ thăm con cháu, cho tôi cơ hội làm chứng về ơn cứu rỗi và quyền năng chữa lành bệnh tật của Chúa trên đời sống của tôi.

Hai tháng trước khi đến đây tôi bị đau dạ dày, không ăn uống được gì, thường xuyên nôn ói, đau đầu liên tục, mắt bên phải bị mờ và không mở lên được, tôi sụt mất sáu kí lô. Qua hai bệnh viện thăm khám và bốn bác sĩ, Chúa cho họ tìm được bệnh đó là Tai biến. Nhờ sự cầu thay của Hội Thánh, con cái Chúa xa gần, tôi cũng lấy đức tin đơn sơ cầu xin Chúa chữa lành, để tôi có sức khỏe đến nơi bình an, Ngài cũng đã nhậm lời để hôm nay tôi được đứng đây dâng lời tạ ơn Chúa cùng Quý Hội Thánh.

Điều thứ hai tôi xin phép làm chứng về quyền năng và phép lạ mà Chúa Jêsus đã cứu Bà Ngoại tôi từ cõi chết sống lại. Chính điều đó đã thêm lên cho tôi đức tin và sự trông cậy hoàn toàn nơi Chúa Cứu Thế.

Lúc bà Ngoại tôi được 26 tuổi, bà mới tin Chúa được vài tháng, trong lúc cấy lúa bà bị rắn cắn, về đến nhà bà nói với ông Cố tôi về điều đó, và bà có trời với ông rằng: **“Nếu con chết, Cha hãy cầu xin Chúa cứu lấy linh hồn con”** .

Bà đã chết một ngày một đêm, cơ thể hầu như tím bầm, quay hàm đã cứng, miệng môi đã ngậm chặt, cổ quan tài cũng đã chuẩn bị sẵn, nhớ đến lời trời của con gái, ông Cố tôi quỳ trước sân nhà mà kêu lớn tiếng rằng: **“Nếu có Đức Chúa Trời, xin cứu linh hồn con tôi”**, ông cứ liên tục la lớn như vậy, Chúa đã đem đến điều kỳ diệu, có một chiếc ghe nhỏ tấp vào bờ, người đó hỏi

rằng: Vì sao ông kêu la như thế? Hỏi ra mới biết bà Ngoại tôi bị rắn cắn, và người trên chiếc ghe nhỏ đó là Thầy lấy nọc rắn.

Sau đó ông dùng đũa bếp cạy hàm răng để đổ thuốc, đắp thuốc vào chỗ bị rắn cắn, cơ thể bà từ từ ấm dần, bà nôn ói và từ từ tỉnh lại. Bà được cứu sống bởi đức tin đơn sơ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Thật tạ ơn Chúa, Chúa đã cho bà Ngoại tôi sống lại, và qua phép lạ đó cả gia đình ông Cố tôi tổng cộng năm người đã tin nhận Chúa Giê-xu.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, tôi chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa đã thương xót - ban ơn cứu rỗi cho gia đình tôi. Bà ngoại tôi đã trung tín cho đến chết, hưởng thọ 92 tuổi.

Cầu xin Chúa cho tôi - các con cháu cùng quý Hội Thánh cũng giữ trung tín cho đến chết, để nhận lãnh mảo triều thiên của sự sống đời đời - như lời Chúa Giê-xu Phục Sinh đã phán.

Xin quý vị cùng với tôi đọc lời Chúa trong sách Thi Thiên 103: 1-4

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!

Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va,

Chớ quên các ân huệ của Ngài.

Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,

Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,

Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,

Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mảo triều đội cho ngươi.

Thụy Sĩ 15/8/2018 - Phan Thị Tư

Các Loài Bướm

Ước tính có khoảng 18 000 loài bướm trang điểm cho hành tinh của chúng ta. Sắc màu tươi đẹp của cánh bướm được tạo thành bởi hàng triệu cái vảy li ti. Những cái vảy chính xác này hoạt động như những tinh thể quang sinh phản chiếu ánh sáng có độ dài sóng đặc biệt và tạo nên những màu sắc rực rỡ.

Những kiểu cách phi thường và màu sắc đẹp mắt cho thấy có một Đấng thiết kế khôn ngoan và đầy lòng quan tâm.

Một trong những kỳ diệu mà chúng ta thấy ở loài bướm đó là sự phát màu tuyệt đẹp của nó. Ví dụ như loài bướm Morpho, có màu xanh da trời tuyệt đẹp. Nhưng các nhà sinh học khi nhìn vào chiếc vảy của loài bướm này, họ không tìm thấy có tế bào tạo màu nào cả. Nhưng thay vào đó họ tìm thấy cấu trúc của lượng tử quang sinh.



Họ tìm thấy cấu trúc do Đấng Tạo Hoá thiết kế để hấp những thụ sóng có độ dài nhất định của ánh sáng trắng, và phản chiếu lại cho mắt người xem, chính là những sóng ánh sáng trong dãy màu xanh da trời đến màu tím.

Dưới kính hiển vi, chúng ta sẽ thấy những cấu trúc này dao động không quá 0, 00 004 mm. Thật là một tuyên bố tuyệt vời về thiết kế của Đức Chúa Trời. Tất cả các loài bướm đều trải qua những giai đoạn biến đổi kỳ diệu trong vòng đời của chúng :

Đầu tiên là trứng, rồi thành sâu bọ. Sau đó là giai đoạn thành nhộng ; trong giai đoạn này, sâu bắt đầu co giật nhịp nhàng để phá vỡ lớp da ngoài của nó. Bao chân và đầu nhanh chóng rụng và thành nhộng. Sau đó trong ngày đầu

tiên các nội tạng bên trong sâu bị phân hủy thành một chất lỏng dạng xút (chất kiềm). Và thật lạ lùng, sau một đến hai tuần, một con bướm phức tạp có cánh xuất hiện.



Sự biến hóa này diễn ra trong vài ngày, không phải hàng triệu năm.

Một con bướm trưởng thành bây giờ có sáu chân có đốt, có râu và ống hút đặc biệt, hai mắt phối hợp kỳ diệu. Bướm có cơ quan sinh sản phức tạp và bốn cánh được trang trí công phu. Sâu không có đặc điểm nào như vậy.

Rõ ràng các hướng dẫn di truyền cho tất cả các giai đoạn này đã được Đấng Tạo Hóa lập trình và cài đặt trong loài côn trùng này ngay từ ban đầu

Khi một con bướm biến đổi từ sâu thành nhộng, và từ nhộng thành bướm ; thì có hai thiết kế hoàn toàn khác nhau :

- Một thiết kế cho sâu đó là giai đoạn đầu. Và tất cả những gì nó làm là bò ở mặt sau của lá, cả ngày nhai và ăn lá mà kích thước tăng lên khoảng 250 lần.

- *Thiết kế thứ hai cho bướm* là nó được bay, là điều con sâu không thể làm. Bướm được thiết kế để hút mật hoa, đồng thời thụ phấn cho hoa. Bướm được thiết kế để sinh sản, đồng thời để di cư từ một đất nước này sang một đất nước khác, một số bay được vài dặm/ ngày.

Như vậy bướm được thiết kế để làm được nhiều việc hơn là loài sâu, nhưng cả hai lại hoàn toàn khác nhau.

« Các việc của Chúa đều vĩ đại ;
Tất cả những ai yêu thích những việc ấy đều nên suy gẫm. »

Thi Thiên 111 : 2

Sưu tầm

ĐỒ KINH THÁNH

Câu 1: Điền vào chỗ trống:

“Phàm việc gì.....vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jê-sus-Christ đối với anh em là như vậy.”

Câu 2: Tìm địa chỉ câu Kinh Thánh sau (không phải trong Thi Thiên):

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân , vì Đức Giê-hô-va là nhân lành, sự nhân từ của Ngài còn đời đời.”

Câu 3: Ở đâu chép:

“Hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra.”

Câu 4: Ai đã viết câu Kinh thánh này:

“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi, và Chúa yên ủi tôi.”

Câu 5: Điền vào chỗ trống:

“Cảm tạ sự kị niệm thánh của Ngài
Vì(a).....chỉ trong một lúc
.....(b).....có trọn một đời”.

Câu 6: Phân đoạn Kinh Thánh nào ghi 26 lần “ Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”?

Câu 7: Chúa Giê-xu làm gì trước khi bẻ bánh để phát cho các môn đồ và dân chúng ăn? Trích dẫn ít nhất 3 câu gốc.

Câu 8: Cho biết địa chỉ câu Kinh Thánh sau:

“Chớ nói lời tục tĩu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.”

Câu 9: Công việc gì của các tín đồ thành Cô-rinh-tô đã đáp ứng nhu cầu cho các thánh đồ và khiến cho nhiều người thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời và ngợi khen Chúa?

Câu 10: Những hình ảnh sau khiến bạn liên tưởng tới câu chuyện nào?
Trung dẫn Kinh Thánh.



Liên Nguyễn

Thời hạn 15.10.2018

Đáp án ĐKT SM 65, tháng 03-04.2018

Câu 1 :

Câu A đúng : Chúa ban ân điển cứu rỗi cho con người, và con người có quyền tự do quyết định tin nhận hoặc không tin nhận : Ê-phê-sô 2: 8-9 & Rô-ma 10 :14-17

Câu 2 :

1. Rô-ma 3 :23
2. Giăng 3 :16

3. Ê-sai 1 :18

Câu 3 :

- a. Các thiên sứ. Luca 2: 13-14
- b. Ma-ri, Luca 1: 47-48

- c. Các trưởng lão, Khải huyền 4:11
- d. An-ne, I Samuel 2:1

Câu 4

a. Môi-se

c. Ra-háp

e. Ích-ma-ên

b. Đa-vít

d. Ê-li

Câu 5 : mào triều thiên của sự sống, Khải huyền 2:10d

Câu 6 :

a. Ân điển là quyền năng/sức mạnh của Chúa. II Cô-rinh-tô 12:9

b. Ân điển là sự cứu chuộc khỏi sự chết đời đời. Ê-phê-sô 2:5

c. Ân điển là sự cứu chuộc, sự tha tội. Ê-phê-sô 1:7

Câu 7 : Ma-thi-ơ 5:45

Hoặc một câu Kinh Thánh khác nói lên đúng ý nghĩa. Ví dụ : Giăng 3 :16

Câu 8 : Luca 2 :10

Câu 9 : Cái mồng, dấu chỉ sự giao ước của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất, rằng Ngài sẽ chẳng hủy diệt chúng bằng nước lụt nữa.

Sáng thế ký 9: 12-17

Câu 10 : Sáng thế ký 22 : 18

Kết quả :

Kim Trang 11 điểm

Thu Hằng, Mỹ Vân, Ái Diễm: 19 điểm

Tân Nguyên 17 điểm

THÔNG BÁO

Thông công Thiếu Nhi tại Aarau, ngày 15.09.2018

Liên Lạc: Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59

E-mail: sucmoi@ymail.com



www.facebook.com/sucmoi

*“Hưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được Sức Mạnh,
Đất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc,
Đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40 : 31*

Địa điểm Thờ Phụng Chúa hằng tháng tại từng khu vực :

Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne.

Genève : Paroisse protestante Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève.

Aarau : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau.

St. Gallen: Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,
9008 St. Gallen.

Lưu ý: Ngày và giờ thờ phụng Chúa xin liên lạc với Mục sư.

Địa chỉ : Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin Wilhelm Kutter 49, 2503 Biel/Bienne.

Tel. 032 365 33 36

Natel: 079-673 44 28

E-mail: ngobatao@hotmail.com

Trang web: nguồn-song.com