



# HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

56  
9&10  
2016



# Yêu thương Tha thứ

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy  
lòng thương xót, tha thứ nhau như  
Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em  
trong Đấng Christ vậy”

Ê-phê-sô 4:32

## Trong số này:

Trang

### Bài viết – Suy Gẫm:

Tha Thứ Cho Kẻ Thù Nghịch	3
Làm Thế Nào Nhận Được Sự Tha Thứ Từ Thượng Đế ?	6
Yêu Thương & Tha Thứ	9
Con Cái Chúa Với Lòng Yêu Thương & Tha Thứ Nhau	12
Lòng Tha Thứ	14
20 Câu Nói Đáng Suy Gẫm Về Sự Tha Thứ	18
Tình Yêu & Sự Tha Thứ	20

### Sinh Hoat Hội Thánh:

Ảnh Bìa – Kim Nguyệt	1
Vườn Thiểu Nhi	22
Đó Kinh Thánh	25

Ủng hộ báo Sức Mới xin gửi vào

- Số tài khoản (compte Postal): 17-391352-2 Võ Ngọc Thủy Thương
- Và ghi rõ : BÁO SỨC MỚI.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và góp phần trong công việc Chúa với chúng tôi!

Ban Biên Tập : Hình Như Bích Hạnh, Võ Ngọc Thủy Thương, Lê Kim Nguyệt

Cố vấn: MS. quản nhiệm Ngô Bá Tạo.

# Tha Thứ Cho Kẻ Thù Nghịch

*Mathio 6: 14-15 “Và, nếu các người tha lỗi cho người ta, thì Cha các người ở trên trời cũng sẽ tha thứ các người. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các người cũng sẽ không tha lỗi cho các người”.*

Tôi đã gặp ông ta, một gã hơi hói, to con chắc nịch trong chiếc áo măng tô xám, cầm chiếc nón màu nâu hững hờ trên tay vào một ngày ở Munich trong nhà thờ. Sau buổi nói chuyện của tôi, mọi người bắt đầu tràn ra khỏi tầng hầm, di chuyển giữa những hàng ghế gỗ để ra ngoài. Đó là năm 1947, và tôi từ Hòa Lan đến nước Đức này để chia sẻ một bài giảng về sự tha thứ của Chúa.

Đó là sự thật mà mọi người cần nghe nhất lúc đó trên mảnh đất đầy cay đắng của bom dội, và tôi đến để chia sẻ với họ bức tranh tinh thần mà tôi yêu thích nhất. Có lẽ vì biển không bao giờ xa xôi đối với tâm trí của những người Hòa Lan, tôi thích nghĩ rằng đó chính là nơi để những tội lỗi được tha thứ bị vất bỏ đi. Tôi đã nói, "Khi chúng ta thú nhận tội lỗi mình, Chúa sẽ ném những tội lỗi ấy vào tận đáy sâu thẳm của đại dương, mãi mãi. Và ngay cả khi tôi không thể tìm một đoạn Kinh thánh nào nói như vậy, nhưng mà tôi tin rằng Chúa chắc sẽ để một cái bảng hiệu ngay chỗ đó là, "Cắm câu cá!"

Những khuôn mặt nghiêm trang nhìn tôi chằm chằm, như thể không dám tin thế. Sau buổi nói chuyện lần đó, vào năm 1947, đã không có ai hỏi một câu hỏi nào. Sau khi buổi nói chuyện kết thúc, mọi người đứng lên trong im lặng, im lặng dọn dẹp Kinh thánh, Thánh ca của mình vào giỏ xách, và im lặng rời khỏi phòng nhóm.

Và đó chính là lúc tôi nhìn thấy ông ta đang cố gắng bước ngược hướng với tất cả mọi người. Một chốc, tôi thấy chiếc măng tô và chiếc mũ vành màu nâu; tiếp theo, một bộ đồng phục màu xanh dương và chiếc nón lưỡi trai có hình đầu lâu và hai chiếc xương chéo nhau.

Mọi chuyện trở về trong trí tôi thật nhanh chóng: Căn phòng rộng lớn với những ánh đèn chói mắt trên cao rơi xuống; một đồng quần áo và giày dép gom lại để giữa sàn nhà, sự xấu hổ khi phải bước đi trần truồng trước mặt người đàn ông này. Tôi có thể thấy vẻ nhợt nhạt của em gái tôi phía trước, ôm trơ xương trong lớp da khô nẻ. "*Betsie, lúc đó em đã gây guộc quá sức tưởng tượng!*"

Nơi đó là nhà tù Ravenbruch, và người đàn ông đang tiến về phía tôi là một quản ngục, một trong những viên quản ngục tàn ác nhất.

Bây giờ anh ta đang đứng trước mặt tôi, đưa tay ra bắt: "Một bài chia sẻ thật hay, bà Fraulein! Thật tuyệt vời biết bao khi biết được điều đó, như bà nói đó, tất cả tội lỗi của chúng ta đã bị quăng xuống đáy biển hết rồi!"

Và tôi, người vừa mới chia sẻ liếng thoảng về sự tha thứ, lại đang lần tay vô túi áo thay vì bắt tay với bàn tay đang giơ ra kia. Ông ta không nhớ tôi, chắc chắn rồi làm sao ông ta có thể nhớ một tù nhân trong hàng ngàn nữ tù nhân được?

Nhưng tôi nhớ ông ta như in, và cả chiếc roi da lưng lẳng ở thắt lưng ông ta nữa. Tôi đang mặt đối mặt với một trong những kẻ bắt giam mình, hành hạ mình, và máu tôi dường như đông cứng lại.

"Bà đã nhắc tới nhà tù Ravenbruch trong bài nói chuyện khi nãy", ông ta chậm rãi nói, "tôi vốn là một cai ngục ở đó". Không, vậy là ông ta đã không nhớ ra tôi rồi...

"Nhưng sau đó", ông ta tiếp tục, "tôi đã trở nên một tín đồ Cơ-đốc. Tôi biết rằng Chúa đã tha thứ hết cho tôi những tội ác tôi làm lúc trước ở trong tù, nhưng tôi muốn nghe nó từ chính miệng của bà,

Fraulein". Một lần nữa, bàn tay ông đưa ra: "Liệu bà có tha thứ cho tôi không?"

Và tôi đứng đó. Tôi, một người đã phạm nhiều tội lỗi, cần được Chúa tha thứ và tha thứ mãi, bây giờ lại không thể tha thứ cho người khác. Betsie đã chết ở nơi đó, liệu ông ta có thể xóa đi những đau đớn của Betsie khi phải chết lần chết mòn không mà lại hỏi xin sự tha thứ?

Ông ta không thể cứ đứng đó và đưa tay ra quá lâu như vậy, bàn tay đã buông xuống, nhưng đối với tôi, vài giây vừa qua như thể mấy tiếng đồng hồ, khi mà tâm hồn tôi tranh chiến với cái điều khó khăn nhất có thể làm trong đời này.

Vì sao tôi phải làm, tôi biết rõ. Thông điệp rằng Chúa tha thứ cho chúng ta cần phải có một điều kiện: Chúng ta cũng phải tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta. Chúa Jêsus đã phán, "Nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi".

Tôi biết đây không chỉ là điều răn của Chúa, nhưng đây chính là kinh nghiệm sống hàng ngày. Từ khi chiến tranh kết thúc, tôi đã có một gia đình ở Hòa Lan dành cho những nạn nhân của những đòn tra tấn dã man của chủ nghĩa phát xít. Những ai có thể tha thứ cho kẻ thù của họ thì cũng có thể trở lại thế giới bên

ngoài tiếp tục sống. Những ai còn giữ những cay đắng cũ đó thì sẽ vẫn là những người bệnh tật. Nó thật đơn giản và kinh khủng như vậy thôi.

Và tôi vẫn đứng đó với sự lạnh lùng đang bám chặt trái tim mình. Nhưng hành động tha thứ không phải là hành động của cảm xúc, tôi cũng biết như vậy. Tha thứ là một hành động của ý chí, và ý chí có thể hình thành mà không can hệ đến nhiệt độ của con tim. "Chúa Giê-xu, xin hãy giúp đỡ con!" Tôi cầu nguyện thầm trong lòng. "Xin hãy giúp con có thể đưa tay lên. Con có thể làm như vậy. Xin Chúa tiếp thêm cho con sức mạnh".

Và như một khúc gỗ, như cái máy, tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang giang rộng chờ đợi. Và khi tôi làm điều đó, một điều lạ lùng đã xảy ra. Cảm giác như một luồng điện chạy từ hai vai xuống tay tôi truyền qua bàn tay tôi đang nắm. Và rồi sự chữa lành này như một cơn lũ tuôn chảy trong tôi, khiến tôi òa khóc.

"Tôi tha thứ cho ông, người anh em trong Chúa... Tôi tha thứ từ đáy lòng tôi!" Tôi khóc mà nói.

Chúng tôi siết lấy tay nhau thật lâu, một người cai ngục và một nữ tù nhân. Tôi đã chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu của Chúa thật mạnh mẽ như tôi vừa trải qua. Nhưng dầu vậy, tôi biết đó không phải là tình yêu của tôi. Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không có sức mạnh để vượt qua những ngăn trở. Đó chính là quyền năng của Thánh Linh như được chép ở Rôma 5:5 "... vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta".

### Suy gẫm

Tha thứ không phải là một điều dễ dàng đối với con người. Chúng ta thường mong ước được tha thứ lỗi lầm mình, nhưng lại không thể tha thứ cho những ai đã làm tổn thương đến mình.

Xin Chúa nhắc chúng ta nhớ rằng, Ngài đã tha thứ tất cả những tội ác gớm ghê của chúng ta, và xin Ngài thêm sức để chúng ta có thể tha thứ cho những kẻ đã làm tổn hại đến chúng ta nữa.





# *Làm Thế Nào Tôi Nhận Được Sự Tha Thứ Từ Thượng Đế?*

*Công vụ 13:38 cho biết:*

*“Bởi vậy, hỡi anh em của tôi, tôi muốn anh em biết rằng nhờ Chúa Giê-xu mà sự tha tội được rao truyền cho anh em.”*

## **Sự tha thứ là gì và tại sao tôi cần nó?**

Từ ngữ tha thứ có nghĩa là tẩy xóa một bảng viết sạch sẽ, tha thứ, xóa nợ. Khi chúng ta phạm lỗi với ai, chúng ta tìm kiếm sự tha thứ để mối quan hệ được phục hồi. Sự tha thứ không là đặc ân vì người xứng đáng được tha. Không một ai xứng đáng được tha thứ. Sự tha thứ là một nghĩa cử của tình yêu thương, lòng thương xót và ân điển. Sự tha thứ là một quyết định không còn lưu lại điều gì chống nghịch người khác mặc dầu họ đã làm điều ấy với bạn.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng tất cả đều cần sự tha thứ từ Thượng Đế. Tất cả chúng ta bị tội lỗi ràng buộc. Truyền đạo 7:20 cho biết: “Không có một người công bình nào trên đất mà làm điều phải và không hề phạm tội.”

I Giăng 1:8 nói: “Nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” Tất cả tội lỗi chủ yếu là sự bất tuân, chống nghịch với Thượng Đế (Thi Thiên 51:4)

Kết quả chúng ta hết hi vọng cần sự tha thứ của Thượng Đế. Nếu tội của chúng ta không được tha chúng ta sẽ trả giá chịu đau khổ đời đời về những hậu quả của tội lỗi. (Ma-thi-ơ 25:46; Giăng 3:36)

## **Tha thứ - Làm cách nào tôi được tha thứ?**

Tạ ơn Chúa, Thượng Đế đang yêu thương và giàu lòng thương xót – mong muốn tha thứ hết tội cho chúng ta. II Phi-e-rơ 3:9 nói với chúng ta: “... Ngài nhẫn nại với bạn, không muốn một ai bị hư mất, nhưng cho mọi người đến ăn năn.” Thượng Đế mong tha thứ cho chúng ta vì thế Ngài cung cấp cho sự tha thứ. Sự chết là hình phạt duy nhất cho tội lỗi chúng ta. Nửa câu đầu của Rô-ma 6:23 cho biết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết...” Sự chết đời đời là những gì mà chúng ta kiếm được cho tội lỗi chúng ta.

Thượng Đế trong chương trình trọn vẹn của Ngài đã trở thành người – Chúa Giê-xu Christ. (Giăng 1:1,14). Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự gánh lấy hình phạt chúng ta đáng phải chịu – sự chết.

II Cô-rinh-tô 5:21 dạy chúng ta: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự nhận lấy hình phạt đáng ra chúng ta phải chịu. Vì là Thượng Đế, sự chết của Chúa Giê-xu đã cung cấp sự tha thứ tội cho toàn thể nhân loại. I Giăng 2:2 có chép: “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.”

Chúa Giê Xu sống lại từ kẻ chết báo tin sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết (I Cô-rinh-tô 15:1-28). Ngợi khen Thượng Đế qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nửa phần sau của Rô-ma 6:23: “...Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua Giê-xu Christ Cứu Chúa chúng ta.”

Bạn có muốn tội của bạn được tha thứ? Bạn có cảm thấy tội lỗi dai dẳng mà hình như bạn không thể từ bỏ? Sự tha thứ tội cho bạn là điều chắc chắn nếu bạn đặt đức tin vào Giê-xu Christ là Cứu Chúa của bạn.

Ê-phê-sô 1:7 “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” Chúa Giê-xu đã trả nợ cho chúng ta vì thế chúng ta có thể được tha. Tất cả các bạn cần làm là cầu xin Thượng Đế tha thứ qua Chúa Giê-xu, tin rằng Chúa Giê-xu đã chết là trả cho sự tha tội của bạn và Ngài tha thứ cho bạn. Giăng 3:16-17 chứa những thông điệp kỳ diệu này: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”

### **Tha thứ - Có thật dễ dàng không?**

Vâng thật dễ dàng. Bạn không thể tìm sự tha thứ từ Thượng Đế. Bạn không thể trả cho sự tha tội của bạn từ Thượng Đế. Bạn chỉ tiếp nhận sự tha thứ bằng đức tin qua ân điển và sự thương xót của Thượng Đế. Nếu bạn muốn chấp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn và nhận sự tha thứ từ Thượng Đế, đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể nói:

“Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!”

(Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê-Xu bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn cho Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội.)

*gotquestions.org*



# *Yêu Thương & Tha Thứ*

Trong câu chuyện về Giô-na không vâng lời Chúa, chúng ta đã biết trong Kinh Thánh thế nào ghi lại cho chúng ta cách Giô-na trốn Chúa, lý luận của Giô-na, về tội lỗi của dân thành Ni-ni-ve, cách nào Chúa đã cho Giô-na bài học về sự vâng lời và thế nào Giô-na đã nhận thấy tội lỗi mình, ăn năn với Chúa để Ngài cứu Giô-na một cách kỳ diệu là sấm sấn con cá lớn nuốt chứng Giô-na và mưa Giô-na trên đất khô khi Giô-na kêu cầu Chúa.

Câu chuyện về Giô-na không dừng lại ở đó, Chúa cho tôi học được bài học về sự yêu thương của Ngài dành cho nhân loại. Ngài là Đấng đã tạo dựng ra loài người chúng ta, ban cho loài người quyền cao trọng: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” Sáng Thế Ký 2:27

Con người đã vì tội lỗi mà xa cách Chúa, vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, Ngài không kể kẻ có tội là vô tội nên vào thời Nô-ê loài người đã phạm nhiều tội vô kể: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng trong lòng họ chỉ là xấu luôn” Sáng Thế Ký 6:5. Và “Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Nay, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thấy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại” Sáng Thế Ký 6:11

Nhưng vì lòng thương xót, Chúa vẫn dành lại Nô-ê là người kính sợ Chúa, Ngài làm cơn đại hồng thủy xảy ra để tiêu diệt loài người và từ đó về sau, Ngài hứa sẽ không có cơn nước lụt nào xảy ra nữa qua cái mồng là dấu chỉ về Lời Hứa ban bình an cho nhân loại của Ngài.

Chúa yêu thương nhưng loài người luôn không vâng lời Chúa, sống vô ơn, bội nghịch Chúa và làm mọi điều hung ác, ai theo đường này!

Nhưng Chúa vẫn yêu, như câu chuyện của Giô-na, Chúa sai Giô-na đi ra giảng cho thành Ni-ni-ve để thức tỉnh họ: “Ngươi khá chỗi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thâu trước mặt Ta” Giô-na 1:2.

Khi Giô-na đã ăn năn, vâng lời Chúa từ sau khi trở về từ bụng cá, nhưng vẫn còn giận hờn và không bằng lòng vì đối với Giô-na, kẻ có tội thì sẽ bị trừng phạt chứ không thể bỏ qua khi Đức Chúa Trời động lòng thương xót, tha thứ cho kẻ ăn năn, quay đầu thuận phục Chúa.

Đức Chúa Trời liền ban một bài học quý giá cho Giô-na và cho cả chính tôi qua việc Chúa ban cho Giô-na một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực, Giô-na rất vui vì có dây dưa ấy!

Nhưng bữa sau vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo, rồi làm gió cháy thổi từ phương đông làm cho Giô-na đến nỗi ngất đi và cầu chết.

Điều làm tôi ấn tượng sâu sắc là lời phán của Đức Chúa Trời phán cùng Giô-na rằng: “Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn Ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều sao?” Giô-na 4:10-11

Giô-na không tạo ra dây dưa ấy mà còn tiếc khi nó chết, huống chi thành Ni-ni-ve, cả bao nhiêu người sống trong đó mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên họ, thì chắc chắn rằng Ngài còn tiếc gấp bội phần sự thương tiếc của Giô-na dành cho dây dưa!



Và chỉ một thành Ni-ni-ve mà Chúa còn thương tiếc hưởng chi cả một thế gian đầy tội lỗi này! Tôi tin chắc rằng, Ngài không muốn một linh hồn nào hư mất nên Ngài đã bằng lòng vào thế gian qua hình hài của Chúa Giê-xu, chịu hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá, để gánh tội cho những ai bằng lòng nhận Ngài làm Cha, thì Ngài sẽ ban quyền phép trở nên con cái của Ngài và được sạch tội.

Qua bài học này, Chúa cho tôi thấu hiểu về tình yêu, sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài. Chúa muốn tôi cũng hãy yêu và tha thứ như Chúa đã yêu tôi và tha thứ tôi thể nào thì tôi cũng yêu và tha thứ cho người nghịch cùng tôi như vậy!

*Tâm Hoa*

# Con Cái Chúa

## Với Lòng Yêu Thương & Tha Thứ Nhau

Vì tự ái, chúng ta dễ tha thứ cho mình. Cũng vì tự ái mà chúng ta khó tha cho người, “giận thật, không thể tha thứ được, nói tha thứ ai cũng dễ nói, nhưng khi bị mất danh dự như thế này thì làm sao tha đây, khi chưa hề có những lời xin lỗi chân thành trước những người đã chứng kiến” là lời phát xuất từ trái tim “vị kỷ”, sau đó trong “tâm tư” sinh ra những tình cảm tự hoại : trách cứ, oán hận, căm thù, trái tim sẽ đập mạnh hơn, sự thống khổ ngày càng tăng làm điên đảo lòng mình. Trả thù được thì lòng lại phập phồng không biết lúc nào “bên kia” trả đũa. Và cứ như thế cái vòng lẩn quẩn căm thù, trả thù và lo lắng nằm trong lòng.

“Tha thứ” là một luồng gió mát hóa giải hận thù, làm quên đi được lòng “vị kỷ”, đồng thời cũng đem đến sự yên tĩnh ngọt ngào cho tâm hồn, là hương thơm của tấm lòng vị tha, độ lượng, tâm hồn bình an. Trong con cái Chúa, sự tha thứ chứng tỏ chúng ta làm theo ý Chúa. Trong Kinh Thánh, một lần “*Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jê-sus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.*” (Ma-thi-ơ 18:20-22).

Người Việt chúng ta, cũng như một số dân tộc khác thường giới hạn sự tha thứ ba lần “sự bất quá tam”. Phi-e-rơ cảm nhận được sự thương yêu của Chúa, nên đã tăng được bảy lần. Nhìn vào cuộc đời sự tha thứ đến ba lần đã là khó, bảy lần đối với trần thế thật bất khả thi. Thế mà Chúa không chấp nhận. Ngài nói phải tha thứ đến “bảy mươi lần bảy”, tôi có cảm nhận không phải là 490 lần, mà là không có giới hạn cho sự tha thứ.

Khi chúng ta không tha thứ được cho ai chắc hẳn người đó đã quá quắt, làm hại sinh mạng mình, gia đình mình, và vẫn còn cây súng, lưỡi dao trong

tay. Nhưng trong rất nhiều trường hợp không quá cực đoan, chúng ta chưa đủ tình yêu thương để tha thứ.

Nếu biết được sự nghèo nàn thiếu tình yêu của mình, hãy chấp tay, cúi đầu cầu xin tình yêu thương của Đức Chúa Trời là *“sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta”* (Rô-ma 5:5), và tôi cảm nhận được rằng với tình thương Chúa ban cho, tấm lòng bao dung độ lượng của chúng ta sẽ thúc giục chúng ta nên tha thứ hầu có sự bình an trong tâm hồn.

Thưa quý anh chị con cái Chúa!

Nếu ai thiếu *“tình thương yêu”* trong lòng, hãy nhớ lời Chúa Jê-sus phán: *“Hãy xin, sẽ được”* (Ma-thi-ơ 7:7). Khi đó chúng ta dư *“lòng yêu thương”* để làm theo lời Chúa dạy *“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”* (Ê-phê-sô 4:32).

Chữ *“như”* trong câu Kinh Thánh này như một cái cân thăng bằng. Một bên Chúa tha thứ cho mình. Ngọt ngào biết bao, kể sao cho hết. Thế thì với tình yêu của Chúa, con cái Chúa *“tha thứ nhau”* cũng phải kể sao cho hết.

Tôi đã hơn một lần được tha thứ cho lầm lỗi trong lúc bực tức nóng giận với anh em bè bạn, giờ này nghĩ lại tôi thấy tôi đã học được nhiều về lòng bao dung và độ lượng, và vì đó đã biến đổi tôi thành một người khá hơn. Cảm ơn Chúa, giờ này tôi càng cảm thấy thấm thía nhiều.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Vì Chúa chúng ta giàu tình thương, ước mong con cái Chúa cũng không nghèo tình thương. Hãy xin Ngài để có đủ, có dư hầu chúng ta *“tha thứ nhau”*. Ước mong quý anh chị con cái Chúa và tôi luôn tâm niệm rằng *“tha thứ”* là một bông hồng trong lòng của những người đi theo Chúa.



[tinlanhsydney.com.au](http://tinlanhsydney.com.au)

# Lòng Tha Thứ

Có bao giờ có người nào làm điều gì hoặc nói một lời nào khiến quý vị bị tổn thương hoặc đau đớn không? Chắc chắn là có. Không ai là không từng bị người khác gây tổn thương, đau đớn bằng cách này hay cách khác. Nhiều khi người gây tổn thương cho chúng ta là người mà ta gần gũi yêu thương nhất, là người mà ta hy sinh thì giờ, sức lực và cả tiền bạc nữa, để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người đó. Có khi người làm cho chúng ta tổn thương là cha mẹ hay con cái của chúng ta, có khi đó chính là người bạn đời yêu dấu của chúng ta. Khi nghĩ lại điều người đó làm có lẽ chúng ta vẫn còn buồn giận, đau đớn và có thể tự nhủ rằng mình sẽ tránh không gặp người đó hoặc không bao giờ làm một điều gì cho người đó nữa, vì người đó đã gây tổn thương cho chúng ta quá nhiều. Khi một người gây tổn thương cho chúng ta, nếu chúng ta thương người đó càng nhiều thì nỗi đau đớn càng lớn, càng sâu đậm, do đó chúng ta càng khó quên và khó tha thứ. Tuy nhiên, điều kinh khủng mà ít ai nghĩ đến là, nếu không tha

thứ cho người gieo đau buồn thiệt hại cho mình, chúng ta trở thành nạn nhân của người đó và chúng ta tự giam mình trong ngục tù cay đắng, ngục tù đó sẽ cướp mất niềm vui trong cuộc đời chúng ta.

Ông Philip Yancey là một văn sĩ Tin Lành nổi tiếng của Hoa Kỳ. Trong quyển sách nói về ân sủng của Chúa và ân sủng trong đời sống người theo Chúa, ông có đề cập đến vấn đề tha thứ như sau. Ông nói: Khi một người gây tổn thương hay thiệt thòi cho tôi, tôi sẽ có hàng trăm lý do để không tha thứ cho người đó. Trước hết, tôi không tha thứ vì tôi phải dạy cho người đó một bài học, vì tôi không muốn người đó tiếp tục gây đau khổ cho người khác. Tôi không tha thứ vì ít ra người đó phải lãnh lấy hậu quả của việc mình làm, không tha thứ là tôi giúp cho người đó nhìn thấy vấn đề để biết xử sự khôn ngoan hơn. Tôi cũng có thể viện lý do rằng, tôi là nạn nhân tại sao tôi phải tha thứ? Tôi là người vô tội, sao tôi lại phải giải hòa trước? Làm sao tôi tha thứ được khi người đó chưa nhìn thấy lỗi của mình? Tại

sao tôi là người bị tổn thương mà tôi lại phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi thêm nữa?

Trong đời sống hằng ngày, trong mối quan hệ với người thân yêu, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc đụng chạm làm mất lòng nhau và gây tổn thương cho nhau. Nhất là trong quan hệ vợ chồng hay cha mẹ với con cái. Chúng ta thương nhau nhiều nhưng cũng dễ gây đau buồn cho nhau. Một bà vợ kia vào nhà thương thăm mẹ, khi trở về nói với chồng: Em không ngờ anh vô tình, tệ bạc đến như vậy? Người chồng ngạc nhiên hỏi: Anh làm cái gì mà vô tình tệ bạc? Người vợ đáp: Anh có quan tâm gì tới ai bao giờ đâu, mẹ em nằm trong nhà thương hai ngày rồi mà anh đâu có thèm vào thăm! Người chồng bực mình nói: Em không nói thì làm sao anh biết mà đi thăm. Chẳng lẽ tự nhiên chạy vô nhà thương đi thăm mẹ? Người vợ bắt đầu khóc và nói: Anh không hỏi làm sao em nói, anh có bao giờ thương mẹ em đâu mà em dám nói cho anh biết bà bị đau. Người chồng bắt đầu giận nên nói: Này đừng có đổ lỗi cho tôi, mẹ của em có thương tôi không mà bảo tôi phải thương bà. Nhưng mà không ai nói gì cả thì làm sao tôi biết là bà đau. Người vợ cũng cao giọng: Biết anh không thương,

ai mà dám nói! Người chồng gằn giọng: Nhưng mà em phải nói cho biết, tự nhiên làm sao ai biết được, rồi không thăm thì phiền trách, đúng là mẹ nào con nấy!

Câu nói của chồng khiến người vợ căm giận vô cùng và tự nhủ là không nói chuyện với chồng nữa. Từ đó hai vợ chồng giận nhau, không ai nói chuyện với ai. Người chồng vào nhà thương thăm mẹ vợ nhưng không nói cho vợ biết. Người vợ vì giận, cũng không hỏi chồng. Không khí trong nhà thật là căng thẳng. Vài ngày sau, người chồng ra ngủ ngoài phòng khách, người vợ đem đứa con nhỏ vào ngủ với mình. Hết đêm này qua đêm khác, hai vợ chồng đều trần trọc không ngủ được, họ muốn làm hòa với nhau nhưng không ai muốn làm hòa trước. Mỗi đêm người vợ thầm mong chồng sẽ đến xin lỗi và làm hòa với mình, trong khi đó người chồng cũng chờ vợ đến làm hòa với mình. Cứ như thế người này chờ người kia, không ai muốn hạ mình tha thứ và xin lỗi trước. Khi giận ai, chúng ta cần tha thứ cho người đó trước, rồi mới đủ yêu thương, nhịn nhục để xin lỗi và giải hòa với người đó.

Tha thứ là điều khó chứ không dễ, nhất là khi chúng ta thấy mình

không có lỗi, còn người kia có lỗi mà không nhận lỗi. Trong Kinh Thánh Chúa Giê-xu dạy rất nhiều về vấn đề tha thứ. Chúa bảo chúng ta hãy tha thứ cho anh em mình, không phải bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy, và hãy tha thứ như Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Khi tha thứ cho người có lỗi chúng ta thấy như mình quá đại và sẽ bị thiệt thòi nhưng tha thứ là phương thuốc chữa lành thật là kỳ diệu. Ông Philip Yancey cho biết, trước hết tha thứ sẽ phá vỡ cái chu kỳ đổ lỗi cho nhau và vì thế cũng chấm dứt việc gieo đau đớn cho nhau. Khi nào chúng ta còn dùng chữ tại anh, tại em hay tại vì thì cái vòng lẩn quẩn của đổ lỗi, phiền trách và gây tổn thương cho nhau sẽ càng tô đậm thêm. Trái lại, khi chúng ta dừng lại, không đổ lỗi cho ai nữa nhưng xin lỗi nhau và tha thứ nhau, cái chu kỳ đau đớn đó sẽ chấm dứt. Thứ hai, tha thứ sẽ giúp người có lỗi mất đi cái mặc cảm đang đè nặng trong lòng. Khi biết mình được tha thứ, dù người có lỗi có thể vì tự ái không nhận là mình có lỗi nhưng trong lòng âm thầm biết ơn người đã tha thứ cho mình. Đây là điều thường xảy ra giữa những người trong gia đình, nhất là giữa vợ và chồng. Lòng tha thứ giúp người có lỗi cảm thấy nhẹ nhàng và

cũng mang lại niềm vui cho người chủ động trong việc tha thứ. Nhiều khi, người cảm thấy bình an sung sướng là người đã tha thứ cho người khác. Thứ ba, tha thứ có thể không giúp ta xác định ai là người có lỗi, ai là người vô tội, cũng không giúp cho công lý hay công chính được thể hiện, nhưng tha thứ sẽ giúp xây dựng lại mối quan hệ giữa ta với người mà ta phiền giận.

Ông Solzhenitsyn, một nhà văn người Nga đã nói: Con người khác với loài vật, không phải vì con người chúng ta có khả năng suy tư nhưng vì chúng ta có khả năng ăn năn lỗi lầm và tha thứ nhau. Chỉ có con người mới có thể làm được điều trái ngược với bản tính tự nhiên như thế. Có một bà mẹ kia, vì quá giận con bà nói: Mày đi đi, tao không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Vì lời nói đó, người con căm giận cắt đứt liên lạc với mẹ. Còn người mẹ, vì không tha thứ cho con nên đã phải sống trong đau buồn suốt hơn mười năm, và cuối cùng chết trong cô đơn. Người con khi hay tin mẹ ngã bệnh vội vàng trở về nhưng đã quá trễ, anh không kịp xin lỗi mẹ, cũng không kịp xin mẹ tha thứ. Và vì không hạ mình xin lỗi và tha thứ, anh đã phải sống trong ân hận dày



vò suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Vì không tha thứ cho nhau, hai mẹ con đó đã giam mình trong ngục tù căm giận và sống trong khổ đau.

Nhiều khi người có lỗi không đáng được tha thứ chút nào, và theo cái nhìn của con người, nếu ta tha thứ là đem lại thiệt hại cho chính mình. Nhưng như đã nói ở trên, tha thứ cho người có lỗi là chúng ta giải thoát chính mình khỏi tình trạng làm nô lệ cho buồn giận cay đắng, là chúng ta chấm dứt cái vòng lẩn quẩn đổ lỗi cho nhau, là thôi chông chất căm giận với oán hờn. Nhưng điều quý hơn hết là, khi tha thứ cho người, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời thương xót. Chúa Giê-xu dạy: Hãy thương xót như Cha các người hay thương xót... hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình (Lu-ca 6:36-37). Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá. Trong lúc chịu cực hình đau đớn, một trong những lời cuối cùng Chúa Giê-xu nói trước khi tắt hơi là: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết điều mình làm. Chúa đã xin Đức Chúa Cha tha thứ cho những tên lính La-mã đóng đinh Ngài, những người giễu cợt trước sự

đau đớn của Ngài, tha thứ cho Giu-đa là người đã phản bội Ngài, cho tên lính đã lấy giáo đâm vào hông Ngài, Chúa cũng xin Đức Chúa Cha tha thứ cho tất cả những người gieo sỉ nhục, đón đau cho Ngài, tha thứ cho chúng ta là những người ngày hôm nay vẫn khước từ Chúa, khước từ tình yêu và sự hy sinh của Ngài, dù chúng ta không nhận biết lỗi của mình và cũng chưa cầu xin ơn tha thứ. Chúa Cứu Thế đã nêu cho chúng ta tấm gương sáng ngời về lòng tha thứ và Ngài muốn chúng ta cũng tha thứ cho tất cả những người đã gieo đau khổ, tổn thương cho chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, đã khuyên chúng ta những lời sau đây: Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy đầy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy (Ê-phê-sô 4:32). Quý vị có đang buồn giận người nào vì họ đã gây đau đớn thiệt hại cho quý vị không? Hãy vâng lời Chúa dạy, tha thứ cho người đó và giải hòa trước khi quá trễ. Quý vị sẽ sống trong bình an và sẽ nhận được những ơn phước lạ lùng từ nơi Chúa mà chính quý vị cũng không ngờ.

Minh Nguyễn

# 20 Câu Nói

## Nổi Tiếng

### Đáng Suy Gẫm Về

## Sự Tha Thứ



- Nếu muốn có được sự yêu thương, trước hết, chúng ta phải học cách tha thứ - *Mother Theresa*.
- Khi bạn tha thứ cho ai đó, bạn nhận lại được tình yêu. Và khi bạn yêu, Chúa sẽ soi sáng tâm hồn bạn - *Jon Krakauer*.
- Lỗi lầm của bạn chỉ có thể được tha thứ, khi bạn có dũng khí nhận ra chúng mà thôi! - *Bruce Lee*.
- Khi bạn không tha thứ cho một ai đó, tức là bạn đang quay lưng lại với tương lai của mình. Khi bạn bao dung, điều đó có nghĩa bạn đang tiến về phía trước - *Tyler Perry*.
- Tha thứ và để quá khứ qua đi là cách bạn bước đi trên con đường mang tên "hạnh phúc" - *Tina Dayton*.
- Đôi khi, chúng ta tha thứ cho một người, chỉ đơn giản là ta muốn người đó ở bên cạnh ta mãi mãi.
- Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai - *Paul Boese*.
- Bao dung là một điều tuyệt vời nhất của tình yêu. Nó tạo nên một người mạnh mẽ để có thể nói lời xin lỗi và một người mạnh mẽ hơn cả để có thể tha thứ.
- Tha thứ là hành động tôi làm cho chính bản thân mình chứ không phải người khác. Nó thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc đời mà tôi học được và nó giúp tôi tiếp tục bước đi.

- Người đầu tiên biết nói lời xin lỗi là người dũng cảm nhất. Người đầu tiên biết cách tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Và người đầu tiên biết cách quên đi quá khứ đau buồn là người hạnh phúc nhất.
- Nếu như bạn muốn thấy sự dũng cảm, hãy nhìn những người biết cách tha thứ - *Bahagavad Gita*.
- Nỗi đau là cú đánh làm bạn ngã. Tha thứ là đôi bàn tay đỡ bạn đứng dậy - *Doe Zantamata*.
- Tha thứ là chìa khóa để mở cánh cửa của sự oán giận và chiếc còng tay của sự căm thù, là năng lượng để phá vỡ dây xích của nỗi đau và sự ích kỉ - *Corrie Ten Boom*.
- Tôi không thể tha thứ vì tôi là một kẻ yếu đuối. Tôi tha thứ vì tôi đủ mạnh mẽ để hiểu lỗi lầm của người khác.
- Tình yêu không phải là cách mà bạn quên, mà là cách bạn tha thứ. Không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu. Không phải cách bạn nhìn mà là cách bạn cảm nhận. Và nó không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn nắm giữ.
- Hãy tha thứ và quên đi lỗi lầm, đừng trả thù để rồi phải hối hận.
- Nếu Chúa không tha thứ cho những kẻ tội đồ thì thiên đường là một nơi trống vắng.
- Khi bạn tha thứ, bạn có thể khó quên được những ký ức đau buồn. Đơn giản, đó là cách bạn chọn để bản thân có thể thoát khỏi sự đau khổ. Ký ức vẫn còn lại, không hề bị lãng quên, nhưng chúng được ghi nhớ như là những bài học của cuộc đời.
- Mỗi người đều có thể gây ra lỗi lầm. Nếu như bạn không biết cách tha thứ cho người khác, đừng hi vọng ai đó có thể tha thứ cho bạn.
- Sẽ không có tình yêu khi không có sự bao dung, sẽ không có sự tha thứ khi không có tình yêu đích thực. - *Bryant H. McGill*.

**Haley**  
(Theo Quotes, Quotation)

# Tình Yêu Và Sự Tha Thứ



Thánh Kinh thuật lại câu chuyện tình của Ô-sê, một tiên tri của Đức Chúa Trời sống vào khoảng 690-740 TC. Chúa bảo Ô-sê hãy lấy một phụ nữ không mấy đàng hoàng làm vợ (Ô-sê 1:2). Đây là một mạng lệnh thật khó xử; tuy nhiên tiên tri Ô-sê đã vâng lời. Ông cưới Gô-me, con gái của Đíp-la-im làm vợ.

Ô-sê yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho vợ; tuy nhiên, Gô-me không phải là một người chung thủy. Sau khi sinh ba người con, bà trở lại nếp sống buông thả (Ô-sê 2:4-5). Biết chuyện đó, Ô-sê khuyên Gô-me từ bỏ bản tính dâm loạn của mình (Ô-sê 2:2). Tuy nhiên, Gô-me không nghe lời; ngược lại bà bỏ Ô-sê chạy theo các tình nhân.

Câu chuyện không dừng ở đó. Một thời gian sau, Gô-me, con người bội bạc, đã bị những người tình của bà phụ bạc. Tệ hơn thế nữa, không biết vì lý do gì, bà bị đem bán làm nô lệ. Nhiều người biết chuyện của Gô-me đã làm cho nhà tiên tri, cảm thấy hả hê. Gô-me bị trừng phạt xứng đáng những điều bà đã làm.

Ô-sê gặp lại Gô-me trong hoàn cảnh đó. Chúa bảo tiên tri Ô-sê hãy dùng tình thương đối xử với Gô-me (Ô-sê 3:1). Tiên tri Ô-sê bỏ tiền ra chuộc Gô-me và mang bà về nhà. Nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng trước việc làm của nhà tiên tri, không hiểu tại sao ông lại làm như vậy. Không ít người bực tức cho rằng Ô-sê quá đại dốt.

Tiên tri Ô-sê giải thích cho những người cùng thời với ông: Những điều Gô-me làm cho ông cũng là cách con người đã cư xử với Đức Chúa Trời. Gô-me vốn là một người không xứng đáng, được trở thành vợ của nhà tiên tri. Tương tự, con người tội lỗi không xứng đáng đã được mang vào trong mối liên hệ thân thiết với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương, chăm sóc, lo liệu cho con người hơn cả những điều Ô-sê làm cho vợ của ông (Ô-sê

2:8). Tuy nhiên, nhiều người, như Gô-me, không phải một lần, nhưng nhiều lần bội bạc lìa xa Chúa. Dầu vậy, Chúa vẫn yêu thương con người. Ngài luôn tha thứ và mong muốn con người quay trở lại với Ngài.

Thứ tha là một đặc điểm trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Điều này được nhắc lại rất nhiều lần trong Thánh Kinh: qua ẩn dụ về chuyện của gia đình Ô-sê, qua lịch sử của dân Do Thái, qua câu chuyện của người con trai hoang đàng trong Thánh Kinh Tân Ước. Lúc sa sút gặp phải cảnh khó khăn, Gô-me mong ước được quay lại với người chồng cũ (Ô-sê 2:7). Gô-me nhận biết lòng khoan nhân của chồng khi bà được cứu khỏi chợ buôn nô lệ. Người Do Thái tìm kiếm sự tha thứ của Chúa khi họ bị lưu đày sống tha hương (Thi Thiên 137). Người con trai hoang đàng tỉnh ngộ và hiểu được tình yêu của cha mình khi anh sa sút tận đáy xã hội, phải đi làm đầy tớ chăn heo (Lu-ca 15:11-32). Những câu chuyện trên cho thấy đôi khi, lúc đối diện với những kinh nghiệm buồn đau nhất trong cuộc sống cũng chính là lúc chúng ta thức tỉnh và nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời.

Tình yêu của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Chúa đang trông chờ những người lầm lạc quay về với Ngài để được tha thứ. Thánh Kinh cho biết: *“Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.”* (Ê-sai 55:7) *“Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên* (Ê-sai 1:18).

Bạn thân mến! Lời mời gọi của Chúa dành cho tất cả mọi người, trong đó có bạn. Nếu bạn đã có lần lầm lỡ lìa xa Chúa, đây là lúc bạn nên quay về với Chúa để nhận được tình yêu và sự tha thứ.

**Phước Nguyên**  
**Chân Trời Mới**  
**Tháng Năm – 2008**

# Người Phụ Nữ Được Tha Thứ Tội Lỗi

Chúa Giê-xu và các môn đồ đi khắp nơi trong xứ Ga-li-lê để giảng đạo, và chữa nhiều bệnh tật, nên chắc chắn có rất nhiều người yêu mến Chúa Giê-xu và mời Ngài về nhà của mình. Trong số đó có một người Pha-ri-si đã mời Chúa Giê-xu đến dùng bữa tại nhà của mình, trong bữa ăn hôm đó, cũng có nhiều người bạn của ông ta nữa.

Các em cũng biết rồi đó, Chúa Giê-xu đi đến đâu cũng có đám dân đông đi theo, và họ cũng rủ những người khác cùng đi nữa. Hôm đó, có một phụ nữ đi trên đường, bà ta nghe được: “Mau đi, chúng ta đến nhà đằng kia, vì tôi nghe nói ông thầy Giê-xu đang ở đó!”, bà ta vội chạy về nhà của mình, mở tủ ra và lấy một vật gì đó, dùng một miếng khăn to gói lại và cầm thật cẩn thận trong tay của mình.

Người phụ nữ này đi thật nhanh đến nhà người Pha-ri-si, nơi Chúa Giê-xu đang dùng bữa, bà bước vào đến chỗ Chúa ngồi và ngồi xuống dưới chân của Chúa, hình như không ai quan tâm đến sự có mặt của bà, mà chỉ xầm xì với nhau: “Đó là một người đàn bà xấu nết, bà làm nhiều việc tội lỗi lắm không ai muốn đến gần bà ta đâu!”.

Nhưng người đàn bà này không quan tâm đến những lời bàn tán khinh khi của những người ở đó, bà lẳng lặng làm công việc của mình. Các em có biết bà ta làm gì không? Sau khi ngồi dưới chân Chúa, bà đặt cái gói mà bà mang từ nhà đến đặt xuống đất và bà mở ra, Ô! đó là một bình bằng ngọc trắng đựng đầy dầu thơm, lúc này chắc mọi người bắt đầu chú ý đây, họ không biết bà ta sẽ làm gì với bình dầu thơm này.

Lúc này người phụ nữ đang ở phía sau dưới chân Chúa, bà khóc rất nhiều đến nỗi nước mắt của bà rơi trên chân Chúa, bà mở khăn đội ra và dùng mái tóc của mình lau chân cho Chúa. Mọi người bắt đầu bàn tán, người Pha-ri-si

lên tiếng: “Nếu người này là Đấng tiên tri thì phải biết được đây là người đàn bà xấu xa, tại sao lại để cho bà ta đụng đến mình và làm điều đó cho mình”.

Chúa Giê-xu không trả lời ngay câu hỏi đó mà kể một ví dụ: “Có một chủ nợ, anh ta có hai người mắc nợ anh ta, một người mắc nợ 500 đồng và người kia nợ 50 đồng. Đến kỳ phải trả cả hai đều không có tiền trả, nên người chủ nợ tha cho, xoá hết nợ cho cả hai người và để họ ra về, vậy trong hai người ai yêu chủ nợ hơn”

Một người lên tiếng: “Thưa thầy chắc chắn là người thiếu nhiều tiền hơn”.

Chúa Giê-xu đáp: “Người nói đúng”.

Chúa xoay qua người Pha-ri-si nói với ông ta: “Người hãy nhìn người đàn bà này đi, từ lúc ta vào nhà người, người không cho nước rửa chân, nhưng người này đã lấy nước mắt thấm ướt chân Ta rồi dùng tóc mình mà lau chân cho Ta, người không hôn Ta, còn người nay hôn chân Ta, người không xức dầu đầu Ta còn người này xức dầu thơm cho chân Ta, người này đời sống đầy tội lỗi nhưng đã được tha thứ hết, vì người đã nhận ra và yêu mến Ta là Đấng tha tội và thay đổi đời sống của người”.

Chắc họ thắc mắc và bàn tán dữ dội lắm đây, họ cho rằng Chúa là ai mà có quyền tha tội, họ không tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, nên họ không nhận được sự tha tội của Chúa trên đời sống của họ.

Các em thiếu nhi thân mến! Các em có tin rằng Chúa Giê-xu yêu em và Ngài có quyền tha tội cho em không? Hãy mạnh dạn xưng ra những tội em đã phạm và cầu xin Chúa tha thứ, Ngài sẵn sàng nghe những điều em thưa với Ngài, tha thứ và giúp em có đời sống mới tốt đẹp hơn!

Câu Kinh Thánh “Tội lỗi người đã được tha rồi.” là lời phán của Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay khi chúng ta ăn năn tội lỗi mình với Chúa đó các em.

***Ban Chương trình (oneway.vn)***

*Nghe radio online ở đây:*

<http://oneway.vn/audio/gioi-cua-2308-nguoi-phu-nu-duoc-tha-thu-toi-loi/>





## Đố Kinh Thánh

Câu 1 : 2 điểm

Ai đã tha thứ cho em của mình, một người em đã cướp đi những lời chúc phước tốt lành của anh trai mình ? Tìm câu Kinh Thánh ghi lại hình ảnh hai anh em gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Câu 2 : 2 điểm

Ai cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ ném đá mình ? Tìm câu Kinh Thánh chứng minh ?

Câu 3 : 2 điểm

Ai là người tha thứ cho các anh mình ? (vì lòng ganh ghét mà các anh muốn giết hại người này). Tìm câu Kinh Thánh nói lên sự giữ gìn của Chúa trên người em ; và lời hứa cấp dưỡng từ người em cho các anh và con cái họ.

***Tìm địa chỉ các câu Kinh Thánh sau đây :***

Câu 4 : 1 điểm

Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này : Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.

Câu 5 : 1 điểm

Các người hãy giữ lấy mình. Nếu anh em người đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng người bảy lần và bảy lần trở lại cùng người mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.

Câu 6 : 1 điểm

Khi các người đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì tha thứ, để Cha các người ở trên trời cũng tha lỗi cho các người.

Câu 7 : 1 điểm

Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

**Thời hạn : 15.10.2016**

# Yêu Thương và Tha Thứ

Nhạc: Lê Tú  
Lời: Lê Anh Đông

Em Am  
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề,  
Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề,

B Em  
Nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt,  
Hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng,

E Am  
và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cạnh, chẳng  
và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng

Cmaj7 1. B7 Em 2. B7 Em  
sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay.  
hay nghi ngờ, chẳng... ...hay nóng giận với nhau.

E7 Am B Em  
Nguyện tình yêu Chúa Giê - xu dạy con tha thứ anh em, và

C F#m7(e5) B Em  
sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót.

E7 Am D G  
Vì Giê - xu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con,

C Am B Em  
Giờ đây con hứa ăn năn, Nguyện sống cho đẹp ý Ngài.

---

Liên Lạc: Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59



E-mail: [sucmoi@ymail.com](mailto:sucmoi@ymail.com)  
[www.facebook.com/sucmoi](http://www.facebook.com/sucmoi)

*Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được Sức Mỏi,  
Cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc,  
Đi mà không mòn mỏi. "*

*Ê-sai 40 : 31*

Địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng tại từng khu vực :

**Lausanne** : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne.

**Genève** : Paroisse protestante Servette-Vieux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève.

**Aarau** : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau.

**St. Gallen**: Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,  
9008 St. Gallen.

Lưu ý: Ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư.

Địa chỉ : Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin Wilhelm Kutter 49, 2503 Biel/Bienne.

Tel. 032 365 33 36

Natel: 079-673 44 28

E-mail: ngobatao@hotmail.com

Trang web: [nguyen-song.com](http://nguyen-song.com)