



HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

96
9&10
2024

HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm
PHƯỚC NGÀI cho các người
và cho con cháu các người.

Thi thiên 115:14



<u>Bài viết – Suy Gẫm :</u>	Trang
Chuẩn bị cho tương lai	3
Nếu một ngày ...	5
Một nhà Truyền Đạo ngã lòng	10
Sáu nhân vật Kinh Thánh khích lệ người trẻ tuổi	12
Hướng đến tương lai	20

Sinh Hoat Hội Thánh:

Ảnh Bìa – <i>Kim Nguyệt</i>	1
Hình ảnh sinh hoạt của Hội Thánh	18
Đố Kinh Thánh – Liên Nguyễn	25

Ứng hộ báo Sức Mới xin gửi vào

- Số tài khoản (compte Postal): 17-391352-2 Võ Ngọc Thủy Thương
- Và ghi rõ : BÁO SỨC MỚI.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và góp phần trong công việc Chúa với chúng tôi!

Ban Biên Tập : Hình Như Bích Hạnh, Lê Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Liên,
Võ Ngọc Thủy Thương.

Cố vấn: MS. quản nhiệm Ngô Bá Tạo.

Chuẩn Bị Cho Tương Lai

II Sử Ký 21:1-6: 1 Giô-sa-phát an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành Đa-vít với tổ phụ người; Giô-ram con trai người, cai trị thế cho người. 2 Người có các em ruột, tức là những con trai Giô-sa-phát: A-xa-ria, Giê-hi-ên, Xa-cha-ri, A-xa-ria-u, Mi-ca-ên, và Sê-pha-ti-a; các người này đều là con trai của Giô-sa-phát, vua Y-sơ-ra-ên. 3 Vua cha có ban cho chúng nhiều của cải bằng bạc và vàng, những bửu vật với các thành vững bền trong xứ Giu-đa; nhưng người ban ngôi nước cho Giô-ram, bởi vì người là con trưởng. 4 Khi Giô-ram lên ngôi nước cha mình, làm cho mình mạnh mẽ, bèn lấy gươm giết các em mình và mấy người quan trưởng của Y-sơ-ra-ên. 5 Giô-ram được ba mươi hai tuổi, khi lên ngôi làm vua, và người cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 6 Người đi trong con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, theo điều nhà A-háp đã làm; vì người có cưới con gái A-háp làm vợ; người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va.

Vua Giô-sa-phát đã chuẩn bị thật chu đáo cho các con. Khi còn sống, vua đã ban cho sáu con trai thứ nhiều của cải và các thành bền vững trong khắp xứ Giu-đa, và vua chọn con trai trưởng là Giô-ram để nối ngôi. Thế nhưng con trai trưởng của vua lại là một kẻ tham lam và tàn ác. Sau khi lên ngôi, Vua Giô-ram đã làm điều vô cùng thâm độc mất hết tính người, là giết chết tất cả các em mình và một số thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên để “*làm cho mình mạnh mẽ,*” củng cố thế lực và chiếm đoạt tài sản của họ.

Sách *Sử Ký* cho biết Vua Giô-ram chỉ cai trị được tám năm tại Giê-ru-sa-lem, và khi qua đời chẳng ai thương tiếc (câu 20), đây là dấu hiệu cho thấy vua không được Đức Chúa Trời ban phước. Sử sách nhận xét Vua Giô-ram đã “*đi trong con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, theo điều nhà A-háp đã làm*”. Lý do Vua Giô-ram có những việc làm xấu xa và gian ác như vậy là vì “*có cưới con gái A-háp làm vợ*” (câu 6).

Dù Vua Giô-sa-phát đã chuẩn bị thật chu đáo cho các con đầy đủ mọi sự về thuộc thế nhưng vua không chuẩn bị tốt cho đời sống thuộc linh. Vua đã cưới cho thái tử Giô-ram con gái Vua A-háp của Y-sơ-ra-ên, và mẹ của cô gái này là

Hoàng hậu Giê-sa-bên khét tiếng gian ác, là người đã đưa cả Y-sơ-ra-ên lún sâu vào sự thờ phượng Ba-anh và Át-tạt-tê. Hậu quả là Vua Giô-ram của vương quốc Giu-đa phía nam lại đi theo đường lối của các vua phía bắc và làm những điều xấu xa, gian ác như nhà A-háp đã làm, dẫn đến chỗ hủy diệt gần hết nhà cha của mình.

Mọi sự chuẩn bị cho tương lai của chính mình và của con cháu là việc cần quan tâm, nhưng nếu chỉ quan tâm để có được tiền của, địa vị, danh vọng v.v... mà không quan tâm xây dựng một nền tảng thuộc linh vững chắc bằng sự học hỏi và làm theo Lời Chúa thì với cái nhìn của người đời dường như là khôn ngoan nhưng trong mắt Chúa lại là vô cùng thiếu sót. Khi Vua Giô-sa-phát cho con trai mình cưới con gái nhà A-háp để củng cố thế lực, tưởng là khôn ngoan nhưng cũng thật là ngu dại, cuối cùng đi đến chỗ cả gia đình gần như bị hủy diệt. Khi chúng ta vì theo đuổi lợi lộc hay ham muốn thế gian mà bỏ qua Lời Chúa thì hậu quả cho bản thân và gia đình mình thật thương đau.

Bạn đang chuẩn bị cho bản thân và gia đình vật chất đầy đủ hay một đời sống thuộc linh mạnh mẽ?

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để biết gây dựng một đời sống thuộc linh giàu có trong Chúa và làm theo Lời Chúa thay vì đầu tư cho một tương lai giàu có vật chất nhưng nghèo nàn về thuộc linh.

(httlvn.org)



Nếu một ngày...

Khi yêu nhau, nếu chỉ một ngày không gặp được người mình yêu thôi, thì người ta sẽ cảm thấy niềm cô đơn dài như năm tháng

Chẳng thế mà ca dao Việt Nam đã có những câu nói về nỗi nhớ rất độc đáo như:

“Nhớ ai bồi hồi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than”.

“Nhớ ai ra ngân vào ngo
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai?”

“Nhớ ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi”.



Nỗi nhớ người mình yêu nó... kinh khủng như thế đấy. Nhớ đến không thể nào chịu được!

Người xưa cũng nói: “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề!” (Nghĩa là: Một ngày không thấy dài bằng ba mùa thu dài).

Khi yêu nhau, người ta muốn mãi mãi được ở bên nhau, chứ không hề muốn xa nhau bất cứ giây phút nào.

Sách Nhã ca trong Kinh Thánh cũng nói đến nỗi nhớ người yêu thật rạo rức, thật sâu đậm:

“Nằm trên giường ban đêm. Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến. Tôi tìm chàng mà không gặp. Tôi sẽ dậy, đi vòng khắp thành nhiều lần. Rảo qua các đường phố và các quảng trường. Để tìm người mà lòng tôi yêu mến. Tôi tìm chàng mà không gặp.” (Sách Nhã ca, chương 3, câu 1, 2 – Bản dịch mới)

Khi yêu nhau, người ta không thể sống thiếu nhau được, dù chỉ... một ngày thôi phải không bạn?

Ngày hôm nay, con người ở khắp nơi trên thế giới, ngoài người yêu bằng xương bằng thịt ra, còn có... một người yêu khác nữa, dù không bằng xương bằng thịt, nhưng người ta cũng... yêu đến đắm đuối không kém người yêu bằng xương bằng thịt đâu. Đó chính là chiếc... cellphone (điện thoại di động).

Có nhiều loại điện thoại di động khác nhau như Samsung, Apple, HTC, Nokia... nhưng được người ta ưa chuộng nhất hiện nay có lẽ là Apple và Samsung. Ngày hôm nay, hầu như mỗi người đều tự trang bị cho mình một chiếc điện thoại di động thích hợp để sử dụng cho cuộc sống. Điện thoại di động trở thành như là vật bất ly thân của con người vậy.



Không tin, bạn cứ thử nhìn lướt chung quanh mình một lượt xem, bạn sẽ dễ dàng thấy rằng ai ai cũng có một chiếc điện thoại di động bên mình cả. Khi xong giờ làm việc, là người ta bắt đầu lấy điện thoại ra, dùng ngón tay bấm bấm vài cái nhẹ lên màn hình là cả một thế giới như hiện ra ngay trước mắt. Rồi người ta bắt đầu lướt web, nghe đài, xem tin tức, đọc message, mở email, xem youtube, twitter, facebook và nhiều, rất nhiều những tiện ích khác nữa. Tha hồ lựa chọn, tha hồ xem, tha hồ đọc, tha hồ nghe, tha hồ nói, tha hồ chat, tha hồ comment (bình luận)...

Thi sĩ Thanh Hữu có bài thơ viết về những tiện ích của thời đại điện tử, tin học này thật... đã:

“Ta đang sống, trong thời đại tin học,
Thời kỳ nhiều kỹ thuật mạng văn minh.
Mạng trên không, nối kết các vệ tinh,
Mạng dưới đất, giao liên nhiều “ứng dụng”.

Bao tiện ích, mỗi ngày thêm mở rộng,
Bao chương trình, tiếp nối mạng tiện nghi.
Bao văn minh, kiến thức chẳng thiếu gì,
Giúp ta thấy không thời gian giới hạn.

Ta kết nối, với “email” bầu bạn,
Với nhiều người, qua “facebook”, “twitter”.
Gọi viễn liên, qua “Whatsapp”, “Viber”,
Ta tìm kiếm, qua “Google research”... “

(Kết nối ứng dụng tâm linh)

Ngoài giờ làm việc, sử dụng điện thoại đã đành, nhưng đến tối về nhà, khi cơm nước xong, thì bạn cũng dễ dàng thấy mỗi người trong gia đình ai nấy cũng... ôm chặt chiếc điện thoại di động bên mình, không khứng buông ra.

Rồi mỗi sáng thức dậy xong, việc đầu tiên mà nhiều người làm cũng là bật chiếc điện thoại di động lên, lại xem message, lại lướt web, lại coi youtube, facebook, lại mở email để kiểm tra thư, trả lời thư... rồi mới yên tâm lên xe đi làm.

Có thể nói, người yêu còn có lúc phải xa nhau vì công việc, vì điều kiện này, điều kiện khác, chứ điện thoại di động thì... không. “Cục cụng... điện thoại di động” luôn luôn bên mình, không rời được một phút một giây nào đâu.

Người yêu thì còn có thể ... nếu một ngày không có em, thì niềm cô đơn dài như năm tháng, chứ với điện thoại di động, thì phải nói nếu một giờ không ... có em thì đời anh đây không sao... chịu nổi phải không bạn?

Ôi, ... người yêu điện thoại di động! Ôi, ... cục cụng điện thoại di động! Sao mà khó rời xa... nàng đến thế? Sao mà... nàng có một hấp lực ghê gớm đến vậy?

Vâng, “nếu một ngày không có em – người yêu bằng xương bằng thịt, thì niềm cô đơn dài như năm tháng...”

Vâng, “nếu ... một giờ không có em – ... cục cụng điện thoại di động, thì niềm cô đơn dài ra mãi mãi.”

Từ hai nỗi nhớ... ghê gớm trên, tôi liên tưởng đến một Cơ Đốc nhân, là người tin nhận Chúa Jêsus làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình, bạn và tôi có khao khát Chúa, khao khát lời của Chúa như những người yêu nhau khao khát được ở gần bên nhau không? Như người ta... khao khát ... điện thoại di động hằng giờ mỗi ngày không?

Là người tin Chúa, bạn và tôi có khao khát Chúa như A-sáp ngày xưa đã khao khát không? Ông nói rằng: “*Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa. Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài.*” (Sách Thánh Thi, chương 73, câu 25)

Hay như vua Đa-vít đã khao khát:

“*Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của tôi.*”

Tôi tha thiết tìm kiếm Ngài. Linh hồn tôi khát khao Chúa.

Thế xác tôi mong ước Ngài.

Như mảnh đất khô khan, nứt nẻ không có nước.”

(Sách Thánh Thi, chương 63, câu 1)

Hoặc như lời của tác giả sách Thánh Thi, chương 119 khao khát lời của Chúa rằng: *“Tôi yêu kinh luật Chúa biết bao. Suốt ngày tôi suy gẫm luật ấy.”* (Câu 97); *“Lời Chúa ngọt ngào cho khẩu vị tôi biết bao. Ngọt hơn mật ong trong miệng.”* (Câu 103); *“Thật vậy, tôi yêu mến các điều răn của Chúa, hơn vàng, hơn cả vàng ròng.”* (Câu 127)

Trong Tân Ước, khi đọc, tôi nhớ và rất... kính nể người tin Chúa tại thành Bê-rê ngày xưa, vì họ có một tấm lòng luôn khao khát tìm kiếm, học hỏi lời Chúa. Kinh Thánh chép về họ như sau: *“Những người này (người Bê-rê) cởi mở hơn người Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận Đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không?”* (Sách Công vụ các sứ đồ, chương 17, câu 11)

Ôi, ước gì những tín nhân của Chúa ngày hôm nay đều có tấm lòng khao khát học hỏi, tra cứu lời Kinh Thánh như người Bê-rê ngày xưa nhỉ, thì thiết tưởng rằng không còn gì phước hạnh hơn cho Hội thánh của Ngài!

Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết người tin Chúa chỉ có thể lớn lên và được rỗi linh hồn là nhờ vào việc học hỏi lời của Chúa. Ông đã từng khuyên con cái Chúa rằng hãy *“ham thích sữa thuộc linh tinh khiết, nhờ đó anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi.”* (Sách 1 Phi-e-rơ, chương 2, câu 2)



Là một tín nhân, có bao giờ bạn tự hỏi: *“Nếu một ngày không đọc lời Chúa, thì lòng mình có cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó hay không?”*

Tôi nhớ có ai đó đã nói rằng: “Sỹ nhân tam nhật bất độc thư, tắc diện mục khả tăng, ngôn ngữ vô vị”, (nghĩa là: Sĩ phu mà ba ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe).

Có một thực tế đáng buồn rằng là, có nhiều, rất nhiều nữa là đảng khác, những tín nhân của Chúa Jêsus, ngày hôm nay ... không chịu đọc Kinh Thánh gì cả. Không phải chỉ một ngày, hai ngày hay ba ngày không đọc, mà đến... cả tuần cũng không đọc một chương Kinh Thánh nào luôn.

Người đời mới ba ngày không đọc sách đã cảm thấy... mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe rồi. Một tín nhân mà ba ngày không đọc Kinh Thánh thì khi nhìn thấy mặt mũi, chắc phải ... “đáng sợ” hơn nhiều, và nói chuyện chắc phải nhạt nhẽo, khó nghe bội phần hơn!?

Một tín nhân mà nếu một ngày không đọc Kinh Thánh mà vẫn cảm thấy lòng mình... tỉnh bơ, thì ... đáng lo lắng, đáng buồn lắm vậy!

Nếu một ngày không đọc Kinh Thánh, bạn có cảm thấy lòng mình buồn tênh, bạn có cảm thấy lòng mình cô đơn dài như năm tháng không? Nếu bạn còn cảm thấy được như thế thì quả thật là đáng mừng lắm.

Còn nếu một ngày không đọc Kinh Thánh mà bạn vẫn cảm thấy lòng mình ... tỉnh bơ như... thơ thì chắc Chúa cũng buồn vì bạn lắm đó!

Tôi cầu mong cho bạn cũng như cho tôi luôn luôn có tinh thần khao khát Chúa và lời của Ngài “*như con nai thềm khát suối nước.*” vậy. (Sách Thánh Thi, chương 42, câu 1)

Nguyện Chúa thương xót và nâng đỡ đức tin của mỗi một chúng ta. A men!

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.

(oneway.vn)



Một nhà truyền đạo ngã lòng!

Nằm gác tay lên trán, ông thấy nặng nề quá đến nỗi muốn nghỉ chức vụ cho rồi. Đang khi ông ngủ, ông chiêm bao thấy mình đang đi đến một nhà thờ nhỏ ở nhà quê để giảng và đã dừng bước vào nghỉ nơi một quán dọc đường.

Ông thấy mình nằm trong một căn phòng, ước ao chết và đã chết thật. Trong giấc mộng, ông thấy mình được các thiên sứ đưa lên không trung, vào miền vinh hiển. Họ dẫn ông vào sảnh đường của một chôn hoàng cung lộng lẫy và bảo ông ngồi đó chờ một chút cho đến khi chính Chúa ngự đến để gặp ông.

Trong khi ông ngồi chờ Chúa, ông khởi sự nhìn quanh bốn phía điện, thấy các tấm thảm rực rỡ treo trên vách tường. Khi nhìn lên các tấm thảm ấy ông tưởng như có thể thấy lại chính cuộc đời mình. Ông có thể thấy lại ngày mình sanh ra, thuở ấu thơ đến lúc nhi đồng, khi thành nhân, ngày mình tin Chúa, những thăng trầm của mình đã làm vì có Đấng Christ, những linh hồn mình đã dẫn dắt về cùng Chúa, những bài giảng mà mình đã giảng, tất cả những nơi mà mình đã thăm viếng và kết quả lạ lùng của những công tác ấy, thật là những kết quả mà không bao giờ ông tưởng tượng đến.

Ý nghĩa cuộc đời ông đã được bày tỏ trong tất cả hạnh phúc vinh hiển này. Lòng ông vô cùng cảm xúc vì ngạc nhiên, nhưng xem đến đoạn chót, ông lại thấy căn phòng nhỏ hẹp trong quán trọ, con lừa vẫn cột trước cửa bên đường, người chết đang nằm sóng sượt trên giường, cả hội chúng nhóm họp trong căn nhà thờ nho nhỏ ở thôn quê đang mỗi mắt trông chờ ông Truyền đạo của họ. Ông thấy công việc lớn lao của mình bị bỏ dở và những thành tích vĩ đại mà mình có thể thu lượm được. Lòng nhà truyền đạo bấy giờ cảm thấy đau đớn vô cùng. Ông ước chi mình chưa chết, ước chi mình lại cỡi trên lưng con lừa kia, đi đến nhà thờ nhỏ ấy. Ông bật khóc nức nở và trong lúc ông khóc, ông bừng tỉnh giấc chiêm bao.

Ô kìa, ông vẫn nằm trên giường, con lừa vẫn đứng nơi cửa kia. Ông quì gối xuống tạ ơn Đức Chúa Trời vì mình vẫn còn sống. Lòng ông được dứt dây bằng những hy vọng và can đảm mới. Ông đứng lên hăng hái, tận tụy bắt tay vào công việc và chờ đợi cho đến khi chức vụ đã xong. Và Richard Baxter là tên nhà Truyền đạo đó.

Richard Baxter là một nhà lãnh đạo Giáo hội Thanh Giáo, thi sĩ, người viết Thánh ca, Thần học gia và nhà tranh luận người Anh ở thế kỷ 17.

Bước theo Chúa đôi lần mệt mỏi, nản lòng âu là chuyện thường tình, nhưng điều quan trọng là sau những vấp ngã, sau những nghỉ ngơi đó ta lại đứng lên, tiếp tục bước tới! “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho người mảo triều thiên của sự sống.” (Khải Huyền 2:10).

(Mẫu chuyện: **Tin & Sống**) oneway.vn



Sáu nhân vật Kinh Thánh khích lệ người trẻ tuổi

Hầu hết mọi thanh thiếu niên đều bị mắc kẹt trong những căng thẳng, thất vọng và nghi ngờ tại một thời điểm nào đó.

Nhưng đừng tuyệt vọng, vì có rất nhiều người đồng cảm với bạn. Mọi con dân Chúa đều từng trải qua cảm giác như vậy trong suốt hành trình trên đất. Ngay cả những người được Chúa sử dụng để thực hiện những mục đích lớn lao của Ngài cũng vậy. Chúa đã đưa họ vượt qua mọi khó khăn, và Ngài cũng có thể giúp bạn làm điều đó.

1. Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 1)

Chúa phán với Giê-rê-mi rằng trước khi ông được sinh ra, Ngài đã đặt ông làm tiên tri cho các dân tộc. Đó là một nhiệm vụ to lớn đối với Giê-rê-mi, thì ông ngay lập tức cho rằng mình còn quá trẻ.

Chúa đã quở trách ông. Già hay trẻ không phải là tiêu chuẩn để Chúa sử dụng một con người. Ông không nên lo về phản ứng của mọi người vì chính Chúa sẽ ở bên và bảo vệ ông. Đức Chúa Trời đã ban cho ông sức mạnh để tấn tới trong sự kêu gọi.

Và Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho bạn sức mạnh để tiếp tục với lời Ngài kêu gọi bạn. Hãy tiếp tục tìm kiếm Ngài. Bạn không “quá trẻ” để làm việc hữu ích cho Đức Chúa Trời. Bạn cũng không quá già, quá béo, quá nhút nhát, quá chậm chạp, quá lười biếng, v.v. Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn bất chấp những bất an của bạn. Bạn được tạo ra với mục đích tuyệt vời, ân điển Ngài sẽ che đậy mọi bất an của bạn.

2. Đa-vít (1 Sa-mu-ên 16)

Đa-vít là con út trong một gia đình toàn con trai. Khi tiên tri Sa-mu-ên đến để tìm kiếm người lãnh đạo đất nước, cha Đa-vít đã coi thường ông. Tất cả anh em đều được trình diện trước Sa-mu-ên, trừ ông. Đức Chúa Trời không chọn ai cả, nên Sa-mu-ên hỏi ông còn con trai nào nữa không. Người cha bắt đầu nói rằng ông còn một đứa con út. Sa-mu-ên yêu cầu được gặp. Khi Đa-vít đến, Chúa đã cho Sa-mu-ên biết rằng đây mới là người được chọn.

Đức Chúa Trời dạy Sa-mu-ên đừng phán xét ngoại hình hay chiều cao. Chúa không nhìn người khác theo tiêu chuẩn loài người. Người ta đánh giá bằng vẻ bề ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng.

Khi so sánh mình với người khác, có thể bạn cảm thấy mình không bằng họ. Bạn thấy mình không được coi trọng. Nhưng hãy luôn nhớ một sự thật, rằng Chúa không nhìn bạn theo cách bạn nhìn chính mình. Chúng ta chỉ thấy vẻ bề ngoài đẹp đẽ, nhưng Chúa nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của tính cách và tiềm năng. Bạn không phải là người không quan trọng trong mắt Đức Chúa Trời. Ngài sẽ tìm kiếm bạn và hành động qua chính con người bạn.

3. Giô-suê (Giô-suê 1)

Giô-suê là học trò của Môi-se, nên có lẽ ông đã cảm thấy bất an khi Đức Chúa Trời muốn ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. Ông cảm thấy rằng mình không thể đi vừa “đôi giày khổng lồ” của Môi-se. Có thể ông đã từng muốn thu mình lại và từ chối cương vị lãnh đạo.

Nhưng Đức Chúa Trời đến với ông, và nói rằng Ngài sẽ ở với ông giống như Ngài đã ở với Môi-se. Giô-suê sẽ dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa mà không cần Môi-se ở đó giúp đỡ. Sự bảo đảm của Đức Chúa Trời đã giúp Giô-suê bước vào đất hứa, điều mà Môi-se không được làm.

Thế hệ đi trước có thể trông như “người khổng lồ đức tin” mà chúng ta không bao giờ có thể sánh kịp, nhưng Chúa ở cùng mọi thế hệ. Hãy suy ngẫm Lời Chúa, mạnh mẽ và can đảm, và Chúa sẽ sử dụng bạn.

Chúa sẽ không bỏ rơi bạn. Bạn không nhất thiết phải giống những người đi trước bạn. Bạn chỉ cần là chính bạn - người mà Chúa đã tạo ra!

4. An-ne (1 Sa-mu-ên 1)

An-ne và Phê-ni-na đều là vợ của Ên-ca-na. An-ne bị Phê-ni-na chế nhạo vì cô không có con. Từ năm này qua năm khác, Phê-ni-na bắt nạt An-ne. An-ne vô cùng mệt mỏi.

Nhưng An-ne không đắm mình vào trạng thái trầm cảm. Cô đem tất cả những cảm xúc buồn bã dâng lên Chúa trong lời cầu nguyện. Cô đã rơi nước mắt với Chúa và đổ hết tâm lòng mình cho Ngài. Đức Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót với bà, và trong một thời gian ngắn, Ngài đã ban cho cô một con trai.

Sự giải cứu của Chúa chính là cách cô chống lại kẻ thù mình. Cô để Chúa phán xét những hành động sai trái của kẻ thù.

Nếu bạn bị bắt nạt, hãy cầu xin Chúa cứu giúp, và cũng nên tìm kiếm sự giúp đỡ của người xung quanh khi cần thiết. Bạn nên giữ gìn bản thân khỏi những tình huống đáng tiếc, và để Chúa xử lý phần còn lại.

Bạn có thể vượt lên trên bất kỳ ai bắt nạt bạn. Hãy cầu nguyện để tâm lòng họ thay đổi. Bạn sẽ gặt những gì bạn gieo và họ cũng vậy.

5. Ma-ri (Lu-ca 1)

Khi mới ở độ tuổi thanh thiếu niên, Ma-ri đã được Chúa giao cho nhiệm vụ “bất khả thi”. Điều đó dường như là không thể đối với một cô gái trẻ. Cô phải nói với chồng chưa cưới rằng mình đang mang thai, hy vọng rằng anh ta sẽ không bỏ cô.

Nhưng Đức Chúa Trời đã giúp cô bằng cách cho thiên sứ nói chuyện với Giô-sép, nhờ đó ông biết được sự thật và quyết định ở lại với Ma-ri. Sau đó, cô cũng phải đối mặt với những người xung quanh - họ nghĩ rằng cô là kẻ hư hỏng.

Cuối cùng, Ma-ri biết rằng Chúa ở cùng cô và thế là đủ. Ngài sẽ giúp cô ấy vượt qua những tình huống tưởng như bất khả thi. Vì vậy, cô sẵn lòng phục vụ Ngài.

Ma-ri ca ngợi Chúa ngay cả khi cô không hiểu điều gì đang xảy ra và tại sao lại như vậy. Cô lưu giữ mọi thứ đã xảy ra trong ba mươi bốn năm tiếp theo, và biết rằng Chúa đã ban cho mình một điều thật tuyệt vời.

Các nhiệm vụ dễ dàng thường không có giá trị lâu dài thực sự. Những việc tưởng chừng khó, thậm chí là bất khả khi, đều có thể được thực hiện từng bước một khi bạn có Chúa.

6. Giô-sép (Sáng thế ký 37-50)

Tiếp theo là Giô-sép. Chúa cho ông thấy một điềm chiêm bao. Nhưng ông không biết ý nghĩa là gì. Ông kể với các anh mình về giấc mơ này, điều đó khiến họ ghen tị và tức giận. Họ bán ông làm nô lệ, và ông bị bắt đi xa khỏi gia đình. Sự tức giận và hành động sai trái của họ không phải do lỗi của Giô-sép, nhưng chính ông phải gánh lấy hậu quả.

Sau đó, ông sống trong cảnh nô lệ, nhưng Phô-ti-pha đã ban ân huệ cho ông. Đức Chúa Trời đã giúp Giô-sép thành công bất chấp tình huống đưa ông đến đó. Từ một nô lệ, ông trở thành phụ tá cho Phô-ti-pha.

Nhưng sau đó, vợ Phô-ti-pha lại thích Giô-sép. Ông đã làm điều đúng đắn và chống lại sự cám dỗ của bà. Tuy nhiên, điều này khiến bà ta phẫn nộ, và nói dối rằng chính Giô-sép đã dụ dỗ bà. Phô-ti-pha rất tức giận vì cho rằng Giô-sép phản bội lòng tin của ông. Giô-sép bị ném vào ngục.

Một lần nữa, Đức Chúa Trời lại làm dịu thời gian khó khăn của Giô-sép. Quản giáo nhận ra tài năng của ông và để ông giám sát các tù nhân khác.



Sau đó, với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, Giô-sép đã giải nghĩa giấc mơ của hai người hầu cận Pha-ra-ôn. Trong đó, có một người chiêm bao về sự thịnh vượng trong tương lai, và ông ta đó hứa sẽ nhớ đến Giô-sép nếu được ra tù. Nhưng than ôi, ông đã được thả thật, nhưng lại nhanh chóng quên mất lời hứa này. Cuối cùng, chính Pha-ra-ôn có một giấc mơ không ai có thể giải nghĩa được. Người hầu đó cuối cùng cũng nhớ đến Giô-sép, nhờ đó ông được ra ngoài để thử giải nghĩa giấc mơ của Pha-ra-ôn. Giô-sép đã làm được một cách chính xác, nên ông được phong làm người cai trị Ai Cập. Trong thời gian cai trị, ông đã hòa giải với gia đình khi họ đến xin thức ăn trong nạn đói.

Chính Đức Chúa Trời đã thúc đẩy Giô-sép tiếp tục tiến bước trong suốt những thăng trầm cuộc đời ông. Giô-sép chỉ cần trung thành và vâng lời. Giô-sép cũng biết rằng những gì các anh mình làm trong cơn tức giận đã được Đức Chúa Trời sử dụng cho mục đích tốt đẹp.

Chúa kiểm soát mọi điều xảy ra trong cuộc sống bạn. Tình hình hiện tại chưa phải là kết thúc, đó chỉ là một phần của hành trình. Bạn có thể không hiểu mọi điều diễn ra trên đường đi, nhưng với Chúa hướng dẫn, bạn có thể vững tin rằng kết thúc hành trình này sẽ thật tuyệt vời. Ngài sẽ làm nhiều điều hơn bạn có thể tưởng tượng.

Hãy thường xuyên đọc câu chuyện của những nhân vật Kinh Thánh này. Và chia sẻ lời chứng của chính bạn khi trải nghiệm bóng cánh quan phòng quyền năng của Đức Chúa Trời. Bạn cũng sẽ có nhiều câu chuyện “lưu danh” khi tiếp tục tiến bước trên linh trình đức tin.

Lời kêu gọi giữ lòng trung thành bền vững từ sách Giu-đe 17-23:

“Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy nhớ những lời các sứ đồ của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ đã nói trước. Họ đã nói với anh em: “Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, chạy theo những dục vọng bất kính của mình.”

Chúng là những kẻ gây bè kết đảng, những con người xác thịt, không có Thánh Linh.

Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy giữ mình trong

tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ để được sự sống đời đời. Hãy thương xót một số người hay nghi ngờ; hãy giải cứu một số người khác, kéo họ ra khỏi lửa; còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn sợ hãi, ghét cả đến chiếc áo bị xác thịt làm ô ướ

Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất cần nhớ là Chúa ở cùng bạn, và Ngài là nguồn trợ giúp tuyệt vời. Thập tự giá Ngài sẽ che đậy tội lỗi bạn và sự phục sinh Ngài sẽ mang đến cho bạn hy vọng. Hãy tiếp tục tìm kiếm Ngài không thôi!

Bài: Jennifer Heeren; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: Crosswalk.com)



Lễ Cảm Tạ và Lễ Báp-têm tại chi hội Aarau 18.08.2024





HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ đã được gây dựng trên 30 năm, với bốn điểm nhóm tại St.Gallen, Aarau, Lausanne và Genève. Vào Chúa nhật 28.08.2024 vừa qua, chúng ta có tổ chức buổi lễ cảm tạ Chúa tại chi hội Aarau. Cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, thật cảm tạ ơn Chúa, bởi ơn thương xót của Ngài và công khó của ông bà Mục Sư cùng hết thầy quý con cái Chúa mà Tin Lành được rao giảng ra nhiều nơi, nhiều người được biết đến Chúa và tin nhận Ngài.

Ngày này, khi nhìn lại, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra có những gia đình đã bước sang thế hệ thứ ba và sắp đến là thế hệ thứ tư, mà vẫn yêu mến Chúa và cùng nhau phục vụ Chúa trong Hội Thánh! Thật tốt đẹp biết bao!

Trải qua nhiều thế hệ, một trong những khó khăn mà Hội Thánh ngày nay phải đối diện đó là vấn đề ngôn ngữ, thậm chí điều này cũng tồn tại trong sinh hoạt của một số gia đình nhỏ.

Nhìn trở lại thế hệ đầu tiên đặt chân tới Thụy Sĩ, ông bà (cha, mẹ chúng ta) sở hữu vốn tiếng Việt thuần túy, trọn vẹn đầy đủ từ văn nói đến văn viết, thêm cả những câu ca dao, tục ngữ cấu trúc âm, vần nghe rất hay và giàu ý nghĩa, dạy dỗ chúng ta theo truyền thống giáo dục người Việt. Thật tuyệt vời khi chúng ta có những “thầy cô” chuẩn tiếng Việt dạy Kinh Thánh, truyền đạt ý nghĩa, nội dung, kinh nghiệm theo Chúa bằng những từ ngữ chính xác và sâu sắc nhất, giúp chúng ta khi nghe giảng hay đọc Kinh Thánh, hát Thánh ca tiếng Việt sẽ cảm nhận nội dung cách dễ dàng hơn.



Bước sang thế hệ thứ hai, là chúng ta, những phụ huynh bây giờ, khó có thể khẳng định rằng chúng ta đạt được khả năng tiếng Việt là 100%, dù vốn từ vựng để giao tiếp khá lưu loát nhưng vẫn không đủ để có thể diễn đạt hết tâm ý của mình, hoặc để có thể nghe hiểu và cảm nhận cách sâu sắc, trọn vẹn những điều mà người đối diện (giỏi tiếng Việt) muốn truyền đạt. Dầu vậy, ngôn ngữ không là trở ngại khi hai thế hệ nhóm họp chung với nhau. Mà trái lại, thế hệ thứ hai chúng ta như được thừa hưởng thêm một gia sản quý giá về “ngôn ngữ mẹ đẻ” cùng với nền văn hóa Á Châu khi được sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa Âu Châu trên đất nước Thụy Sĩ đa ngôn ngữ này.

Và khi đến thế hệ thứ ba, là con cháu chúng ta ngày nay, các cháu lại gặp phải khó khăn khi cố gắng hiểu và cảm nhận tiếng Việt, “ngôn ngữ của ông bà”, khó hơn rất nhiều so với chúng ta. Bởi vì, có gia đình không phải cả cha lẫn mẹ đều là người Việt Nam; có gia đình tuy cha mẹ là người Việt nhưng vì cũng được sinh ra ở Thụy Sĩ (là thế hệ thứ hai) nên cũng không đủ từ vựng để thể hiện những nội dung có ý nghĩa sâu xa. Nên đa số cha mẹ (thuộc thế hệ thứ hai) sẽ chọn ngôn ngữ chính, như tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý hay tiếng Anh để giải thích cho các cháu những nội dung có chiều sâu, vì như thế đối với cha mẹ sẽ dễ diễn đạt hơn và các cháu nghe cũng dễ hiểu hơn.

Chính vì thế, con cháu chúng ta bây giờ mà vẫn nói được tiếng Việt, dù phát âm không hoàn toàn chính xác, vẫn còn tôn vinh Chúa, học câu gốc cùng ngôn ngữ với ông bà cha mẹ thì quả là một sự nỗ lực, cố gắng và kiên trì rất lớn

của các cháu để có thể hòa nhập với nền văn hóa thứ hai, để được biết Chúa và yêu mến Chúa qua “ngôn ngữ của ông bà”.

Tại trong các lớp thiếu nhi, thiếu niên thì vấn đề này càng dễ nhận thấy hơn. Các cháu khi trò chuyện với nhau thì dùng ngôn ngữ chính của mình (tiếng Pháp, Đức, Ý), khi nói chuyện với giáo viên thì dùng tiếng Việt. Đôi khi, có sự im lặng, không phản ứng của các cháu không hẳn do các cháu nhút nhát, nhưng đa phần do không hiểu hết hoặc không đủ từ để phát biểu suy nghĩ của mình. Những bài hát tôn vinh Chúa, dù chúng ta giải thích từng câu chữ, nhưng khi hát, các cháu vẫn khó có được cảm xúc trong từng giai điệu, thậm chí, để hát cho đúng chữ, đúng giọng đã là một sự cố gắng không nhỏ.

Đây là một vấn đề khá phổ biến trong các Hội Thánh và gia đình sinh sống tại hải ngoại. Tuy nhiên, không phải tất cả đều gặp phải trở ngại này. Cũng có những cháu rất giỏi về khả năng ngôn ngữ, chịu học và học rất tốt tiếng Việt và thêm nhiều ngôn ngữ khác nữa. Nên cha mẹ dễ dàng hơn trong việc dạy lời Chúa cho con bằng tiếng Việt, và các con cũng dễ hòa nhập với các sinh hoạt của Hội Thánh hơn.

Hướng đến thế hệ tương lai là làm sao chúng ta dạy con mình lời Chúa, biết Chúa và tin nhận Ngài, trải nghiệm Chúa cách cá nhân, chứ không phải theo Chúa của ông bà như là đang nói theo “ngôn ngữ của ông bà” mà chiều sâu thì không có. Khi các cháu còn nhỏ, sẽ chịu dưới quyền cha mẹ, ông bà, nên các cháu làm theo. Nhưng nếu tình trạng không hiểu hết những gì mình đang nghe, không diễn đạt được hết những gì mình muốn nói kéo dài trong nhiều năm tháng, thì e rằng khi lớn lên sẽ tồn tại một lỗ hổng trong niềm tin của các cháu, dẫn đến quyết định bỏ Chúa khi trưởng thành.

Đứng trước vấn đề này, theo chia sẻ của một số gia đình, đã chuẩn bị cho con em của mình như:

- Trong những cuối tuần Hội Thánh Việt Nam không có nhóm lại, gia đình sẽ cùng nhau đi nhóm với Hội Thánh Tin Lành người Thụy Sĩ, tại nơi đó, các cháu sẽ được nghe lời Chúa bằng ngôn ngữ mình dễ hiểu nhất, giúp củng cố đức tin và cho các cháu tham gia những sinh hoạt tại đó.

- Dạy con cùng làm việc, phục vụ Chúa trong Hội Thánh Việt Nam, như chuẩn bị phòng nhóm, bữa ăn, dàn âm thanh, đàn cho ban hát, mời bạn, tham gia kỳ trại... giải thích ý nghĩa của công việc mình đang làm, để các cháu thấy được mọi kết quả mà chúng ta đang thừa hưởng được là đều có một sự nỗ lực đóng góp rất lớn ở đằng sau.
- Nhóm gia đình lễ bái. Đây là thì giờ tốt nhất để dạy tiếng Việt cho con bằng lời Chúa (một công hai việc) và mỗi ngày chỉ dành ra 15 phút thôi. Chúng ta chọn ra một câu Kinh Thánh ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và đọc cùng con, đọc đến chữ nào, chỉ tay cho con thấy chữ đó. Nếu mới bắt đầu, thì mỗi tuần chọn một câu và cứ đọc mỗi ngày như thế trẻ sẽ quen mặt chữ. Tương tự như thế, hát cùng con một bài hát thiếu nhi mà con sẽ tôn vinh Chúa trong tháng, hát đến đâu, chỉ cho con thấy mặt chữ đến đó. Một tháng hát hai bài, thì chúng ta chia ra, trong hai tuần chúng ta chỉ hát một bài, các cháu vừa thuộc bài hát lại quen mặt chữ.

Tuy rằng, đây không phải là phương pháp dạy tiếng Việt đạt tiêu chuẩn, nhưng lại là giải pháp giúp cho những bậc phụ huynh không có tài liệu, hoặc không biết cách nào dạy tiếng Việt cho con (vì chúng ta thuộc thể hệ thứ hai), thì cách giúp con quen dần mặt chữ cũng giúp trẻ đọc được Kinh Thánh, hát Thánh Ca. Nếu chúng ta cố gắng duy trì như thế thì vốn tiếng Việt sẽ cùng con lớn dần theo năm tháng cách rất tự nhiên!

Chúng ta sẽ gặt hái được thành quả rất lớn khi mỗi ngày chỉ dành ra 15 phút, vừa gần gũi con mà còn giúp cho con có một nền tảng đức tin vững chắc dựa trên lời Chúa!

Dưới đây là một vài câu Kinh Thánh mà các bạn có thể tham khảo:

1. Sáng thế-ký 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”
2. Thi Thiên 119: 105 “ Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con”
3. Thi Thiên 133:1 “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay!”
4. Thi Thiên 23:1 “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ con, con sẽ chẳng thiếu thốn gì”
5. I Giăng 4:8 “ Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương”

Ngày 08.09.2024 Hội Thánh sẽ tổ chức lễ bổ nhiệm chức vụ cho ba vị Truyền Đạo. Hết thảy chúng ta sẽ tiếp nối công việc phục vụ Chúa của thế hệ đầu tiên, duy trì và phát triển sinh hoạt Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Bạn thân mến,

Tôi tin rằng các bạn cũng như tôi, sẽ hình dung ra được nụ cười vui mừng và hạnh phúc của những người đi trước, thế hệ đầu tiên, khi thấy chúng ta cùng nhau tiếp nối công việc chăm lo Hội Thánh, rao giảng Tin Lành, và nuôi dạy con cái mình đi trong đường lối Chúa!

Chúng ta là thế hệ thứ hai, là chiếc cầu nối giữa hai thế hệ ông bà và các cháu. Việc tiếp tục duy trì một Hội Thánh thuần Việt (ngôn ngữ) trên đất Thụy Sĩ, đất nước đa ngôn ngữ, sẽ là một thách thức rất lớn đối với chúng ta, đồng thời cũng đòi hỏi một sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của thế hệ trẻ sau này.

Xin Chúa ban thêm ơn, thêm sức cho Hội Thánh chúng ta trong hiện tại luôn đứng vững vàng trong đức tin; đề hướng đến một tương lai duy trì và phát triển Hội Thánh Tin Lành người Việt Nam trên đất nước Thụy Sĩ tươi đẹp này!

Sức Mới



Đố Kinh Thánh số 96

Mời quý vị cùng tham gia trả lời các câu đố Kinh Thánh, mỗi câu trả lời xin cho biết địa chỉ Kinh Thánh.

Câu 1: Yêu kẻ thù mình là đây...bạn tìm được người này trong Kinh Thánh không?

“Một đứa bé bị bắt làm nô lệ trong chiến tranh đã làm chứng về Chúa và đưa dất kẻ thù của mình đến với Chúa.”

Câu 2: Bạn biết được những nhân vật nào được Kinh Thánh miêu tả là...

“Được biệt riêng ra cho Chúa từ trong lòng mẹ.”?

Câu 3: Cậu bé này đã được Chúa bày tỏ cho biết tương lai của mình trong giấc chiêm bao.

Câu 4: Đây là câu chuyện Kinh Thánh nào?

Bốn mươi hai đứa trẻ bị chết trong cùng một ngày vì hành động ngỗ ngược, bất kính của mình.

Câu 5: Ai mà sướng vậy nè?

“Cuộc đời của đứa con này được hưởng sự thái bình thịnh vượng, không chiến tranh, không đói kém, không dịch bệnh nhờ đời sống tin kính và yêu mến Chúa của cha mình.”

Câu 6: Tìm câu chuyện Kinh Thánh sau:

Đứa bé này là con lai giữa Israel và dân ngoại. Nó đã bị ném đá chết vì đã xúc phạm đến danh Chúa.

Câu 7: *“Trong cái nhìn của mình về bản thân, anh ta thấy mình là một người nhỏ bé và nhút nhát nhưng trong mắt Chúa, anh ta là một chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm.”*

Bạn đoán xem người này là ai?

THỜI HẠN 20.10.2024

Đáp án 95

1	C	H	E	Đ	Â	Y	1 Phi-e-rơ 4:8					
		2	Ê	T	I	Ê	N	Công vụ 7: 60				
3	C	À	U	N	G	U	Y	Ệ	N	Sáng Thế Ký 25:21		
			4	K	Ê	T	H	Ù	Lu-ca 6:27			
			5	S	Ợ	H	Ã	I	1 Giăng 4:18			
			6	L	U	Ồ	I	1 Giăng 3:18				
		7	T	H	Ư	Ồ	N	G	X	Ó	T	Gia-cơ 2:13
	8	N	H	Ị	N	N	H	Ụ	C	1 Cô-rinh-tô 13: 4		
9	C	H	I	M	Ư	N	G	Xuất Ê-díp-tô ký 19:4				

(Tìm được từ khóa hàng dọc được 4 điểm)

Kết quả : Cô Kim Trang, chị Tân Nguyên 22 điểm,

Cô Mỹ Dung 18 điểm

Liên Nguyên

Liên Lạc:



Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59

E-mail: sucmoi@ymail.com

www.facebook.com/sucmoi

*” Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được Đức Mối,
Cắt cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc,
Đi mà không mòn mỏi. ”*

Ê-sai 40 : 31

Địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng tại từng khu vực :

Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne.

Genève : Paroisse protestante Servette-Vieux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève.

Aarau : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau.

St. Gallen: Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,
9008 St. Gallen.

Lưu ý : ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư:

Địa chỉ: Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin de la Scierie 45F, 2504 Biel/Bienne.

Tel. 079-673 44 28

E-mail: ngobatao@hotmail.com

Trang web: nguyen-song.com