



HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
TẠI THỤY SĨ

84
3&4
2022

SỰ SỐNG

*Chúng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban
sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy
ở trong Con Ngài.*

I Giăng 5:11

<u>Bài viết – Suy Gẫm:</u>	Trang
Đi cho đến cùng	3
Có đời sống sau khi qua đời ?	5
Chúa Jêsus là nguồn sống và ánh sáng	8
Cách nhìn chiến tranh và tin đồn về chiến tranh	11
Đức Chúa Jêsus, người thầy siêu việt	16
Người phụ nữ <i>bất tử</i>	22

Sinh Hoat Hội Thánh:

Ảnh Bìa – <i>Kim Nguyệt</i>	1
Góc Thiếu Nhi - <i>Liên Nguyễn</i>	26
Đố Kinh Thánh – <i>Liên Nguyễn</i>	27
Thông báo - Tin Tức	30

Ứng hộ báo Sức Mới xin gửi vào

- Số tài khoản (compte Postal): 17-391352-2 Võ Ngọc Thủy Thương
- Và ghi rõ : BÁO SỨC MỚI.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và góp phần trong công việc Chúa với chúng tôi!

Ban Biên Tập : Hình Như Bích Hạnh, Lê Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Liên,
Võ Ngọc Thủy Thương.

Cố vấn: MS. quản nhiệm Ngô Bá Tạo.

Di Cho Đến Cùng

2 Ti-mô-thê 4:6-8 – *Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin.* (Câu 7)

Trong Thế Vận Hội người ta thường an ủi những người không chiếm được huy chương bằng câu: “Chính yếu không phải là chiếm huy chương, nhưng là tham dự”. Câu nói này hàm ý rằng vận động viên phải tham gia cho đến cuối cùng và không bỏ cuộc.

Sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho ông Ti-mô-thê đã dùng những từ ngữ trong vận động hội của Hi-lạp thời đó để nói về cuộc đời theo Chúa của ông: “...đã xong cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin” nghĩa là đã trung tín cho đến cuối cùng.

Trung tín trong mọi nhiệm vụ, bền chí cho đến cuối cùng, phải là mục đích của mỗi chúng ta là môn đồ của Chúa. Chúa Giê-xu dùng một hình ảnh khác để khuyên dạy về việc trung tín, Chúa bảo: “*Ai đã ra tay cầm cày thì đừng ngoái lại đằng sau, vì như thế không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.*”

Hê-bơ-rơ 12:1 thì dạy: “*Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi để vác vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta.*”

Những nan đề trong đời sống, những cuộc bách hại đủ loại, những sa sút về tình cảm, những bất trắc về tài chính, và những đau thương trong hoàn cảnh, đã khiến nhiều người đến chỗ muốn bỏ cuộc. Có lẽ đó là trường hợp của chính bạn chẳng? Bạn từng có ý định rời bỏ Chúa, ngưng cuộc chạy, bỏ đức tin chẳng? Xin bạn hãy vui lòng dừng lại, hãy nắm bắt một bàn tay đang giơ ra về phía bạn, bàn tay của Đấng phán rằng: “**Ta luôn ở với con cho đến tận thế.**” Ma-thi-ơ 28:20

Ngày xưa khi thành phố Bom-bê-i (Pompéi) bị chôn vùi dưới tro núi lửa, mọi người trong thành đều bị cháy ra tro cả, người ta đã xuống các hang sâu hay lên các nhà cao để tránh nham thạch nóng hàng nghìn độ, nhưng có những người lính ở đồn canh, tay vẫn cầm kiếm mà chết. Đúng như tiên tri Ha-ba-cúc 2:1 ghi: *“Tôi sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi thành lũy, chăm chú xem Chúa truyền bảo tôi điều gì, và tôi sẽ có câu trả lời cho thắc mắc của tôi.”*

Lạy Chúa, Chúa đã không lùi bước trước thập tự giá để cứu con, Chúa đã trung tín cho đến chết, xin đến giúp con hôm nay, cho con trung tín theo đuổi cuộc chạy đua, sống trung tín theo sự kêu gọi của Chúa, và kiên trì cho đến cuối cùng, giữ vững lòng tin. A-men

(Sưu tầm)



Có Đời sống sau khi qua Đời ?

Kinh Thánh nói với chúng ta: *“Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa rồi bị phát; Người chạy qua như bóng không ở lâu dài...Nếu loài người chết có sống lại được chăng! – Gióp 14:1-2,14*

Giống như Gióp, tất cả chúng ta gần như bị thách thức bởi câu hỏi này. Sau khi chúng ta qua đời chính xác điều gì sẽ xảy ra ? Có phải đơn giản là chúng ta thôi tồn tại? Có phải đời sống là cánh cửa quay vòng của sự khởi hành và quay lại trần gian để đạt được một cá nhân cao quý ? Có phải mọi người đi đến cùng một nơi hay đi đến những nơi khác nhau ? Có Thiên đàng và địa ngục thật không hay chỉ là trạng thái của tâm trí ?

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng không chỉ có cuộc sống sau khi qua đời mà còn là sự sống đời đời rất vinh hiển: *“Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” – I Cô-rinh-tô 2:9*

Đức Chúa Trời trong thân hình con người của Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian để tặng cho chúng ta món quà sự sống đời đời. *“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh.” – Ê-Sai 53:5*

Những hình phạt của chúng ta đáng phải chịu đã được Chúa gánh lấy, Ngài dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội. Đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại minh chứng cho sự chiến thắng của Ngài trên sự chết bằng linh hồn và thân thể. Ngài còn ở lại thế gian trong bốn mươi ngày và được hàng ngàn người làm chứng trước khi Ngài thăng thiên về nhà đời đời trong Thiên đàng. Rô-ma 4:25 : *“Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.”*

Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng hiển nhiên. Sứ đồ Phao Lô đã thách thức câu hỏi căn cứ trên nhân chứng nhìn thấy tận mắt và không một ai tranh cãi được sự thật này. Sự sống lại là nền tảng trong niềm tin Cơ Đốc giáo vì Chúa Giê-xu Christ đã sống lại sau khi qua đời, niềm tin chúng ta là cũng được sống lại như vậy.

Phao Lô đã nhắc nhở một vài Cơ Đốc nhân đầu tiên vô tín như vậy: *“Vả, nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa.”* – I Cô-rinh-tô 15:12-13

“Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả vì có một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-Đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.” – I Cô-rinh-tô 15:20-22.

“Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa.” – I Cô-rinh-tô 6:14.

Mặc dầu thật sự tất cả chúng ta đều sống lại, nhưng không phải tất cả đều vào Thiên đàng. Từng người phải quyết định trong đời sống này, chọn lựa nơi mà mình sẽ đi vào cõi đời đời. Kinh Thánh nói rằng theo như đã định cho chúng ta phải chết một lần, rồi sẽ chịu phán xét – Hê-bơ-rơ 9:27. Những người làm sự công bình sẽ đi vào sự sống đời đời trong Thiên đàng, nhưng những người vô tín sẽ bị đưa vào sự hình phạt đời đời là hỏa ngục – Ma-thi-ơ 25:46.

Hỏa ngục được mô tả là một hố sâu không đáy – Lu-ca 8:31; Khải Huyền 9:1 và là hồ lửa cháy bằng lưu huỳnh, những người trong nơi ấy sẽ chịu đốt cả ngày lẫn đêm mãi mãi đến muôn đời. – Khải Huyền 20:10 Trong hỏa ngục nơi có khóc lóc nghiền răng cho thấy cực kỳ đau đớn – Ma-thi-ơ 13:42. Nơi ấy loài sâu bọ không hề chết và lửa không hề tàn. – Mác 9:48

Đức Chúa Trời không vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng Ngài mong mỗi họ từ bỏ đường lối ác để được sự sống – Ê-xê-chi-ên 33:11. Nhưng Ngài không ép buộc con người tin nhận, Ngài có sự chọn lựa cho chúng ta nhưng Ngài để chúng ta được quyền quyết định để trở thành một phần sự sống trong Ngài.

Đời sống trên đất là một cuộc thử nghiệm – Một sự chuẩn bị cho những gì sắp đến. Đối với người tin Chúa, sự sống đời đời hiện diện sát bên cạnh Đức Chúa Trời. Vì thế làm thế nào chúng ta được xưng công bình và nhận sự sống đời đời này ? Chỉ có một con đường duy nhất: Tin vào sự chết và sự sống lại Chúa Giê-xu Christ cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói: “ Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết...” – Giăng 11:25-26

Món quà của sự sống đời đời ban cho tất cả mọi người nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những ham muốn thế gian của chính mình để dâng đời sống chúng ta cho Đức Chúa Trời. *“Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng con thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”* – Giăng 3:36

Sau khi chết chúng ta không còn cơ hội ăn năn tội của chúng ta. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài bằng đức tin và lòng yêu mến ngay bây giờ. Nếu chúng ta chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu Christ vì tội của chúng ta, chúng ta được bảo đảm không chỉ có một cuộc sống đầy ý nghĩa trên đất mà còn có cuộc sống đời đời trong sự hiện diện của Đấng Christ.

Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, bạn hãy nói với Thượng Đế những lời đơn sơ như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình.

Chúa Giê-xu

Là Nguồn Sống Và Ánh Sáng



Giăng 1: 4-5 : ‘Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.’

1. Xin cho biết liên hệ giữa "sự sống" và "sự sáng" trong câu 4. Tại sao "sự sống" lại là "sự sáng" cho loài người?
2. Chúa soi sáng cho chúng ta như thế nào?
3. Theo câu 5, đặc tính của ánh sáng là gì? Đặc tính của bóng tối là gì?
4. Nghĩ đến Chúa là "sự sống", Bạn học được điều gì?
5. Nghĩ đến Chúa là "sự sáng", Bạn học được điều gì?

Chúng ta đã biết chữ "sự sống" trong câu 4 có thể dịch là "nguồn sống." Chữ "sự sống" đây cũng chỉ về "sự sống tâm linh." Chữ này được dùng đến 36 lần trong Phúc Âm Giăng. Chúa Giê-xu là Nguồn Sống nghĩa là Ngài ban cho chúng ta sự sống thân xác, đồng thời cũng chính Chúa ban cho chúng ta sự sống tâm linh. Khi chưa tin Chúa, chúng ta bị kể như chết (Ê-phê-sô 2:1), nhờ Chúa, chúng ta mới được sống. Chính vì vậy mà Giăng cho biết "sự sống là sự sáng của loài người." Thông thường ánh sáng đem lại sự sống (ví dụ: Ánh nắng mặt trời đem lại sức sống), nhưng ở đây sứ đồ Giăng cho thấy SỰ SỐNG đem lại ánh sáng. Ánh sáng đây là sự soi đường dẫn lối. Phải có sự sống tâm linh, phải tin Chúa, được Chúa làm cho hồi sinh, chúng ta mới được soi sáng và được

hướng dẫn đúng. Con người lầm lạc, u mê không biết đường đi là vì tội lỗi. Tội lỗi làm cho chúng ta chết, nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng ta được Chúa "đụng đến," làm chúng ta sống lại, lúc đó chúng ta mới có ánh sáng của Chúa hướng dẫn.

Ánh sáng của Chúa thể hiện bằng nhiều cách, nhưng đặc biệt hơn cả là qua Kinh Thánh. Để được Chúa hướng dẫn, chúng ta cần đọc Lời của Ngài, suy gẫm và thực hành. Kinh Thánh không liệt kê ra từng điều một để chúng ta làm theo nhưng nêu những nguyên tắc và chúng ta dựa vào những nguyên tắc đó để hành động.

Qua câu 5, chúng ta thấy đặc tính của ánh sáng là chiếu rọi, soi sáng ("sự sáng soi trong tối tăm"). Và đặc tính của bóng tối là không nhận sự sáng ("tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng"). Thật ra động từ "nhận lấy" ở đây cũng có thể dịch là "dập tắt." Trong ý nghĩa đó, chúng ta thấy ánh sáng của Chúa có sức mạnh đặc biệt, không bóng tối nào mà ánh sáng của Chúa không xuyên qua được.

Nghĩ đến Chúa là sự sống, chúng ta được nhắc nhở những điều sau:

1. **Chúa là Nguồn Sống**, Chúa ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta phải tùy thuộc nơi Chúa để sống với lòng biết ơn Chúa. Chúa ban cho chúng ta sự sống cũng có nghĩa là Ngài có quyền lấy lại bất cứ lúc nào. Sống chết đều ở trong tay Chúa. Ý thức đó sẽ giúp chúng ta sống an tâm và không sợ hãi.

2. **Chúa là Nguồn Sống tâm linh**, nghĩa là nhờ có Chúa, linh hồn chúng ta mới sống và giao tiếp với Ngài. Không có sự sống của Chúa chúng ta sẽ mãi mãi chết mất và đời đời hư vọng. Sứ đồ Phao-lô mô tả rõ điều này trong Ê-phê-sô 2:1-6.

3. **Chúa là ánh sáng**, chúng ta phải để Chúa chỉ đường, dẫn lối. Chúa hướng dẫn chúng ta bằng Lời của Ngài. Chúng ta phải dành thì giờ học lời Chúa và áp

dụng vào đời sống mỗi ngày. Chúng ta cũng phải để ánh sáng của Chúa chiếu rọi trong mọi ngõ ngách của đời sống, không che giấu điều gì. Chúng ta không thể che giấu điều gì khỏi ánh sáng của Chúa được vì không bóng tối nào có thể "dập tắt" được ánh sáng của Chúa.

Cảm ơn Chúa đã đến trần gian để con được sống lại về phương diện tâm linh và được giao tiếp với Chúa. Cảm ơn Chúa đã chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào đời sống con để con biết rõ hướng đi. Xin giúp con luôn nương nhờ vào Chúa để được hướng dẫn đúng và luôn sống trong ánh sáng của Chúa, không che giấu điều gì tội lỗi.

(vietchristian.com)

CÁCH NHÌN CHIẾN TRANH VÀ TIN ĐÒN VỀ CHIẾN TRANH

Các cuộc thảo luận về chiến tranh đã trở thành một vấn đề đáng buồn trong suốt lịch sử, tiếp tục cho đến ngày nay với sự kiện gần đây Nga tuyên chiến với Ukraine. Kể từ năm 2020, dường như thế giới đã phải hứng chịu hết thảm họa này đến thảm họa khác. Trong nhiều năm qua, thế giới đang phải vật lộn với đại dịch coronavirus khiến nhiều người thiệt mạng. Bây giờ, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga đã tuyên chiến với Ukraine.

Khi ở trên đất, Chúa Giê-xu không phủ nhận thực tế này. Chúa nói đến sự thật đáng sợ rằng chiến tranh sẽ mãi mãi giáng xuống một thế giới tội lỗi và sa đọa. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta một niềm hy vọng, Niềm hy vọng, để nâng đỡ chúng ta, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh.

Chúa Giê-xu nói với chúng ta về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh trong Ma-thi-ơ 24: 6-8, *các người sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dậy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.* Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là một trong những “cuộc chiến” mà Chúa Giê-xu đề cập đến trong phân đoạn này.

Người ta cho rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga là cuộc chiến tồi tệ nhất xảy ra ở châu Âu kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Nhiều người tin rằng cuộc chiến ở Ukraine đánh dấu một kỷ nguyên mới của “chủ nghĩa độc tài”, có thể trải dài khắp châu Âu và mở rộng hơn nữa sang các quốc gia khác (David Leonhardt, “Tại sao Ukraine lại khác biệt,” The New York Times, 2022). Nga và Ukraine đã có mâu thuẫn từ năm 2014, nhưng phải đến năm 2022, Tổng thống Nga, Vladimir Putin, mới quyết định xâm lược Ukraine và tuyên chiến

với quốc gia này. Putin muốn tiếp quản Ukraine một lần nữa và biến Ukraine thành một phần của Nga.

Ukraine được tự do kể từ ngày 24/8/1991, nhưng hiện nay, Nga muốn giành lại quyền lực tại quốc gia này. Ukraine đang chống trả vì họ muốn giữ tự do và độc lập của họ khỏi Nga. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự lên án hành động xâm lược Ukraine của Putin; tuy nhiên, Putin sẽ không thay đổi đường lối hành động của mình. Putin nhắm mắt vào việc chiếm thủ đô Kyiv. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến này giữa Nga và Ukraine là cuộc chiến đầu tiên thuộc loại hình này kể từ những năm 1940.

Nếu cuộc chiến này khiến bạn trở nên sợ hãi, thì hãy biết rằng bạn không đơn độc. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã khiến nhiều người trong chúng ta trở nên lo sợ và không chắc chắn về tương lai. Trong khi các cuộc chiến đã xảy ra kể từ thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sợ hãi. Đây là những khoảng thời gian đen tối; tuy nhiên, Đức Chúa Trời khao khát được lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng sự bình an của Ngài. Chúa Giê-xu nói với chúng ta: Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33). Chúng ta sẽ tiếp tục trải qua chiến tranh và tin đồn về chiến tranh trong cuộc sống của mình, nhưng Đức Chúa Trời luôn hứa ở lại với chúng ta (Hê-bơ-rơ 13: 5). Đức Chúa Trời không hứa đưa chúng ta ra khỏi thời kỳ khó khăn, nhưng Ngài hứa sẽ cùng chúng ta đi qua những thời điểm này.

Tập trung vào Chúa Jê-sus

Trong những thời điểm khó khăn này, điều quan trọng là chúng ta phải chăm chú nhìn vào Chúa Giê-xu. Tác giả của sách Hê-bơ-rơ khuyến khích chúng ta bằng cách nói: *Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi để vác vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jê-sus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.* (Hê-bơ-rơ 12: 1-2). Khi tập trung vào Chúa Giê-

xu, chúng ta sẽ được trang bị tốt hơn để luôn mạnh mẽ và dũng cảm trong những thời điểm khó khăn. Chiến tranh và tin đồn về chiến tranh sẽ có rất nhiều cho đến khi Chúa thiết lập vương quốc của Ngài, và chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức khi trải qua những thời điểm này.

Khi chiến tranh và tin đồn về chiến tranh bắt đầu len lỏi trong tâm trí chúng ta, chúng ta cần quay lại với Chúa Giê-xu và tin cậy nơi Ngài. Chiến tranh là một phần của thế giới sụp đổ, có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục có chúng. Sẽ có lúc chiến tranh và hòa bình, nhưng là tín đồ đạo Đấng Christ, chúng ta nên luôn cố gắng vì hòa bình (Truyền đạo 3: 8). Nhiều người đang suy đoán rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga có thể là khởi đầu của Chiến tranh thế giới thứ ba; tuy nhiên, chúng tôi không biết điều đó một cách chắc chắn. Các cuộc chiến tranh rất đáng sợ và châu Âu đã không có một cuộc chiến tranh lớn nào kể từ Thế chiến thứ hai, đó là lý do tại sao nó có thể đặc biệt đáng sợ. Trong khi đó, ở Mỹ, chúng ta đã trải qua nhiều năm, nhiều thập kỷ, chiến tranh sau Thế chiến thứ hai, đáng chú ý nhất là Cuộc chiến chống khủng bố của chúng ta. Tuy nhiên, không có cuộc chiến nào của chúng ta mang tính toàn cầu như khi Đức Quốc xã cố gắng đánh chiếm châu Âu và phần còn lại của thế giới. Ukraine hiện đang phải chịu áp lực rất lớn và đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần dành thời gian để cầu nguyện thay mặt cho Ukraine, cho cả sự cứu rỗi linh hồn và sự an toàn của họ.

Tính đến ngày 25 tháng 2 năm 2022, lúc 12 giờ đêm EST, tổng cộng 137 dân thường và quân nhân Ukraine đã thiệt mạng do cuộc xâm lược của Nga (“Zelenskiy nói hơn 130 người chết trong cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã bị 'bỏ lại một mình' để chiến đấu ,”Radio Free Europe / Radio Liberty, 2022). Con số dự kiến sẽ tăng lên khi chiến tranh tiếp tục. Cầu nguyện cho sự an toàn, bảo vệ và sự cứu rỗi của Ukraine là điều quan trọng hàng đầu. Ngoài việc cầu nguyện cho Ukraine, nếu bạn cảm thấy được dẫn dắt đến một tổ chức đang giúp đỡ Ukraine, bạn có thể cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua các tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như Nova Ukraine, Kyiv Independent hoặc Hội Chữ thập đỏ. Một khi có thể đi vào biên giới Ukraine một cách an toàn, Ukraine sẽ cần nhiều sự giúp đỡ về chăm sóc y tế thích hợp, các nỗ lực nhân đạo và xây dựng những ngôi nhà mới. Nếu bạn cảm thấy được Thánh Linh hướng dẫn để giúp đỡ, bạn

có thể tình nguyện với các tổ chức và bộ sẽ cung cấp cho Ukraine các biện pháp hỗ trợ cứu trợ. Ukraine hiện đang trải qua một thời kỳ đen tối và chúng ta cần làm tất cả những gì có thể để mở rộng tình yêu, lòng trắc ẩn và sự hỗ trợ của Chúa Giê-xu cho họ.

Đức Chúa Trời không muốn chúng ta băn khoăn hay lo lắng về những gì sắp xảy đến. Đúng hơn, Ngài muốn chúng ta đổ sự lo lắng của mình lên Ngài và tin cậy Ngài (1 Phi-e-rơ 5: 7). Ngay cả giữa những cuộc chiến và những tin đồn về chiến tranh, chúng ta cần phải suy nghĩ tích cực. Phi-líp 4:6 *Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.* Phao-lô cũng nói với chúng ta rằng: *Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.*(Phi-líp 4: 8). Khi chuyển trọng tâm sang suy nghĩ về bất cứ điều gì là chân chính, cao quý, đúng đắn, trong sáng, đáng yêu, đáng ngưỡng mộ, xuất sắc và đáng ca ngợi, chúng ta có thể tác động tốt hơn đến thế giới đối với Đức Chúa Trời. Vâng, đây là những khoảng thời gian đen tối; tuy nhiên, Chúa vẫn đang kiểm soát. Bất kể điều tồi tệ có thể xảy ra như thế nào, Đức Chúa Trời luôn kiểm soát một cách thần thánh.

Cho dù bạn ở gần Ukraine hay ở xa, hãy đưa những lời dạy này vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Chiến tranh và tin đồn về chiến tranh sẽ có rất nhiều trong suốt thời gian trên trái đất, nhưng chúng ta luôn có thể hy vọng vì chúng ta có thể tin cậy vào Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Hãy yên nghỉ trong sự bình an của Đức Chúa Trời và cầu nguyện đến với Ngài. Hãy trút những lo lắng và băn khoăn của bạn cho Ngài. Hãy cầu xin Ngài đổ đầy bình an cho bạn và sử dụng bạn để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ở Ukraine. Điều quan trọng nữa là cầu nguyện cho Nga và cả Tổng thống Putin. Chúa mong muốn tất cả mọi người được cứu, ngay cả khi họ đã làm điều gian ác (1 Ti-mô-thê 2: 4). Có rất nhiều người ở Nga không ủng hộ hành động của Putin, do đó, không công bằng khi liên kết tất cả người dân Nga với các quyết định của Putin. Chúng ta nên cầu nguyện cho Ukraine, Nga và các nhà lãnh đạo của họ. Chúng

ta không thể đoán điều về thời điểm chiến tranh kết thúc hay nó sẽ kéo dài bao xa, nhưng chúng ta có thể yên tâm khi biết rằng Chúa ở cùng chúng ta và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Dr. Vivian Bricker
(songdaoonline.com)



Đức Chúa Giê-xu, Người Thầy Siêu Việt

Vai trò của người thầy luôn được đề cao trong mọi xã hội, mọi dân tộc. Bởi vì họ là người truyền đạt kiến thức. Đất nước muốn tiến bộ, văn minh, dân chủ, giàu có thì cần những người gieo tri thức, truyền cảm hứng cho học trò, chấp cánh mơ ước cho thế hệ bay xa.

Người Việt Nam ai cũng quen thuộc những câu ca dao, tục ngữ về vai trò của người thầy, chẳng hạn: “Không thầy đố mày làm nên”; “Cơm cha – Áo mẹ – Công thầy” ... Lịch sử Việt Nam có những người thầy tài giỏi, đức độ, mẫu mực, khí tiết thanh cao. Trên thế giới cũng có bao nhà giáo dục, nhà tư tưởng vĩ đại. Nhưng có thể nói người thầy siêu việt nhất, vĩ đại nhất chính là Đức Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu: Xuất thân từ trời

Ngày nay, nếu có trường đại học nào mời những giáo sư ở các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, Châu Âu về thỉnh giảng thì chắc hẳn sinh viên sẽ rất háo hức vì được trực tiếp học với những con người danh tiếng, thông minh, xuất chúng nhất thế giới.

Chuyện kể lại vào một buổi tối, một giáo sư (rabi) nổi tiếng của người Do Thái Ni-cô-đem đã tìm đến với Chúa Giê-xu vì ngưỡng mộ Ngài. Khi gặp Chúa Giê-xu, ông bày tỏ: “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được” (Giăng 3:2)

Vị giáo sư này đã lắng nghe về Chúa Giê-xu, biết được sự xuất chúng của Chúa Giê-xu và tìm đến Ngài. Qua những gì Chúa Giê-xu giảng dạy và thi hành, xuất thân Ngài được bày tỏ: thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Trên thế giới

chưa hề có một người nào như thế. Vậy Chúa Giê-xu là người thầy vĩ đại như thế nào?

Giảng dạy với thẩm quyền

Các giáo sư truyền đạt những tri thức mà mình lãnh hội về nhiều phương diện khác nhau như: Triết học, vật lý, tâm lý, toán học, văn chương,... Người thầy có kiến thức càng sâu rộng sẽ tạo nên hưng phấn cho học trò học hỏi, tìm tòi, sáng tạo.

Đối với Chúa Giê-xu thì lời dạy của Ngài có thẩm quyền, tác động đến mọi người. Lời dạy ấy không chỉ là tri thức, cách sống tuân thủ luật pháp, sống đạo đức với mọi người như yêu thương, công chính mà còn bày tỏ chân lý sâu nhiệm về chính Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài. Lời dạy của Chúa Giê-xu có uy quyền soi thấu tấm lòng con người, làm cho người nghe phải suy tư, tự vấn mình như thế nào?

Chúa Giê-xu thấu rõ lòng người. Người phạm tội đối diện chính Chúa, nhìn thấy mình không xứng đáng với Đấng Thánh Khiết phải quay đi, phải ăn năn lỗi lầm của mình, từ bỏ những điều xấu xa. Vậy nên những người nghe Chúa Giê-xu đều lấy làm lạ mà nhận xét “Ngài dạy như là có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo” (Ma-thi-ơ 7:29)

Giảng dạy những sứ điệp vượt thời gian

Chúa Giê-xu giảng dạy rất nhiều sứ điệp vượt thời gian. Một trong số đó là “Phước” – Điều ai cũng mong ước. Có nhiều quan niệm trên đời về chữ Phước, nhưng “Phước” trong “Bài giảng trên núi” của Chúa Giê-xu đã gây tranh cãi lẫn ngạc nhiên trong lòng biết bao con người từ xưa đến nay. Chỉ có người nào suy xét tâm linh, tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của đời sống, nhờ sức thiêng mới thấu hiểu ý nghĩa tâm linh mà bài giảng Chúa Giê-xu giảng dạy.

“Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!

Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi!

Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất!

Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ!

Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót!

Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!” (Ma-thi-ơ 5:3-10 TTHĐ)

Trải qua mọi thời đại, những nhà đạo đức, những nhà giáo dục đều đưa ra nhận định rằng những lời Chúa Giê-xu giảng dạy trên đây thật là những chân lý vượt thời gian, những bài học mẫu mực về đạo đức con người, tính nhân ái lẫn đức nhịn nhục. Một cái nhìn khác với những gì con người hiện tại tranh đấu, giành giật, tự rút ngắn đời mình vì những thứ tạm thời trong cõi trần chóng qua.

Giảng dạy về điều quan trọng nhất: Linh hồn

Một lĩnh vực đặc biệt quan trọng mà Chúa Giê-xu đề cập chính là linh hồn con người. Con người sống không chỉ đơn thuần về thể xác vật lý trong thế giới vật chất. Phần sâu kín nhất là linh hồn mà Đấng Tạo hóa ban cho. Thể xác vật lý có thể được sờ chạm bằng giác quan. Tâm hồn cảm nhận được về những điều hay, dở, yêu, ghét. Còn tâm linh là điều huyền diệu nhất trong con người mà các tôn giáo đều đề cập.

Đời sống con người không phải chỉ diễn ra trong đời này mà còn cả đời sau. Thế nhưng dường như ai cũng muốn sống và đầu tư cho đời tạm này. Hãy nhớ rằng có tham dục, sân si đến đâu thì 50 tuổi, 70 tuổi, 80 hay 90 tuổi rồi cũng sẽ qua đi. Giàu như tỷ phú rồi cũng bỏ lại mọi thứ.

Chúa Giê-xu đưa ra một ví dụ so sánh: “Được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì?” (Mác 8:36) Đức Chúa Trời dựng nên con người với thể xác và linh hồn. Thể xác sẽ trở về bụi đất nhưng linh hồn sẽ trở về với Chúa. Vậy nên mỗi người cần phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về đời mình. Sau khi chết linh hồn tôi sẽ đi về đâu? Đời sau sẽ như thế nào?

Người thầy của những phép lạ siêu nhiên

Chúa Giê-xu là người thầy siêu việt còn thể hiện trong vô số phép lạ mà Ngài đã làm để can thiệp, cứu giúp những con người đau khổ, bệnh tật, khốn cùng, đói rách, bị ma quỷ áp chế, ... Đằng sau tất cả điều đó là tội lỗi. Tội lỗi làm cho thế giới đảo điên, con người bị nô lệ, bị đưa đến tuyệt vọng.

Trong khi còn tại thế, những phép lạ Chúa Giê-xu thi hành tập trung vào bốn lĩnh vực:

Bệnh tật: Chúa Giê-xu chữa nhiều bệnh tật, khiến người mù được thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, người điếc được nghe...

Thiên nhiên: Chúa Giê-xu dẹp yên bão tố bằng lời phán uy quyền.

Ma quỷ: Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi những người bị nó ám hại.

Sự chết: Chúa Giê-xu kêu gọi kẻ chết sống lại, như trường hợp La-xa-rơ, chàng trai trẻ thành Na-in hay cô con gái nhỏ của viên cai nhà hội Giai-ru...

Qua bốn lĩnh vực này, Chúa Giê-xu bày tỏ uy quyền của Ngài trên toàn cõi vũ trụ thiên nhiên và thế giới loài người. Những người đương thời chứng kiến phép lạ Ngài làm đã tự hỏi, “Người này là ai?” Và họ đã đưa ra những nhận định khác nhau. Còn với bạn thì Ngài là ai?

Người thầy phục vụ

Thông thường thì môn đệ phải tôn trọng thầy, phục vụ thầy. Nhưng Chúa Giê-xu là người thầy phục vụ. Câu chuyện nổi tiếng về việc Ngài rửa chân cho các môn đồ mình được Sứ đồ Giăng ký thuật như sau:

“Đức Chúa Giê-xu ... đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vắt ngang lưng mình. Kế đó, Ngài lấy nước đổ vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vắt mà lau chân cho.” (Giăng 13:4-5).

“Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi”. (Giăng 13:13-15)



Rửa chân là công việc đầy tớ thực hiện cho khách của chủ nhà. Chúa Giê-xu đã hạ mình làm một người đầy tớ phục vụ. Người thầy tuyệt vời này không những dạy mà còn lấy đời sống mình làm gương cho học trò. Chúa Giê-xu muốn cho học trò học và hành là một, phải nhất quán, không chỉ là lý thuyết suông.

Đỉnh cao của sự phục vụ là hy sinh chính mình

Đỉnh cao của sự phục vụ cho học trò, cho mọi người là việc Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt thay cho con người tội lỗi. Kinh Thánh chép:

Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoàn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta (Rô-ma 5:7-8 TTHĐ)

Thầy Giê-xu chịu chết trên thập tự vì yêu thương con người, chịu chết để cứu vớt con người khỏi án phạt đời đời. Không một ai như Ngài.

Vượt qua cái chết và sống lại để minh chứng cho sự sống vĩnh cửu

Câu chuyện của thầy Giê-xu không kết thúc tại hầm mộ. Ngài đã vượt qua sự chết và đã sống lại trước sự chứng kiến của nhiều người, để minh chứng cho con người rằng Ngài là Đấng Sống và trong Ngài có sự sống lại sau khi chết. Ngài sẽ ban sự sống ấy cho những kẻ tin nhận Ngài làm chủ, làm Chúa cuộc đời mình.

Sự thật lịch sử hay chỉ một huyền thoại ?

Có lẽ sau khi nghe những điều đặc biệt về người thầy Giê-xu, có người sẽ cho rằng Ngài chỉ là một huyền thoại, một câu chuyện cho những người tưởng tượng

tạo ra. Thừa KHÔNG! Cuộc đời và chức vụ của Ngài là một thực tế không thể chối cãi. Bằng chứng cơ bản nhất chính là nhìn vào dòng thời gian của lịch sử.

Sự ra đời của Chúa Giê-xu trở nên cột mốc chia đôi dòng lịch sử, từ đó người ta gọi thời kỳ trước khi Ngài giáng sinh là “Trước Công nguyên” (Tiếng Anh là BC – Before Christ: trước Chúa giáng sinh), và thời kỳ sau Ngài là “Sau Công nguyên” (tiếng La-tinh AD – Anno Domini: sau Chúa giáng sinh).

Giáng sinh ngày nay đã trở nên một lễ hội toàn cầu, nơi người ta mừng vui, hớn hở bởi vì sự Giáng sinh của thầy Giê-xu chính là sự vui mừng lớn như lời thiên sứ phán truyền trong đêm Ngài giáng sinh:

“Đừng sợ! Nay, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.” (Lu-ca 2:10-11 TTHĐ)

Một học trò thân yêu, gần gũi của Chúa Giê-xu viết: *“Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc, thì thiết nghĩ rằng cả thế gian cũng không thể chứa hết những sách được viết ra.”* (Giăng 21:25 TTHĐ)

Một học giả đã nhận định về Chúa Giê-xu như sau, “Tôi tin sự tồn tại của Giê-xu Christ còn hơn sự tồn tại chính tôi. Ngài vẫn sống trong tôi, là báu vật duy nhất của tôi. Nếu không có Đấng cứu rỗi tôi không là gì hết; còn với Ngài tôi là tất cả; và tôi sẽ không đổi Ngài để lấy ngàn thế giới” (Tiến sĩ Shaft “đối thoại tôn giáo”- Moskva năm 1993)

Bài hát với tựa đề “Ngài là ai?” có những câu thế này: “Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn?”

Người thầy siêu việt ấy là Cứu Chúa Giê-xu, Đấng mời gọi mỗi người đến và kinh nghiệm sự sống thật trong Ngài.

MS Phan Đình Hảo (httlvn.org)

Người Phụ Nữ 'Bất Tử'

Nhân ngày Phụ nữ Tin Lành, chúng ta cùng nhớ về một người phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác nhưng đã trở thành “bất tử” qua câu chuyện được ký thuật trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 26:6-13.

“Khi Đức Chúa Giê-xu ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.”

Tham khảo thêm các sách Phúc Âm Mác 14:3-9 và Giăng 12:1-8, chúng ta biết người phụ nữ trên là cô Ma-ri, em của La-xa-rô và Ma-thê. Câu chuyện của người phụ nữ đặc biệt này luôn đem lại cho chúng ta nhiều điều tâm đắc, từ việc ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Lời Ngài đến việc đổ hết chai dầu quý giá để xức cho Ngài.

Cơ hội: Tận dụng hay quay lưng ?

Chúa Giê-xu đã về đến Bê-tha-ni và đang ngồi ăn tại nhà ông Si-môn, đúng là một dịp tiện hiếm có, mọi người có thể nghĩ đến việc sẽ đến xin điều này điều nọ, nhưng cô Ma-ri quyết định thật nhanh, xức dầu cho Chúa ngay cơ hội này. Có thể cô nhiều lần nghe lời Chúa giảng dạy nên cũng phần nào hiểu rằng Chúa sẽ chịu chết và chôn, vì vậy cô muốn xức dầu cho Ngài thay vì xức xác sau khi Ngài chết. Dù phỏng đoán đó có đúng hay không thì chúng ta cũng thấy được

một điều là cô Ma-ri đã biết tận dụng cơ hội để làm việc đáng phải làm và cô đã quyết định làm ngay.

Điều đáng sợ ngày nay là người ta nói quá nhiều, nói toàn điều hay điều tốt, nhưng làm thì quá ít; người ta hẹn quá nhiều thay vì phải làm ngay. Cơ hội đến với mỗi người từng ngày, nhưng cơ hội qua đi cũng không phải là ít. Nghe một bài giảng cảm động, nhiều người đã cầu nguyện và hứa trong nước mắt rằng con sẽ ra đi, rằng con sẽ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, rằng con sẽ dâng mình cho Ngài, rằng con sẽ..., nhưng khi những giọt lệ khô đi, những hẹn hò cứ tiếp nối những lời hứa, mặc cho cơ hội trôi qua với những lý do vô cùng “chính đáng”.

Cô Ma-ri có thể nói tôi sẽ mua ít dầu khác vì bình dầu này nhiều quá, cần phải tiết kiệm. Cô cũng có thể nghĩ như ông Giu-đa rằng thôi đến với Chúa là đủ rồi, chai dầu này để dành mai mốt bán đi giúp cho người nghèo chắc là sẽ tốt hơn v.v..., nhưng không, cô đã quyết định vì cô biết nếu để cơ hội qua đi sẽ không bao giờ có lại được, và cô đã thành công.

Một cơ hội để học hỏi; một cơ hội để hiến dâng; một cơ hội để phục vụ; một cơ hội để nhận lãnh trách nhiệm; một cơ hội để hy sinh... chúng ta có noi gương cô Ma-ri thuở xưa hay ngoảnh mặt làm ngơ? Câu trả lời xin dành cho mỗi người suy ngẫm.

Nam hay nữ ? Bên trọng bên khinh ?

Trong bữa tiệc tại nhà ông Si-môn có khá nhiều người, có Chúa, có 12 sứ đồ, có ông La-xa-rơ, có ông Si-môn v.v..., gần như toàn là nam cả, trừ cô Ma-ri. Cũng có thể có chị Ma-thê, nhưng có lẽ với phong tục thời đó và với bản tính thích phục vụ, chị đã không có mặt cạnh bàn tiệc. Cô Ma-ri đơn thân độc mã đến bên Chúa, lấy chai dầu thơm quý giá đắt tiền đổ ra xức cho Ngài. Việc làm của cô, người phụ nữ duy nhất trong bữa tiệc, đã gây nên một sự xôn xao giữa những người đàn ông hiện diện tại đó. Các sứ đồ đều đứng về phía Giu-đa, giận cô Ma-ri đã làm một việc quá ư phí phạm! Và Giu-đa đã lên tiếng chỉ trích Ma-ri. Vốn là nữ chân yếu tay mềm, là thiểu số giữa một lực lượng áp đảo, lại ở giữa một xã hội trọng nam khinh nữ của thời ấy, cô Ma-ri nắm chắc phần thua. Nhưng trong mắt Chúa thì mọi sự hoàn toàn thay đổi. Chúa đã bênh vực cô Ma-ri, chẳng những bênh vực nhưng Ngài còn tôn vinh việc làm của cô đến mai sau nữa.

Xã hội ngày nay người nữ luôn phải đấu tranh đòi hỏi bình đẳng giới, tuy nhiên trên thực tế hiệu quả chẳng được là bao. Xã hội càng giàu có, chúng ta thấy càng có nhiều người nữ trở thành món đồ chơi hoặc mặt hàng cho một số người nam mua bán. Trong Hội Thánh Chúa nhiều nơi cũng còn phân biệt đối xử hoặc có tinh thần trọng nam khinh nữ, tuy không thể hiện rõ nét nhưng ẩn trong cách cư xử, cách nói năng, cách nhận định vấn đề. Nhiều gia đình vẫn coi trọng con trai hơn con gái, nhiều cặp vợ chồng vẫn đòi cho được con trai mặc dù có đã sinh hai con gái...

Cách xử sự của Chúa Giê-xu trong câu chuyện kể trên cho thấy trong mắt Chúa, nam cũng như nữ luôn được đối xử công bằng, Ngài quan tâm đến người nữ cũng như quan tâm đến người nam, vì trong Chúa tất cả đều là những con cái yêu dấu của Ngài như nhau. Xin đừng ai sống theo quan niệm của nền văn hóa đông phương lâu đời hoặc chạy theo nền văn hóa tây phương sa đọa ngày nay, nhưng hãy sống theo chân lý của Chúa. Cần nhớ Đức Chúa Trời đã tạo dựng người nam và người nữ, Ngài ban phước cho cả hai như nhau không phân biệt (Sáng Thế Ký 1:26-28), vậy thì ngày nay chúng ta là ai mà dám đi ngược lại ý định của Đức Chúa Trời?

Kết quả của câu chuyện

Khi mở nắp chai dầu thơm quý giá – hoặc đập bể, theo Phúc Âm Mác – để đổ lên người Chúa Giê-xu, cô Ma-ri đã làm một việc bởi đức tin và tình yêu, nên không cần tính toán, suy xét thiệt hơn. Cô chỉ biết nắm lấy cơ hội và hành động ngay do sự thúc giục của tấm lòng yêu Chúa, tin Ngài trọn vẹn. Khi bị chỉ trích, cô yên lặng nhưng Chúa đã lên tiếng. Trong lời bênh vực, Ngài đã nói: “Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó”, lời nói ấy đã hé mở cho cô cùng mọi người biết về sự chết của Chúa đã gần kề. Đến với Chúa bởi đức tin và tình yêu giúp cho chính mình và nhiều người được hiểu biết thêm về Chúa.

Chúa Giê-xu cũng đã từng nói trong Giăng 14:21 rằng: “*Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta*”. Đó là kết quả thấy được, tuy nhiên cũng có những kết quả mà chúng ta không thể thấy được ngay.

Cô Ma-ri và mọi người phải chờ đến khi Chúa chịu chết và sống lại mới hiểu hết ý nghĩa lời nói của Chúa trong bữa ăn hôm ấy. Thật là một kết quả tuyệt vời, cô Ma-ri có lẽ đã sung sướng vô cùng khi nhớ lại chỉ có cô là người duy nhất được đặc ân xúc dầu cho Chúa ngay khi Ngài còn sống. Sự hy sinh của cô đã được thấy kết quả, dù phải chờ đợi ít lâu. Chẳng những vậy, nhưng còn có những kết quả của việc làm cho Chúa chúng ta không bao giờ chứng kiến được mà phải chờ đến khi gặp Chúa mới biết. Hiện nay sau hơn 20 thế kỷ, chúng ta vẫn đang nhắc đến gương của người phụ nữ đặc biệt này y như Lời Chúa phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.”

Người đời thường nói “Cứu vật, vật trả ơn; cứu nhơn, nhơn trả oán”, vì khi chúng ta làm một điều gì đó cho con người, có thể người ấy nhớ, cũng có thể họ quên không nhắc đến, có khi còn hiểu lầm hoặc trách móc này nọ nữa. Nhưng trong sự hầu việc Chúa chúng ta thấy được một chân lý, rằng con người có thể quên nhưng Chúa không bao giờ quên. Hãy nhìn gương của Cô Ma-ri với chai dầu để cứu nức lòng yêu Chúa và phục vụ Ngài.

Kết luận

Dù chai dầu thơm quý giá đến đâu thì giá trị của nó cũng không thể làm cho người phụ nữ tốt hơn khi mang chai dầu trên mình. Cho dù cô Ma-ri có chai dầu cam tòng hương trị giá ba ngàn hay ba triệu đơ-ni-ê chẳng nữa thì cô vẫn là cô Ma-ri tầm thường trong xã hội bấy giờ. Nhưng khi cô chụp lấy cơ hội, hành động bởi sự thúc giục của tình yêu, cô Ma-ri đã trở thành một phụ nữ *bất tử*, việc làm của cô, tên của cô sẽ tiếp tục được nhắc đến muôn đời. Giá trị của Cơ Đốc nhân không có được do những gì chúng ta có, nhưng có được do những gì chúng ta hiến dâng cho Chúa trong tình yêu và đức tin. Hãy là Ma-ri của thế kỷ 21, dù là nữ hay nam, dù trẻ hay già.

Ánh Dương

Thiếu nhi

Các em nhỏ cùng ba mẹ tham gia giải ô chữ Kinh Thánh nhé

Hãy đọc Mác 16: 1-8. Sau đó, tìm đáp án phù hợp được cho sẵn trong ô bên dưới cho mỗi câu hỏi rồi điền vào ô chữ.



Cột dọc

Hàng ngang

1. Cái gì lấp cửa mộ Chúa Giê-xu?	5. Sự việc Chúa trở về từ cõi chết gọi là gì?
2. Mấy người nữ đi mua gì để xúc xác Đức Chúa Giê-xu?	6. Mấy người nữ cảm thấy thế nào khi gặp thiên sứ ngồi trước cửa mộ?
3. Mấy người nữ đi đến mộ Chúa Giê-xu vào lúc nào?	7. Thiên sứ nói cho mấy người nữ biết Chúa đã đi đến đâu sau khi sống lại?
4. Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự để cứu chúng ta gọi là hình phạt gì?	8. Nơi để chôn người chết gọi là gì?

Liên Nguyễn

Đố Kinh Thánh số 84

Mỗi câu trả lời cần có trưng dẫn Kinh Thánh cho đáp án.

Câu 1: 2 điểm. Điền tiếp vào chỗ trống trong câu sau.

“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì....”

Câu 2: 2 điểm. Điền từ thích hợp vào ô trống và tìm câu Kinh Thánh phù hợp.



Câu 3: 2 điểm. Tìm câu Kinh Thánh phù hợp cho hình ảnh sau



Câu 4: 2 điểm. Hãy cho biết Chúa Jêsus đang nói chuyện với ai qua đoạn Kinh Thánh sau?

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng:

Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chẳng?

Người thưa rằng:

Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.”

Gợi ý: người này sau khi nói chuyện với Chúa đã về nhà và nói cho em mình biết tin Chúa đến.

Câu 5: 2 điểm. Điền tiếp vào câu Kinh Thánh sau:

“Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên...”

Câu 6: 2 điểm.

Sự lời	=	Sự lỗi
Tất cả	=	Sự lỗi
?	>	Tất cả

Điều gì lớn hơn tất cả trong sơ đồ trên? Mong ước “**sau cùng**” của tác giả sau khi coi hết thấy mọi sự như sự lỗi là gì?

Câu 7: 1 điểm. Tìm địa chỉ câu Kinh Thánh sau

“Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó

Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ”

Thời hạn : **20.04.2022**

Đáp án bài đố Kinh Thánh số 83

Câu 1: Hê-bơ-rơ 11: 1

Câu 2: I Ti-mô-thê 4: 16

Câu 3: Hê-bơ-rơ 11: 33-34

- ✓ Đã thắng được các nước: vua Đa-vít
- ✓ Làm sự công bình: Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi
- ✓ Được những lời hứa: Áp-ra-ham, Ra-háp, Giô-suê, Ca-lép...
- ✓ Bịt mồm sư tử: Đa-ni-ên
- ✓ Tắt ngọn lửa hừng: 3 người bạn của Đa-ni-ên: Ha-na-nia, Mi-sa-ên, A-xa-ria
- ✓ Lánh khỏi lưỡi gươm: Ê-xơ-tê, Giô-sa-phát
- ✓ Thắng bệnh tật: Ê-xê-chia,
- ✓ Tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh quân thù phải chạy trốn: Ghê-đê-ôn, Giép-thê..

Kết quả số 83

Cô Kim Trang, cô Mỹ Dung, chị Bảy, chị Tân Nguyên: 10 điểm

Liên Nguyễn

THÔNG BÁO :

Tạ ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội tổ chức Lễ Phục Sinh & Lễ Ngũ Tuần 2022, tại các địa điểm sau đây:

- **Lễ Phục Sinh** vào Chúa Nhật **17.04.2022** lúc 13h tại
Paroisse réformée de St. Jacques
Avenue du Léman 26 - 1005 Lausanne.

- **Lễ Ngũ Tuần** vào Chúa Nhật **05.06.2022** lúc 14h tại
3x3 EMK (EVANGELISCH METHODISTISCHE KIRCHE IN DER
SCHWEIZ)

Stationsweg 6 - 5502 Hunzenschwil (AG).

Thân mời Quý tín hữu và đồng hương Việt Nam đến tham dự, để thông công trong Chúa.

MS. Ngô Bá Tạo

Liên Lạc:

Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59



E-mail: sucmoi@ymail.com

www.facebook.com/sucmoi

*“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được Sức Mới,
Cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc,
Đi mà không mòn mỏi.”*

Ê-sai 40 : 31

Địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng tại từng khu vực :

Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne.

Genève : Paroisse protestante Servette-Vieuxseux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève.

Aarau : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau.

St. Gallen: Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,
9008 St. Gallen.

Lưu ý : ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư:

Địa chỉ: Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin de la Scierie 45F, 2504 Biel/Bienne.

Tel. 079-673 44 28

E-mail: ngobatao@hotmail.com

Trang web: nguồn-sống.com