



HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
TẠI THỤY SĨ

64
1&2
2018

Được dựng nên **MỚI**

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người
dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi,
nầy mọi sự đều trở nên mới.

II Côrinhtô 5:17

2018

Mừng xuân Mậu Tuất

Sức Mới số 64, tháng 01-02.2018
Năm thứ 9

<u>Bài viết – Suy Gẫm:</u>	Trang
Ở Trong Đấng Christ	3
Một người rơi xuống hố	5
Cảm nghĩ đầu Xuân	7
Nếu bạn có một niềm đam mê	13
Sự Phát Triển của Tin Lành	16
Truyện ngắn : Cuộc Phiêu Lưu của Hai Hạt Lúa	31
Âm nhạc: Tuổi Xuân	39

Sinh Hoat Hội Thánh:

Ảnh Bìa – <i>Kim Nguyệt</i>	1
Hình ảnh sinh hoạt	27
Đố Kinh Thánh	36
Thông báo - Tin Tức – Liên lạc	38

Ứng hộ báo Sức Mới xin gửi vào

- Số tài khoản (compte Postal): 17-391352-2 Võ Ngọc Thủy Thương
- Và ghi rõ : BÁO SỨC MỚI.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và góp phần trong công việc Chúa với chúng tôi!

Ban Biên Tập : Hình Như Bích Hạnh, Lê Kim Nguyệt, Lưu Thị Thu Phương,
Văn Đào Thanh Ngân, Nguyễn Thị Liên, Võ Ngọc Thủy Thương.

Cố vấn: MS. quản nhiệm Ngô Bá Tạo.

Ở TRONG ĐÁNG CHRIST

« Vậy những ai ở trong Đấng Christ thì ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi và này mọi sự đều trở nên mới » - 2 Cô-rinh-tô 5:17

Ở trong Đấng Christ có nghĩa là tôi được ở trong sự bao phủ bởi huyết của Chúa. Huyết đó đã đổ ra để tẩy sạch mọi tội lỗi của tôi, tôi đã là một người mới, tôi không cần phải sống với sự định tội hay mặc cảm tội lỗi nữa. Nhưng tôi được dọn dĩa đến trước ngai thiên ân của Chúa để thờ phượng Ngài.

Ở trong Đấng Christ có nghĩa là tôi không còn ở trong nước tối tăm, trong đám của những người chết nữa nhưng tôi đã được dời đến nơi sáng láng lạ lùng, được đồng ngai với Chúa ở các nơi trên trời (Ê-phê-sô 2:6)

Ở trong Đấng Christ tôi không còn phải sống với sự sợ hãi nhưng tôi có uy quyền để giày đạp rắn, bò cạp, và kẻ nghịch tôi, không gì làm hại tôi được. (Lu-ca 10:19).

Ở trong Đấng Christ đồng nghĩa là tôi không ở trong sự thất bại nhưng trong sự đắc thắng. Tôi không bị vấp ngã bởi ma quỷ nhưng được đứng vững trong sự bảo vệ và quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi chiến trận với chúng trong địa vị là con của Đức Chúa Trời và đang ở trong sự bảo vệ của Ngài. Chúng muốn tấn công tôi chúng phải vượt qua Chúa trước.

Ở trong Đấng Christ có nghĩa là tôi đã lột bỏ người cũ và mặc lấy người mới. Lột bỏ đời sống gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống...nhưng mặc lấy người mới, bước đi trong đời sống mới, đời sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.(Ê-phê-sô 4:22-24; Galati 5: 19-22)

Ở trong Đấng Christ tôi được ở trong sự sáng, được làm sạch bởi huyết Chúa, được nên thánh, được phục hồi lại ảnh tượng ban đầu, được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật.

Con người cũ của tôi đã chết, nay tôi sống không phải tôi sống nữa nhưng Chúa sống trong tôi. (Ga-la-ti 2:20)

Ngài ban cho tôi dầu vui mừng thay vì than khóc, áo ngợi khen thay cho lòng nặng nề. Tôi chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày hay dịch lệ lây ra trong nơi tôi tắm hoặc sự tàn hại phá hoại lúc ban trưa nhưng tôi được bình an dưới bóng cánh Ngài. (Ê-sai 61:3; Thi-thiên 91)

Ở trong Chúa tôi được ở trong vị trí của người đắc thắng luôn luôn.

Debbie Thuỷ
(hoithanh.com)



MỘT NGƯỜI RƠI XUỐNG HỐ

Một người đàn ông nọ rủi ro ngã xuống hố sâu và không thể tự mình thoát ra được. Có những tình huống giả định như sau:

* Một người Pha-ri-si đi ngang và nói: “Chỉ có người xấu mới té xuống hố.”

* Một nhà toán học đi ngang và ngồi tính toán thử xem người đàn ông đã ngã xuống hố sâu sẽ bằng cách nào leo lên được.

* Một phóng viên nhà báo thì muốn biết toàn bộ câu chuyện về cái hố, để ông có thể viết bài phóng sự và đăng lên trang nhất của tờ báo.

* Người theo chủ nghĩa cá nhân thì nói: “Cái hố của anh ta thì thắm vào đâu so với cái hố của tôi đã ngã xuống trước đây.”

* Người lạc quan nói: “Ồ! Cũng không đến nỗi, sự việc đã có thể nguy hiểm hơn nhiều.”

* Người bi quan nói: “Ôi! Tình trạng sẽ còn tệ hơn nữa thế nữa.”

* Một nhà mô phạm (dạy học) đi ngang, nhìn xuống người đàn ông bất hạnh và nói: “Sao anh lại để ngã xuống dưới ấy, thật tệ, nếu anh có cơ hội thoát ra khỏi đó, lần sau nên cẩn thận hơn.”

Nếu bạn đi ngang qua, bạn sẽ nói gì hoặc làm gì?

Chắc chắn nếu Đức Chúa Jêsus nhìn thấy người đàn ông này, hẳn Ngài sẽ vội cứu anh ngay khỏi hố và để anh ta leo lên vai Ngài mà thoát ra!

Người ta thường nhìn sự việc và giải quyết nó theo khuynh hướng quen thuộc của mình. Khi trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy thay đổi quan niệm

sống cho giống với cách sống của Chúa, hãy giải quyết mọi việc bằng Lời Chúa dạy.

Từ bỏ tập quán thói quen không phải là việc dễ dàng, nhưng trong Chúa, mọi sự đều phải trở nên mới. Hãy tập giải quyết mọi vấn đề theo nguyên tắc: “Nếu có Chúa Giê-xu ở đây, Ngài sẽ làm thế nào?”. Hãy bắt chước giống Ngài các bạn nhé.

HTTLVN HK – SỰ TÂM

(MS Đoàn Ngọc Ân)

Cảm Nghi Đầu Xuân

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, muôn loài vạn vật thức giấc sau giấc ngủ mùa Đông, tiết trời trở nên ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, bông hoa đua nở, người người được nghỉ ngơi sau những tháng ngày tất bật làm việc, vật lộn với cuộc sống, chạy đua với thời gian, được trở về nhà tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình, bên bếp lửa hồng, cạnh nồi bánh chưng.



Mỗi lần Xuân đến tạo cảm hứng cho các thi nhân, nhạc sĩ cảm tác những bài thơ trữ tình, tràn ngập niềm vui, những bài hát ca tụng tình yêu trong tuổi xuân thì, nao nức đón xuân, nếm trọn hương vị đậm đà mùa xuân.

Mùa Xuân cũng được gọi là mùa chúc tụng, người người chúc nhau, mong sao tuổi Xuân được kéo dài, mong sao cho bước chân mình vững vàng hơn để có thể vượt qua những chặng đường đời khó khăn trong năm mới, mong cho tình yêu trong gia đình và ngoài xã hội càng ngày càng tha thiết hơn.

CHÚC xuân bao chuyện tốt lành
MỪNG mùa én liệng trên cành hoa mặng
NĂM trang cánh mỏng mai vàng
MỚI màu may mắn, đẹp sang khắp nhà

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã mô tả đầy đủ về mùa Xuân, từ âm thanh đến màu sắc, nhất là niềm hy vọng rạng ngời mà Chúa Xuân đem lại con người qua bài 'Đón Xuân'
Mùa Xuân là mùa đoàn tụ:

*Dù ai đi đó đi đâu,
Nhớ ba ngày tết ngày Xuân mà về
Dù ai buôn bán nơi nào
Đừng quên ngày Tết rủ nhau trở về*

Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm vì theo sự tuần hoàn của vũ trụ, hết Hè, Thu đến, Đông tàn, Xuân sang. Cụ Nguyễn Du đã dành ra bốn câu thơ trong tuyệt phẩm ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ để mô tả vẻ đẹp và khung cảnh tuyệt diệu của mùa Xuân:

*Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.*

Hình ảnh “*Con én đưa thoi*” vừa cho biết rằng Xuân đã đến rồi, vừa nhắc nhở cho chúng ta biết sự chóng qua của thời gian. Thi sĩ tài ba này đã khéo léo tiếp nối bài thơ mình bằng câu “*Thiều quang chín chục, đã ngoài sáu mươi*” để nhắc chúng ta biết rằng, dẫu rằng mùa Xuân là mùa xinh đẹp rộn rã niềm vui, nhưng chỉ kéo dài đến 90 ngày, tức là 3 tháng mà thôi! Đang khi cụ họa lên những dòng thơ này thì thời gian đã trôi đi 60 ngày rồi! Chỉ còn 30 ngày nữa là Xuân sẽ qua đi! Câu thơ này ẩn chứa sự nuối tiếc khôn nguôi của con người trước sức chảy cuồn cuộn của thời gian. Xuân đến rồi xuân đi theo quy luật tuần hoàn của Đấng Tạo Hóa. Thi sĩ Xuân Diệu cũng đã thở than rằng:

*Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già*

Nếu như hai câu đầu, Nguyễn Du nghiêng về miêu tả thời gian thì hai câu sau của cụ miêu tả cảnh sắc bằng một bức tranh Xuân căng tràn nhựa sống. ‘*Cỏ non xanh tận chân trời*’, màu xanh của cỏ tiếp nối với màu xanh của bầu trời như tẩm thấm màu thiên thanh trải dài ngút ngàn. Màu xanh vốn là màu của sự sống trào dâng. Vẫn chưa hết, hình ảnh ‘*Cành lê trắng điểm một vài bông hoa*’ mô tả sự tinh khiết, cụ Nguyễn Du đã tô điểm cho bức tranh xuân thêm tuyệt diệu!

Mùa Xuân chẳng những là mùa xinh đẹp, mùa hát xướng đem lại niềm vui cho con người. Mùa Xuân còn mang một ý nghĩa thật đặc biệt đối con người vì khi mỗi lần Xuân đến, người ta hình như ai cũng mong đợi những điều mới mẻ đầy hứa hẹn đến, để con người quên đi những tháng ngày lao nhọc của năm qua, để cùng gặp nhau, thăm hỏi nhau, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất,

thiết thực nhất, ý nghĩa nhất qua những câu chúc: Vui Vẻ - Hạnh Phúc - Thành Công - Thịnh Vượng - Phúc Lộc Thọ An Khương v.v...

Khác với Mùa Hè, mùa kỷ niệm của tuổi học trò mà nhạc sĩ Thanh Sơn, người Sóc Trăng đã mô tả *“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách, hai đứa hai nơi. Phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi!”* trong tâm trạng buồn đầu là một khoảnh khắc của tuổi mộng mơ dưới mái trường thân yêu.

Cũng không như mùa Thu gọi lại cho ta nỗi buồn xa xăm, nhất là những người Việt sống ly hương trên quê người đất khách khi nhìn vào những chiếc lá vàng rơi và rơi mãi cho đến chiếc lá cuối cùng.

Trong khi đó trời vào Đông, càng mang đến cho chúng ta sự lạnh lẽo cô đơn. Nhưng rồi thời gian giá buốt ấy lại qua đi, để rồi mùa Xuân nồng ấm lại đến.

Thưa quý vị, nếu Xuân qua, Hạ đến, Thu tiễn, Đông tàn cứ xoay dần theo chu kỳ tuần hoàn của vũ trụ thì cuộc đời chúng ta chẳng có một ý nghĩa nào! Sự hiện hữu và sự tan biến của mỗi cuộc đời chúng ta thật vô nghĩa! Đáng Tạo Hóa là Đáng tạo ra bốn mùa tám tiết, sáng tạo loài người, Ngài là Đức Chúa Trời, là Đáng yêu thương, chăm sóc, trân quý loài người chúng ta là tạo vật của Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho loài người biết về chính Ngài. Ngài là Chúa của Mùa Xuân, không phải mùa Xuân bình thường qua bốn mùa trong năm mà mùa Xuân vĩnh phúc. Thánh Kinh mô tả mùa Xuân này như sau:

"Em yêu, người đẹp của ta.
Mưa đông vừa dứt, mùa hoa đã về.
Cây nứt lộc, lá sum sê.
Oanh ca, phượng múa bên lề rừng mai
Em ơi, xuân đã lên ngai.
Hoa nho thơm phức ca bài yêu đương
Em yêu, ta hãy lên đường..."

(Nhã Ca 2:10-13)

Mùa Xuân ở đây nói đến tình thương Đức Chúa Trời đối với con dân của Ngài. Hơn hai ngàn năm trước Đức Chúa Trời ngời hai đã đến trần gian này để ban cho con người sự sống và sự sống vĩnh phúc. Người tiếp nhận sự sống của Chúa là người bước vào mùa Xuân thực sự, khởi đầu một kỷ nguyên mới. Khi nhìn vào mùa Xuân trần thế mỗi năm chung thủy trở về với nhân loại qua sự bảo vệ che chở của Chúa như Thánh Kinh nói đến: "Hễ còn trời đất, thì vẫn còn mùa gieo và mùa gặt, lạnh và nóng, mùa hè và mùa đông, đêm và ngày, chẳng bao giờ tuyệt được." (Sáng Thế Ký 8:22)

Mùa Xuân Chúa ban là mùa Xuân Hạnh Phúc và kéo dài vô tận. Mỗi lần Xuân đến nhắc chúng ta về Đức Chúa Trời là Đấng giữ lời hứa. Mùa Đông qua, cây cối đâm chồi nảy lộc, ban hợp sừng của các loài chim cất cao giọng hát mừng đón Xuân sang, rao báo ngày huy hoàng đã đến như lời Thánh Kinh loan báo cách đây 27 thế kỷ dành cho con dân Chúa: "Người nào tiếp nhận lời Ta sẽ sống bình an, hoan lạc. Cả đến cảnh vật quanh người, từ núi đồi đến cây cối cỏ hoa ngoài đồng cũng hân hoan. Gai góc sẽ nhường chỗ cho tùng bách; cây sim thay thế thạch nam. Phép lạ ấy sẽ đề cao Danh Chúa và làm một dấu hiệu đời đời về quyền năng và lòng bác ái của Ngài." (Ê-sai 55:12-13)

Mùa Xuân đến cũng nhắc cho nhân loại sự sống lại của loài thảo mộc:

"Cây bị đốn vẫn hy vọng ngày kia mọc lại, Nứt ra nhiều cành lá xanh tươi, dù rễ cỗi và gốc khô dưới đất, Có hơi nước, cây liền nứt đọt đâm chồi." (Gióp 14:7-9)

Khi chuẩn bị đón Xuân, đồng bào ta dọn dẹp trang hoàng nhà cửa thật khang trang mới mẻ. Cũng tương tự như thế, khi được Chúa Xuân là Chúa Cứu Thế Jêsus ngự trị tâm hồn. Người có Chúa là người được đổi mới. Đây là một công việc liên tục và kéo dài suốt đời. Lời Chúa hứa: "Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, thì nấy là người được tạo dựng nên mới; cuộc đời cũ đã qua đi, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Tất cả cuộc đời mới đều do Đức Chúa Trời thực hiện." (2 Cô-rinh-tô 5:17-18)

Người mới mà Chúa tạo dựng ở đây là người có bản tính tốt đẹp thánh sạch giống như Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 4:24)

Nếu ai trong chúng ta có tánh dễ nổi giận, cay đắng, hận thù, nghiện ngập, say sưa v.v... hãy đến với Chúa, Ngài sẽ biến đổi quý vị. Ngài đang đứng ngoài cửa tâm hồn của quý vị, chờ đợi quý vị mở cửa lòng mình mời Ngài vào.

Năm 1961 phi hành gia Nga Yuri Gagarin, là người đầu tiên bay chung quanh quỹ đạo của trái đất, lúc trở về mặt đất, ông ta nói rằng: "Khi bay nhìn ra bầu trời tôi chẳng thấy Đức Chúa Trời đâu cả!" Sau đó vài tháng phi hành gia Mỹ John Glenn bay lên bầu trời, bay quanh quỹ đạo trái đất, lúc trở về quả địa cầu ông nói rằng: "Tôi thấy Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời."

Mười năm sau đó phi hành gia James Irwin bay lên mặt trăng, bước ra khỏi phi thuyền đi bộ trên mặt trăng, ông nói: "Tôi cảm nhận quyền năng đang vận hành, một kinh nghiệm mà trước đó tôi chưa từng có."

Qua phản ứng của phi hành gia Nga, là người vô thần phủ nhận sự hiện hữu của Ngài và hai phi hành gia Mỹ có lòng tin vào nơi Chúa. Hai phi hành gia này được Chúa tế trị tâm hồn, đời sống họ được biến đổi. Mắt họ được mở ra để thấy lúc nào cũng có Chúa ở bên mình, và khi xem những điều kỳ diệu trong sự sáng tạo Chúa họ dâng lên Chúa lời tôn ngợi Ngài.

Thưa quý vị, một khi được Chúa ngự trị, hướng dẫn quý vị không còn phải lo sợ ngày mai mà thật sự được hưởng được sự bình an vượt quá trí hiểu con người, niềm hy vọng chắc chắn và tận hưởng mùa Xuân vĩnh viễn. Thánh Kinh trần an chúng ta rằng: "Bởi lòng nhân từ vô biên, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta được tái sinh để làm con cái Ngài. Do đó, niềm hy vọng của chúng ta tràn trề sức sống vĩnh cửu vì Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết sống lại. Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời, không gì có thể làm nhơ bợn, ô nhiễm, biến chất hay mục nát được. Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng Ngài bảo vệ anh em cho tới khi anh em nhận cơ nghiệp đó, vì anh em đã tin cậy Ngài. Đến ngày cuối cùng, anh em sẽ được “cơ nghiệp cứu rỗi” trước mắt mọi người. Vậy, hãy vui mừng lên! Vì cuối cùng anh em sẽ được hạnh phúc vô biên, dù hiện nay phải chịu đủ thứ đau buồn, thử thách ít lâu." (1 Phi-e-rơ 1:3-6)

Một khi quý vị dâng lòng mình cho Chúa Jêsus, và phó thác đời sống mình cho Chúa. Quý vị chẳng những được Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà còn được Ngài đổi mới. Xuân mới sẽ ở mãi trong lòng và trong đời sống quý vị. Niềm vui ấy sẽ không hề tàn vì một khi có Chúa, là Chúa của Mùa Xuân, là có tất cả mùa Xuân. Có Chúa là có cả thiên đàng !

Chúa yêu quý vị, Chúa chết vì quý vị. Cả thiên đàng của Chúa đã mở ra cho quý vị, rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ này.

Kính chào quý vị và các bạn.

MSTS Ngô Minh Quang

NẾU BẠN CÓ MỘT NIỀM ĐAM MÊ



*Nếu bạn
không có một ân
tứ nào nổi bật,
hãy có một niềm
đam mê.
(Vô danh)*

Phao-lô là một người thành công, một phần vì ông có quá nhiều ân tứ.

Nhưng nếu tôi không có một ân tứ nào nổi bật cả, tôi chỉ là một người bình thường, tầm thường, thì tôi có thể thành công không? Tôi xin trả lời dựa theo Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ 25:24-2 Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: *Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây này, vật của chúa xin trả cho chúa.* Bạn chỉ cần làm khác người đây tứ chỉ có một ta-lâng, thay vì tìm chỗ để chôn, bạn sẽ tìm chỗ để làm lợi nó ra. Khi bạn làm lợi ra, đó là bạn thành công. Thái độ khác, dẫn đến kết quả khác.

Sự thành công không phải là ở chỗ quá nhiều ân tứ, sự thành công ở chỗ bạn có một ân tứ nhỏ, nhưng có sự đam mê làm lớn nó ra. Kinh Thánh cho biết không có ai mà không có một ân tứ nào. Tất cả đều có, dù nhiều dù ít. Ma-thi-ơ 25:15: *Chủ đó cho người này năm ta-lâng, người kia hai,*

*người khác một, tùy theo tài mỗi người... Bạn không nhất thiết phải giống người này người kia, thành công, nổi tiếng ở nhiều phương diện. Bạn là bạn, Chúa tạo bạn riêng, cho mục đích của Ngài, cho dù bạn có ít, nhưng có một niềm đam mê, và bạn biến sự đam mê ấy thành mục tiêu để bạn phấn đấu. Bạn sẽ thành công. Bạn có thể không làm được nhiều thứ, nhưng bạn có thể làm được một thứ có kết quả. Kết quả là điều Chúa Jesus muốn. Ngài đã nói điều đó trong Kinh Thánh Giăng 15:16: *Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn**

Tôi muốn nói chuyện với bạn về điều đó. Bạn hãy bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Bạn thử nghĩ xem mình có một ân tứ nào mà lâu nay rất có thể bạn đã cất kỹ nó trong ngăn tủ chẳng bao giờ nhìn đến. Sau đó bạn hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình có thể bắt đầu với ân tứ đó. Bạn hãy bắt đầu với suy nghĩ rằng từ cái này tôi có thể làm lợi ra một cái khác. Và cuối cùng bạn hãy nói với Chúa rằng xin Chúa giúp con mỗi ngày để làm lợi ra, vì chính là Chúa làm chứ không phải con. Và bạn hãy trung tín làm, hết sức làm, tận tụy làm, cứ nhất định làm, nhắm mục đích mà chạy, đó cũng chính là một bí quyết giúp Phao-lô thành công, bằng niềm vui và sự đam mê. Tôi ví dụ một việc nhỏ thôi, chẳng hạn sự đam mê học lời Chúa. Và kết quả của bạn sẽ là một ngày nào đó bạn sẽ chia sẻ lời Chúa cho một người khác.

Nếu như sau khi đọc xong bài này, mà bạn vẫn thấy mình chẳng có một đam mê về bất cứ một điều gì cả, thì tôi khuyên bạn hãy đến với Chúa Jêsus và nói với Ngài: thưa Chúa, con thật tệ quá, con chẳng thấy con đam mê cái gì, con muốn đam mê Ngài. Vì sự đam mê Chúa là một nguồn cảm hứng bất tận dẫn đến nhiều đam mê phước hạnh khác trong cuộc đời. Câu Kinh Thánh mà bạn dùng để bắt đầu trở lại cách sống của mình là Phi-líp 3:7-8 : *Nhưng vì có Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vạy. Tôi cũng coi hết thấy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liêu bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.*

Nếu mà bạn vẫn đứng dưng trước những lời này, bạn có thể giống như chàng trai trẻ giàu có trong Kinh Thánh, Ma-thi-ơ 19:22: *Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này, thì đi, bộ buồn bực...* Bạn sẽ bỏ đi, bộ buồn bực. Tùy bạn, quyết định là của bạn, nhưng tôi muốn nói thêm với bạn câu cuối. Khi chàng trai từ chối lời nói của Chúa Jêsus và bỏ đi, Ngài đã để cho anh ta đi, không gọi lại. Với bạn, Ngài cũng sẽ làm y như thế.

Mục Sư Lữ Thành Kiến

(Nguồn: songdaoonline.com)

Sự Phát Triển

của

Tin Lành

*⁶ Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã **nghe** rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã **học** cho thật biết ơn đó, ⁷ y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã **dạy** anh em; người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ, ⁸ và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. – Cô-lô-se 1:6-8, Bản TT*

Trong bài viết được xuất bản trên internet vào ngày 05/4/2017 của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew (Pew Research Center) – một trong những trung tâm nghiên cứu có uy tín trên thế giới – về Sự Thay Đổi Bối Cảnh Tôn Giáo Toàn Cầu (The Changing Global Religious Landscape)¹, tác giả đã cung cấp một thông tin rất đáng chú ý, đó là: Hiện nay, Cơ Đốc giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất thế giới. Theo thống kê vào năm 2015, Cơ Đốc giáo chiếm 31,2% dân số thế giới (tương đương 2,3 tỉ tín đồ), tiếp theo là Hồi giáo (24,1% tương đương 1,8 tỉ), Hindu (Ấn Độ giáo, 15,1% tương đương 1,1 tỉ) và Phật giáo (6,9% tương đương 0,5 tỉ). Là những tín đồ Cơ Đốc giáo, chúng ta vui mừng và, có thể nói là, hãnh diện vì tôn giáo mà chúng ta đang theo là tôn giáo lớn nhất thế giới hiện nay.

¹ <http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/>

Tuy nhiên, cũng theo bài viết trên, người ta dự đoán là từ nay đến năm 2060, số lượng tín đồ Cơ Đốc giáo sẽ tăng thêm chỉ khoảng 1% mà thôi. Nghĩa là đến năm 2060, Cơ Đốc giáo chỉ chiếm 32% dân số thế giới. Trong khi đó, Hồi giáo có thể sẽ tăng thêm tới 7% và sẽ chiếm 31% dân số thế giới.

Chúng ta không biết Cơ Đốc giáo sẽ phát triển như thế nào trong vài thập niên sắp tới. Nhưng, là những tín đồ Cơ Đốc giáo, chúng ta đều sẽ góp phần, hoặc là tiêu cực hoặc là tích cực, vào sự phát triển đó. Thiết tưởng, chúng ta ai nấy đều mong muốn mình sẽ góp phần một cách tích cực. Vì thế, chúng ta cùng nhau học Lời Chúa trong thư tín Cô-lô-se 1:6-8, với chủ đề *Sự Phát Triển của Tin Lành*, để khám phá những bí quyết có thể giúp chúng ta đạt được mong muốn tốt đẹp này.

Bài học Kinh Thánh này gồm có ba phần, rất dễ nhớ, vì mỗi phần chỉ có một động từ mà thôi, đó là: 1- Nghe; 2- Học; và 3- Dạy.

1- NGHE

Bây giờ, chúng ta cùng nhau học phần thứ nhất với động từ “*nghe*”.

⁶ *Tin Lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã **nghe** và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.* – Bản TTHĐ

Khi đọc Cô-lô-se 1:3-5, chúng ta biết rằng Hội Thánh Cô-lô-se có hai tiếng tốt, là hai lý do khiến sứ đồ Phao-lô “*luôn cảm tạ Đức Chúa Trời*”, đó là:

- i- Họ đặt “*đức tin*” của mình “*trong Đấng Christ Giê-xu*”;
- ii- Họ có “*lòng yêu thương... đối với tất cả các thánh đồ*” (1:3-4). Và, động cơ thúc đẩy các thánh đồ tại Cô-lô-se sống Tin & Yêu, đó là “*niềm hi vọng đã dành sẵn cho [họ] ở trên trời, điều mà trước kia [họ] đã nghe trong lời chân lý, là Tin Lành đã đến với [họ]*” (1:5).

Nhưng, “*Tin Lành đã đến với [họ]*” bằng cách nào? Tin Lành đã đến với họ qua đôi tai của họ. Họ đã “*nghe... ân điển... của Đức Chúa Trời*”, là ân điển “*dur dật*” (Ê-phê-sô 1:7), là ân điển “*giàu có vô hạn*” (2:7), là ân điển “*hay cứu mọi người*” (Tít 2:11). Nhờ ân điển đó, họ – những kẻ không xứng đáng – “*được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội*” và được nhận lãnh “*mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời*” (Ê-phê-sô 1:3, 7). Họ đã nghe Tin Lành, là Tin Lành về việc “*Đấng Christ chịu chết vì tội (của họ) ...theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh*” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4). Chính Tin Lành đó là “*quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin*” (Rô-ma 1:16).

Kinh Thánh khẳng định: “*Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng*” (Rô-ma 10:17). Đức Chúa Trời đã dùng Ê-pháp-ra, một người Cô-lô-se, một “*đầy tớ của Đấng Christ Jê-sus*” (3:12), một “*bạn đồng lao quý mến*” (1:7) của Phao-lô, để “*rao truyền*” ân điển Đức Chúa Trời, “*rao giảng*” “*lời của Đấng Christ*”, rao giảng Tin Lành cho người Cô-lô-se. Họ đã nghe và tâm “*lòng chân thành và thiện ý*” của họ, như những mảnh “*đất tốt*”, đã tiếp nhận và để cho Tin Lành được kết quả trong đời sống họ (Lu-ca 8:15).

Nghe là một hành động hết sức đơn giản. Ai cũng có thể nghe được, trừ những người bị điếc. Nhưng chính hành động hết sức đơn giản ấy đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Tin Lành, vì “*đức tin đến bởi sự người ta nghe*”. Trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, sau khi Phi-e-rơ rao giảng, Kinh Thánh chép: “*Chúng nghe báy nhiều lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?... Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh*” (Công Vụ 2:37, 41). Trong trường hợp Hội Thánh Cô-lô-se, Phao-lô viết: “*Tin Lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.*”

Bạn đã nghe Tin Lành cứu rồi/ ân điển cứu rồi của Đức Chúa Trời chưa? Nếu có thì từ ai và như thế nào? Bạn hãy cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho người đó.

Ngoài những người bị điếc, còn ai không thể “nghe” được không? Những kẻ có thể nghe được nhưng không chịu nghe. Trong khi khuyên dạy Mục sư trẻ tuổi Ti-mô-thê, Phao-lô nói rằng sẽ có “*một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai; họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường*” (2 Ti-mô-thê 4:3-4). Chính vì thế, chúng ta thỉnh thoảng thấy có người đi nhà thờ, tham gia các sinh hoạt của nhà thờ, .v.v. nhưng chưa được cứu. Cầu xin Chúa thương xót những người như thế, để họ không bịt tai nữa, nhưng sẽ chịu nghe chân lý, và tin Chúa để được Chúa cứu.

2- HỌC

Tiếp theo, chúng ta cùng nhau học phần thứ hai với động từ “*học*”.

*⁶ Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tận bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã **học** cho thật biết ơn đó. – Bản TT*

Mặc dầu hành động “*nghe*” đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Tin Lành, nhưng trong Cô-lô-se 1:6, Phao-lô không chỉ dùng động từ “*nghe*” mà còn sử dụng một động từ khác nữa, đó là “*học*”, để nói về sự phát triển của Tin Lành. Động từ “*học*” ở đây được dịch trong các bản dịch Kinh Thánh khác là “*hiểu*” (TTHĐ), “*hiểu thấu*” (BDM), “*biết*” (2005), “*thông biết*” (NC). Điều này cho chúng ta thấy là các thánh đồ tại Cô-lô-se không chỉ “*nghe*” Tin Lành mà thôi, họ còn “*học*” để hiểu thấu/ thông biết Tin Lành nữa.

Tại sao các tín hữu tại Cô-lô-se phải “*học cho thật biết*” ân điển của Đức Chúa Trời? Như chúng ta đã biết, “*đức tin đến bởi sự người ta nghe*”, và nhờ nghe, một người đã tin nhận Chúa để được cứu và bắt đầu đời sống Cơ Đốc. Nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu, chỉ là khởi điểm mà thôi, vì Cơ Đốc nhân là người không những tin Chúa mà còn theo Chúa, sống đức tin và “*bước đi bởi đức tin*” nữa (2 Cô-rinh-tô 5:7).² Nhờ “*học cho thật biết*” ân điển của Đức Chúa Trời,

² Thánh Kinh Giải Nghĩa, Cô-lô-se 1:6, theo ý của Warren W. Wiersbe.

Cơ Đốc nhân có thể khám phá và kinh nghiệm được “*ân điển càng thêm ân điển*” (Giăng 1:14-16) từ nguồn ân điển “*dur dật*” (Ê-phê-sô 1:7) của Ngài. Và, khi một người đã “*hiểu thấu*” và kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ không thể nào yên lặng trước “*ân điển diệu kỳ*” của Ngài, nhưng sẽ được cảm động, được thúc giục để trở thành người dẫn truyền ân điển “*giàu có vô hạn*” (2:7) của Đức Chúa Trời cho những người khác nữa.

Trong thời kỳ tiên tri Ê-li-sê, sau khi bốn người phụng Do Thái đang ngồi “*chờ chết*” tiến vào trại quân của dân Sy-ri và khám phá được nguồn thực phẩm và của cải dư dật cho sự sống, sau khi “*ăn và uống*”, sau khi “*lấy bạc, vàng, quần áo và của cải đem đi giấu*”, họ đã “*nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao!*” Và rồi, họ đã vội vàng “*đi báo tin này cho nhà vua*”, để “*vì thế mà bảy lít bột lọc bán mười một gam bạc, và mười bốn lít lúa mạch cũng bán mười một gam bạc, đúng như Lời Đức Giê-hô-va đã phán*” (2 Các Vua 7:3-16).

Như vậy, ngoài “*nghe*”, việc “*học cho thật biết*” ân điển của Đức Chúa Trời cũng góp phần hết sức quan trọng vào sự phát triển của Tin Lành.

Chúng ta cần chú ý là cụm từ “*kết quả và phát triển*” trong Cô-lô-se 1:6 không phải là cụm từ mới, được Phao-lô sử dụng trong Kinh Thánh Tân Ước. Cụm từ này đã xuất hiện lần đầu tiên trong Kinh Thánh ở sách Sáng Thế Ký 1:28: “*Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất*”/ “*Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it*” (NIV). Ngày xưa, trong buổi ban đầu, Đức Chúa Trời đã dùng lời đầy quyền năng phán ra từ miệng Ngài để khiến con người “*sinh sản, gia tăng gấp bội*” trên trái đất này. Ngày nay, nhờ “*nghe*” và “*học*” trong “*lời chân lý*” đầy quyền năng của Đức Chúa Trời mà “*Tin Lành... đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới*”.³

Nhưng, không phải ai cũng được nghe và học Lời chân lý. Và, riêng trong cộng đồng Cơ Đốc, không phải ai đã nghe và tin cũng chịu học Lời chân lý ấy. Vì thế, trước giả thư tín Hê-bơ-rơ đã viết trong 5:12-13 như thế này: “*Đáng lẽ, bây giờ anh em phải làm thầy rồi; thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa*

³ Mike Raiter, *Colossians & Philemon*, p.8.

thay vì dùng thức ăn đặc. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính, vì còn thơ ấu” (Hê-bơ-rơ 5:12-13). Đáng tiếc lắm thay!

Chúng ta cùng đọc lại Cô-lô-se 1:6: “Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tán bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó” (Bản TT). Trong Bản TTHĐ, câu Kinh Thánh này được dịch như sau: “Tin Lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.” Trong câu Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta thấy được mối liên hệ chặt chẽ, hay có thể nói là mối liên hệ nhân-quả, giữa sự “kết quả và phát triển” của Tin Lành với việc “nghe và hiểu” ân điển của Đức Chúa Trời. Tin Lành đã không “kết quả và phát triển” **trước** “ngày anh em đã nghe và hiểu”, nhưng “**từ** ngày anh em đã nghe... và đã học cho thật biết” ân điển của Đức Chúa Trời thì “Tin Lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em.”

Bạn đã học/ có đang học để được “*thông biết*” ân điển của Đức Chúa Trời không? Học như thế nào? Bạn đã kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời như thế nào? Trong quyển *Colossians & Philemon – Growing Strong in Christ*, Mike Raiter viết: “Bạn có thể nghe về Tin Lành mà chưa bao giờ thực sự nghe được Tin Lành. Người ta đã nhiều lần nói với tôi rằng họ đã đi nhà thờ nhiều năm rồi, nhưng họ chưa bao giờ nghe được Tin Lành. Có thể Tin Lành đã không được rao giảng tại đó. Nhưng khi nói như thế thì việc nghe được Tin Lành hay không liên quan đến tình trạng thuộc linh của họ hơn là của Hội Thánh. Bạn có thể nghe sứ điệp Tin Lành mà không bao giờ thật sự hiểu được ân điển của Đức Chúa Trời. Chỉ bởi ân điển của Ngài chúng ta mới có thể hiểu được rằng không những mọi người đều đã phạm tội mà chính tôi cũng đã phạm tội; Đức Chúa Trời không những yêu thương thế gian mà còn yêu thương chính tôi. Chỉ có ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời mới cứu được một kẻ đáng chết như tôi.”⁴

⁴ Mike Raiter, *Colossians & Philemon*, p.8. - You can listen to the gospel and never really *hear* the gospel. Many times I have heard people say they went to a church for many years and never heard the gospel. Maybe the gospel was not preached there. But, such a statement may be more a comment on their spiritual condition rather than the spiritual condition of the church. You can *hear* the message but never truly comprehend the grace of God. It is only by God's grace that we understand that not only have all sinned, but *I* have sinned; that God did not just love the world, God loved *me*. That God's amazing grace saved a wretch like *me*.

Mong rằng, bạn có thể kinh nghiệm – một cách cá nhân – ân điển cứu rỗi vô hạn của Đức Chúa Trời.

3- DẠY

Bây giờ, chúng ta bắt đầu học phần thứ ba với động từ “*dạy*”.

⁷ ...y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã **dạy** anh em; người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ,⁸ và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. – TT

Trong hai câu Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết về một con người cụ thể đã góp phần của mình sự kết quả và phát triển của Tin Lành, đó là Ê-pháp-ra. Ê-pháp-ra là người đã “*dạy*” cho các tín hữu tại Cô-lô-se về ân điển của Đức Chúa Trời. Qua chức vụ “*dạy*” của Ê-pháp-ra, các tín hữu tại Cô-lô-se đã “*nghe*” và “*hiểu thấu*” ân điển của Đức Chúa Trời, và nhờ đó, Tin Lành được kết quả và phát triển. Chúng ta không biết nhiều về Ê-pháp-ra, vì tên của ông chỉ được nhắc đến có ba lần trong cả Kinh Thánh (trong Cô-lô-se 1:7; 4:12; Phi-lê-môn 23). Dầu vậy, qua Cô-lô-se 1:7-8, chúng ta có thể biết được ba phẩm chất hết sức đáng quý của Ê-pháp-ra.

Thứ nhất, Ê-pháp-ra là một **người bạn TỐT** của sứ đồ Phao-lô. Trong nguyên văn Kinh Thánh, cụm từ “*bạn đồng sự thiết nghĩa*” có nghĩa là “bạn đầy tớ quý mến”. Theo nghĩa này, Phao-lô, mặc dầu là một sứ đồ, một nhà lãnh đạo Hội Thánh tâm cỡ, đã sẵn sàng đứng ngang hàng với Ê-pháp-ra trong vai trò đầy tớ của Đấng Cơ Đốc, đồng thời xem Ê-pháp-ra là một người bạn quý mến của mình.

Nhưng, Ê-pháp-ra đã sống và đối đãi với Phao-lô như thế nào mà được vị sứ đồ đáng kính này xem là một người bạn tốt? Chúng ta không có đầy đủ thông tin để trả lời một cách rõ ràng câu hỏi này, nhưng chúng ta có thể tìm thấy trong

Kinh Thánh một chi tiết rất đáng chú ý, đó là Ê-pháp-ra là “*người bạn tù*” của Phao-lô trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu (Phi-lê-môn 23). Khi viết thư cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô cho biết rằng ông đã “*nhiều lần*” phải “*nguy với anh em giả dối*” (2 Cô-rinh-tô 11:26); khi viết thư cho Ti-mô-thê, Phao-lô đã dặn vị Mục sư trẻ tuổi này phải “*cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Đê-ma đã lừa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca*” (2 Ti-mô-thê 4:9-10); nhưng khi viết thư cho Phi-lê-môn, Phao-lô cho biết rằng ông đang bị cầm tù và có một “*người bạn tù*” là Ê-pháp-ra đang ở với ông.

Ê-pháp-ra không chỉ hầu việc Chúa với Phao-lô trong khi được tự do mà còn phục vụ Ngài với Phao-lô trong lúc bị cầm tù. Ê-pháp-ra không chỉ hỗ trợ Phao-lô trong khi được thuận lợi mà còn giúp đỡ Phao-lô trong lúc gặp khó khăn. Nói theo ngôn ngữ cung đình, Ê-pháp-ra không chỉ đứng chung với Phao-lô trong khi được sủng ái mà còn ở cùng Phao-lô trong lúc bị thất sủng. Trong mối liên hệ với Phao-lô, Ê-pháp-ra không sống như những “*anh em giả dối*”, cũng chẳng đối đãi như “*Đê-ma*”, nhưng đã hành động như một người biết “*đồng cam cộng khổ*” (vui sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu), “*có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia*”. Có thể nói, chỉ cần một chi tiết này thôi, cũng đủ để chúng ta thấy rằng Ê-pháp-ra là một người bạn tốt của Phao-lô.

Thứ hai, Ê-pháp-ra là một **người đầy tớ TRUNG THÀNH** của Đấng Cơ Đốc. Cụm từ “*kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ*” có nghĩa là người đầy tớ trung thành của Đấng Cơ Đốc. Theo Kinh Thánh, trung thành là phẩm chất phải có của một người “*dạy*” Lời Chúa. Khi nói về chức vụ “*quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời*”, sứ đồ Phao-lô nói rằng “*cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành*” (1 Cô-rinh-tô 4:1-2). Khi đề cập đến việc huấn luyện người dạy Lời Chúa, sứ đồ Phao-lô hướng dẫn Mục sư trẻ tuổi Ti-mô-thê rằng: “*Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành...*” (2 Ti-mô-thê 2:2). Một người “*dạy*” Lời Chúa không thể nào bất trung như Giu-đa Ích-ca-ri-ôt, người đã đang tâm bán Thầy mình với giá “*ba chục miếng bạc*” (Ma-thi-ơ 26:15; 27:3).

Ê-pháp-ra là một người đầy tớ trung thành của Đấng Cơ Đốc vì:

- i- Ông không *“lìa bỏ”* Phao-lô nhưng sẵn sàng *“đồng cam cộng khổ”* hầu việc Chúa với Phao-lô. Thiết tưởng, một người đầy tớ trung thành của Đấng Cơ Đốc cũng phải là một người trung thành với những người bạn đồng lao của mình trong Đấng Cơ Đốc.
- ii- Ông trung tín trong chức vụ *“dạy”* *“lời chân lý”*, đồng thời trung thành với sứ điệp Tin Lành. Nếu Ê-pháp-ra không hành động như thế thì các tín hữu tại Cô-lô-se làm sao có thể *“hiểu thấu”* ân điển của Đức Chúa Trời, để rồi qua đó, Tin Lành được *“kết quả và phát triển”* giữa vòng họ?
- iii- Ông hết lòng trung tín hầu việc Chúa. Trong Cô-lô-se 4:12-13, sứ đồ Phao-lô đã làm chứng về Ê-pháp-ra với Hội Thánh Cô-lô-se như thế này: *“Ê-pháp-ra... một đầy tớ của Đấng Cơ Đốc Giê-xu... vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện; ...tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Lao-đi-xê và người Hi-ê-ra-bô-li nữa.”* Trong khi một số người *“lấy bụng mình làm chúa mình”* (Phi-líp 3:19), một số người khác *“xem sự tin kính như là phương tiện trục lợi”* (1 Ti-mô-thê 6:5), Ê-pháp-ra, có thể nói là, đã vui lòng *“chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng Tin Lành và chu toàn chức vụ của mình”* (2 Ti-mô-thê 4:5).

Thứ ba, Ê-pháp-ra là một **người đưa tin TRUNG THỰC** của Hội Thánh Cô-lô-se. Chúng ta cần biết là sứ đồ Phao-lô viết tâm thư cho các tín hữu tại Cô-lô-se sau khi ông được biết tin tức về Hội Thánh Cô-lô-se qua người đưa tin Ê-pháp-ra. Và, mục đích chính yếu của thư tín này là để bác bỏ những sự dạy dỗ sai lạc của các giáo sư giả trong Hội Thánh, đồng thời để giúp đỡ các tín hữu tại Cô-lô-se đứng vững trong đức tin nơi Chúa.

Ngoài việc nghe được những tin tức, có thể nói là, tiêu cực về tình trạng giáo sư giả tại Hội Thánh Cô-lô-se, Phao-lô nói rằng ông cũng biết được *“lòng yêu thương... trong Thánh Linh”* của các tín hữu tại Cô-lô-se qua Ê-pháp-ra *“là người đã tỏ cho chúng tôi biết.”* Như thế, khi đưa tin của Hội Thánh Cô-lô-se cho Phao-lô, Ê-pháp-ra không chỉ trình bày những tin tiêu cực mà còn đem đến

tin tốt về tiếng tốt của Hội Thánh Cô-lô-se. Ê-pháp-ra đã đưa tin một cách trung thực để qua đó Phao-lô biết được tình hình thật sự của Hội Thánh mà khích lệ và giúp đỡ Hội Thánh. Nếu tất cả điều mà Phao-lô nghe được về Hội Thánh Cô-lô-se chỉ là những tin tức về các giáo sư giả, thì Phao-lô làm sao có thể viết được những câu Kinh Thánh đầy khích lệ như thế này?

Nếu có thời gian xem tin tức, chúng ta có thể biết tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải khôn khéo như thế nào với fake news, với những tin tức không trung thực từ báo chí, từ Facebook, từ Twitter, .v.v. Nhưng, không chỉ có Mr Trump, nhiều người khác cũng đã và đang phải khôn khéo như vậy. Nếu hiểu được điều đó, chúng ta có thể thấy được việc đưa tin trung thực của Ê-pháp-ra là một phẩm chất hết sức quan trọng.

Ngày xưa, vì Hội Thánh Cô-lô-se có được Ê-pháp-ra, một người “*dạy*” Lời Chúa như thế – một người bạn tốt, một người đầy tớ trung thành của Đấng Cơ Đốc, một người đưa tin trung thực – nên chúng ta không ngạc nhiên khi họ có khả năng “*thông hiểu*” ân điển của Đức Chúa Trời, và từ đó, Tin Lành được kết quả và phát triển. Ngày nay, thiết tưởng xã hội và Hội Thánh – nói chung – và những người hầu việc Chúa và dạy Lời Chúa – nói riêng – cần lắm thay những con người như Ê-pháp-ra, cần lắm thay những người bạn tốt, những người phục vụ Chúa trung thành, những người đưa tin trung thực!

Chúng ta đã học xong ba phần của bài học Kinh Thánh với chủ đề Sự Phát Triển Của Tin Lành. Qua đó, chúng ta biết rằng Nghe – Học – Dạy là những yếu tố giúp Hội Thánh “*kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như*” tại thành phố Cô-lô-se ngày xưa. Những động từ Nghe – Học – Dạy này, có thể nói một cách khác, là những bí quyết giúp chúng ta, những tín đồ Tin Lành, có thể góp phần của mình một cách tích cực vào sự phát triển của Tin Lành ngày nay.

Thật ra, trong sự phát triển Tin Lành, Nghe – Học – Dạy phải có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Lý do là vì người “nghe” và tin Tin Lành cần phải “học” để hiểu thấu ân điển của Đức Chúa Trời. Và, cả người “nghe” và người “học” đều phải “nghe” và “học” từ những người rao giảng, những người “dạy”, những người được Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ về Lời. Dầu vậy, ngày nay trong

phạm vi người Việt Nam (ở trong nước cũng như tại hải ngoại), việc Nghe – Học – Dạy có thể nói là đang đối diện với một thách thức lớn vì thiếu người rao giảng cho người ta “nghe” Tin Lành, đồng thời thiếu người “dạy” cho người ta “học” và hiểu thấu Tin Lành.

Tại miền Nam Việt Nam, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) có hơn 2,000 Hội Thánh lớn nhỏ, nhưng chỉ có hơn 1,200 Mục sư, Truyền đạo.⁵ Tại miền Bắc Việt Nam, Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) vừa tuyển sinh khóa mới 2017-2022, và chỉ được 35 tân sinh viên. Trong đó, chỉ có 6 tân sinh viên là người Kinh mà thôi.⁶ Tại hải ngoại, nhiều Hội Thánh của người Việt Nam đang rất cần người chăn bầy.

Ai sẽ rao giảng Tin Lành cho người Việt Nam? Ai sẽ tham gia các lớp học Kinh Thánh để có thể “hiểu thấu” ân điển của Đức Chúa Trời? Ai sẽ dâng mình học Lời Chúa để được trang bị và sẽ trở thành những người hầu việc Chúa trong những ngày, tháng năm sắp tới?

Trong Ê-sai 6:8, *“Tiếng Chúa phán: ‘Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?’ Tôi thưa: ‘Có con đây, xin Chúa sai con!’”* Nhưng hôm nay, Chúa sẽ sai ai đi? Hôm nay, ai sẽ đi cho Chúa? Hôm nay, ai sẽ thưa với Chúa rằng: “Có con đây, xin Chúa sai con”? Cầu xin Chúa giúp chúng ta suy nghĩ và hướng dẫn chúng ta góp phần của mình vào sự phát triển của Tin Lành bằng những hành động cụ thể.

Mục sư Nguyễn Hoàng Phong

Auckland, New Zealand

⁵ <https://httlvn.org/dai-su-canada-tham-va-lam-viec-voi-thuong-truc-tong-lien-hoi.html>

⁶ <http://tinlanhmiembac.org/?do=news&act=detail&id=4502>

Hình ảnh sinh hoạt Hội Thánh :
LỄ kỉ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh 2017

Chi hội tại Lausanne & Genève



Lễ Dâng Con



Chương trình phát thưởng cuối năm của báo Sức Mới & Thanh Niên:



Chi hội Aarau & St. Gallen





Tân tín hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

CUỘC PHIÊU LƯU CỦA HAI HẠT LÚA



Hai hạt lúa được đổ lên thùng một chiếc xe tải với hàng triệu hạt lúa khác để trở về nhà máy chế biến họ thành những hạt gạo. Một hạt lúa có tên là Tụ Đại có khẩu khí rất lớn, biết vận dụng văn chương cho nên anh ta khá giỏi hùng biện. Tụ Đại biết mình là nhân vật của lý tưởng, mang trong mình một kỳ vọng rất lớn do đó anh ta thao thao nói. "Khi tớ được ra khỏi nơi đây thì tớ sẽ làm ông tổ của hàng tỷ tỷ hạt lúa giống, dòng tộc nhà tớ sẽ nuôi sống hàng tỷ người..." Nghe Tụ Đại nói mà những hạt lúa khác bèn bày tỏ phản xạ khác nhau, kẻ gật đầu tán thưởng, kẻ bĩu môi bày tỏ nghi ngờ, phần còn lại thì chẳng thêm quan tâm.

Nằm bên cạnh Tụ Đại là hạt lúa khác là Thiên Phúc, có bản tính thật thà. Tâm hồn của Thiên Phúc trong trắng như hạt sương mai, nhưng vì hay e thẹn cho nên hẳn chỉ biết quan sát mọi thứ xung quanh và suy nghĩ mà chẳng hẳn ra suy tư thâm kín của mình. Vốn ít nói cho nên khẩu khí của Thiên Phúc không được trui rèn rồi lại cả bị chút cà-lâm, cho nên khi muốn phát biểu điều gì anh ta chỉ thì thì... mà... mà... rồi ngồi xuống mặt đỏ gay gắt.

Hôm nay do bị đặt vào cùng một chỗ với Tụ Đại, và nghe anh ta biện thuyết, Thiên Phúc như được tiếp thêm nguồn cảm hứng. Anh ta mạnh dạn giơ tay muốn nói lên một điều gì đó, nhưng khi mở miệng thì cái tật cà-lâm khiến cho Thiên Phúc không thể bày tỏ nỗi suy tư trong thâm tâm, và hậu quả là những hạt lúa khác đã biến Thiên Phúc thành trò cười để họ tha hồ trêu chọc.

Chiếc xe tải đi qua một khúc cua, ‘khục...khục... khục’ chiếc xe phải băng qua một vài cái ổ trâu, rồi đến vài cái ổ voi khiến cho cả chiếc xe bất ngờ lắc lư hất tung mọi thứ trong thùng rơ-moóc. Cả Tụ Đại và Thiên Phúc đều bị hất cao lên rồi cả hai đều bị ném xuống chòm đất bên cạnh đường. Qua khoảnh khắc của sợ hãi cả Tụ Đại và Thiên Phúc phải nằm im lặng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Bỗng nhiên Tụ Đại cất tiếng kêu thất thanh.

"Ái chà! Ôi thôi, tôi sẽ chết mất! Thôi rồi tôi sẽ mất tất! Không còn lý tưởng... chẳng còn tương lai!"

Hắn còn đang cố kêu to hơn để than thân, trách phận thì cũng là lúc một cơn mưa rào ầm ầm kéo tới, tiếp theo là những giọt nước mưa lộp bộp rơi xuống ngay bên cạnh. Nước bắn lên tung toé và chỉ trong giây lát, toàn bộ thân thể của Tụ Đại bị nhấn chìm bởi nước mưa. Hắn ta nhìn thấy thân mình bị đưa đẩy, rồi nước ngấm qua làn vỏ trấu tiến sâu vào thân thể của mình. Tụ Đại trở nên sợ hãi cùng cực. Hắn xanh mặt hét toáng lên.

“Bọn nước mưa này... Đám chắt ầm kia sao các người thật hỗn láo! Bộ bọn mày không biết rằng tao là hạt lúa giống đã được lựa chọn rất kỹ hay sao?”

Tụ Đại nén đầy khí vào lồng phổi mà hét to hơn. “Bộ bọn mày không biết rằng tao đang có một dự định rất lớn cho đời, và cho một tương lai đầy sáng lạn hay sao?” Hắn quát hét để nêu lên sự quan trọng của đời mình trước làn nước cứ đang từ từ ngấm vào thân xác nó. Tụ Đại nói to, hét lớn như một đứa trẻ đi trong bóng đêm và vì sợ sự bí hiểm của bóng tối cho nên hắn hét to để tự trấn tĩnh mình.

“Tao là một hạt lúa giống! Tao có tương lai thật huy hoàng! Tao sẽ không cho phép đám ầm ướt này làm hư hại thanh danh của tao.”

Nhưng tiếng quát hét của Tụ Đại không làm cho đám ầm ướt lui binh. Chúng cứ tiếp tục lấn át. Tụ Đại suy nghĩ. “Nếu ta để cho bọn ầm ướt này tiếp tục ngấm vào, chúng nhất định sẽ tàn phá phôi thai! Bọn này nếu chỉ cho hắn tiến một li, thì hắn sẽ đi vào cả một dặm...”

Bọn âm ứt thì chẳng quan tâm cái sợ của Tụ Đại, chúng được đà cứ lướt tới chiếm thế thượng phong. Tụ Đại gồng mình lên, mang ra hết; nào là vỏ cám, nào là chất béo, chất đường... tất cả cho phòng vệ. Bấy mọi tiềm năng của Tụ Đại chỉ tập chung vào một mục đích duy nhất, đó là thành lập một tuyến phòng thủ, để tự vệ. Tuy đã tạo mọi nỗ lực thì cũng chỉ một thời gian ngắn trong một hai ngày Tụ Đại hốt hoảng nhìn thấy thân thể của hắn bị sưng phồng lên và tệ hơn: cái phôi trên đầu của hắn bị phình to ra vượt quá tầm kiểm soát.

"Ái chà! Môi trường độc hại bên ngoài... Ôi cuộc đời bên ngoài sao mà ghê sợ đến thế!" Tụ Đại run rẩy khóc than. Tài hùng biện và sức thuyết phục của hắn hôm qua nay đã trở thành cái tài biện hộ cho khả năng phòng thủ tự vệ. Quá sợ hãi cho nên khi thấy cái rễ trắng muốt đang cố tình thò ra để tìm nước giải khát thì Tụ Đại lớn tiếng hét lên.

"Tao cấm mày không được bước ra khỏi nơi đây!" Tụ Đại cảnh cáo. "Mày không được phép mò ra khỏi cái vỏ trấu này để đến với cái thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm kia!" Hắn phùng mồm, trợn mắt nghiêm cấm không cho cái rễ được phép vươn ra khỏi vòng vỏ trấu.

"Mày mà mò ra khỏi nơi đây thì mày sẽ chết!"

Cái rễ đã sẵn sàng bung ra để cho một cuộc đời mới, nhưng vì hắn không được phép bước ra mà chỉ luẩn quẩn trong cái không gian rất hạn hẹp của vỏ trấu. Không được phép bung ra mà chỉ co quắp, rễ và mầm tuyệt nhiên bị teo đi, và hoàn toàn biến thái. Cả rễ trắng và mầm phôi nay đã chuyển từ màu trắng đầy sức sống sang thành màu thâm. Nhưng Tụ Đại chẳng thèm quan tâm đến sự biến đổi ấy.

Hắn chỉ lo nghĩ đến cái sợ, và Tụ Đại trở nên lo âu, lấm lét, sợ sệt. Mọi việc hắn nghĩ và làm bây giờ chỉ với một mục đích duy nhất: cố thủ trong cái vỏ trấu để bảo vệ mình thoát khỏi cái sợ. Và rồi, thời gian cứ trôi đi. Một tuần, rồi hai tuần, phôi thai của hắn bị ung thối. Chính cái ý chí tự thủ đã bức tử tất cả mọi thứ từ ước mơ cho đến kỳ vọng của hắn khi Tụ Đại được tiếp nhận cơ hội có một không hai trên đời để biến ước mơ thành hiện thực.

*

Hoàn cảnh của chàng Thiên Phúc cà lâm thì cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của Tự Đại. Thiên Phúc bị hất văng ra khỏi thùng xe và rơi xuống chòm đất bên đường. Sau khoảnh khắc của thất lạc và hãi sợ, hắn còn đang nghe ngóng mọi động tĩnh, thì một con trâu thủng thỉnh bước tới. Trâu vô tình đạp cả bàn chân to tướng với tấm thân nặng hàng tạ ấy lên trên thân thể của Thiên Phúc và nhân hắn chìm xuống bùn sâu. Thiên Phúc sợ hãi khóc lên một sự nghiệt ngã: “Vây là đời ta kết thúc từ đây! Ta sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong đám bùn đất này!”

Tủi nhục kia còn chưa hết. Ngay lúc đó, con trâu còn vô tình cong đuôi lên tặng luôn cho hắn mấy ký chất thải đen ngòm, nóng hôi, thối rình lên thân hắn. Thiên Phúc còn chưa kịp bật mũi thì con trâu kia lại xả xuống thêm hàng mấy lít nước vàng khè, cái loại ‘bia’ thượng thặng ấy ngay thẳng lên trên đầu hắn. Phân và nước tiểu của trâu đã làm cho Thiên Phúc bị ngất xỉu.

Thiên Phúc vừa cà lâm vừa thút thít than thân trách phận khi bừng tỉnh dậy.

“Thật là tội nghiệp cái thân tôi! Híc híc, hu... hu!”

Thiên Phúc còn chưa biết làm cách nào để thoát ra khỏi vùng ô nhiễm nặng nề ấy thì bỗng nhiên mấy con trâu đực khác cũng hùng hục kéo tới. Rồi chúng nó húc nhau túi bụi. Kẽ dùng sừng, đũa dùng sức trở hết những thế võ thượng thặng để tương tàn lẫn nhau tạo ra những tiếng vang bục bịch... khục... khịch chan chát vang ra. Bước chân hung hãn của bọn trâu đực này cũng không mấy may quan tâm tới một hạt lúa có tên Thiên Phúc đang bị chúng dày xéo. Những bước chân chinh chiến ấy của bọn trâu này còn đẩy Thiên Phúc đi xa hơn, hắn bị vùi dập lẫn lộn với phân và nước giải.

"Mẹ kiếp! Số phận gì mà lại đen hơn mồm chó!" Thiên Phúc tự than thân.

“Sinh ra làm gì mà lại sinh đúng vào cái thời tao loạn, oái oăm!” Hắn nói và khóc trong nước mắt. “Đời đang đi đến tương lai, vậy mà đến nay, bạn mất đảng bạn, đời lạc mất đời!” Hắn thở dài trong ngao ngán.

Con mưa kéo đến và đổ lên thân thể của Thiên Phúc. Bọn âm uớt cũng không tha cho hắn. Nước mưa tiền đến chiếm thế thượng phong. Một ngày, hai ngày sau, Thiên Phúc nhìn thấy thân mình bị sung phình, cái rể trắng và cái phôi

trắng cũng mon men nhú ra, nhưng Thiên Phúc chắc lưỡi: “Mặc kệ chúng nó thôi! Ta biết làm gì bây giờ?” Hắn mặc kệ cho rễ vươn ra, và luôn lách trong bùn đất và mang vào những gì cần thiết cho sự sống.

Cả đám rễ trắng ngần cứ vươn ra mà tận hưởng tất cả những nguồn vui mà môi trường xung quanh tặng cho hắn. Chúng vươn ra hút nước. Chúng tranh nhau hút chất bổ dưỡng trong đất mà đa phần là do đám trâu bò kia thải xuống. Mầm sống trong thân của Thiên Phúc cũng được bổ dưỡng, hắn có sức vươn ra cao hơn và xa hơn. Những cái rễ càng đi sâu xuống bùn bao nhiêu thì cái mầm sống càng vươn cao bấy nhiêu. Thiên Phúc khoan khoái khi nhìn thấy phôi thai trong mình cứ lớn. Rồi đám lá xanh mọc lên, hắn môn môn vui đùa cùng nắng gió. Thiên Phúc hân hoan với những trận mưa. Hạt lúa hôm qua cũng bỗng nhiên cũng mất hết chức phận của mình. Thiên Phúc cả lâm bây giờ đã thành một cây lúa, phơi phới vươn lên, hắn ngẩng mặt trên người cùng ánh nắng mặt trời.

Thời gian trôi qua, cái dòng dòng trở mã căng tràn sự sống. Rồi mùa gặt đã đến nơi.

Nghịch cảnh đã giúp hắn vươn lên. Và rồi... Thiên Phúc là biểu tượng của mọi sự thành công. Các bác thợ gặt thấy hạt lúa thật tốt mã, họ thu hoạch rồi cho con cháu của Thiên Phúc vào nơi bảo dưỡng và nhân giống ra thành nhiều hạt Thiên Phúc khác. Hắn đã trở thành tổ phụ của muôn tỷ những hạt lúa nuôi sống con người.

Tự Đại có lý tưởng nhưng khi gặp nan đề thì cố thủ và bị mất đời vì không dám chết để trao cơ hội cho những mầm xanh và hậu quả là hắn chết chôn vùi theo bao nhiêu tiềm năng của đời. Thiên Phúc thì đơn giản, dám tin cậy và sẵn sàng để cho Đấng Tạo Hóa vận hành trong cuộc sống và Ngài khiến hắn nhận được mọi nguồn vui. Bông trái của thành công là biết trông cậy và để cho Đấng làm chủ của thiên nhiên đem ra cái mục đích chính thực của đời mình.

Giăng 12:24-26

UÔNG NGUYỄN (trích trong : Tuyển tập viết cho niềm tin 2016)

songdaoonline.com

Đố Kinh Thánh

- Điền vào ô trống hàng ngang dựa theo câu hỏi gợi ý bên dưới : 1 điểm / hàng
- Tìm địa chỉ Kinh Thánh cho mỗi câu trả lời (hàng ngang) : 1 điểm / hàng
- Cuối cùng, xin cho biết ô chữ hàng dọc (màu vàng) là chữ gì ? (2 điểm)
Tìm câu Kinh Thánh có ghi chữ hàng dọc này : 3 điểm

ĐÚNG HẾT Ô CHỮ : 25 điểm.



Câu hỏi gợi ý cho 10 ô chữ hàng ngang :

Câu 1: 7 chữ cái

Điều gì của cha mẹ được ví như dây hoa trên đầu con cái?

Câu 2: 8 chữ cái

Phao-lô đã rèn luyện cho chính mình thái độ sống như thế nào khi gặp bất kì cảnh ngộ nào?

Câu 3: 7 chữ cái

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

“Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người.....Ngài.”

Câu 4: 7 chữ cái.

Có lời tiên tri chép rằng khi Đấng Mê-si đến thế gian để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ “ban dầu.....thay vì tang chế”.

Câu 5: 8 chữ cái

Sự chết của Chúa Giê-xu đã đem lại điều gì cho mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời?

Câu 6: 6 chữ cái

Chúa đã ban cho dân Do Thái một lời hứa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên khi họ được trở về sau chuyến lưu đày tại Ba-by-lôn, Ngài phán rằng:

“Ta đã lấy sự yêu thương đòi đòi mà yêu người, nên đã lấy sự.....mà kéo người đến”.

Câu 7: 7 chữ cái

Đức Chúa Trời đã dùng hình ảnh của một loài vật để bày tỏ tình yêu và sự chăm sóc của Ngài dành cho dân Y-sơ-ra-ên trong quá trình dẫn dắt họ ra khỏi Ai Cập để đến với Chúa. Hãy cho biết đó là loài vật nào?

Câu 8: 11 chữ cái

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

“Thà nghe.....của người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội”

Câu 9: 7 chữ cái

Kinh Thánh chép: “.....của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều”.

Câu 10: 7 chữ cái

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

“Sựmà ta lựa chọn, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao?”

THỜI HẠN 15.02.2018

Thông báo :

Chương trình thông công :

1. Thông công Thanh Niên tại Aarau : Thứ Bảy, ngày **10.02.2018**
2. Thông công Thiếu Nhi tại Aarau : Thứ Bảy, ngày **17.03.2018**

Các kì trại :

1. TRẠI PHỤC SINH : tại Charmey (FR) : từ 30.03 – 02.04.2018
Thời hạn ghi danh : từ nay cho đến ngày **28.02.2018**
2. TRẠI NGŨ TUẦN tại Les Rasses (VD) : từ 19 – 21 . 05 .2018
Thời hạn ghi danh : từ nay cho đến ngày **31.03.2018**

Ghi danh tham dự các kì trại, xin liên lạc với :

- Mỹ Nhi : 078 694 33 65 tại các chi hội Lausanne & Genève
- Chị Bảy : 078 825 85 09 tại chi hội St. Gallen.
- Chị Dung : 079 563 80 50 tại chi hội Aarau.

* * *

Hội đồng lần thứ 1 của Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu : từ 26 - 29.07.2018

Địa điểm : Ethic Etapes Dijon, 1 Avenue Champollion, 21 000 Dijon (France)

Liên lạc ghi danh với Mục sư Ngô Bá Tạo : 079 673 44 28

Hạn chót ghi danh : **31.05.2018**

Liên Lạc: Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59



E-mail: sucmoi@ymail.com


www.facebook.com/sucmoi

Tuổi Xuân

1

Tango

Nhạc & lời Phước Nguyễn



Trên trời trong xanh con én đưa thoi,
Xin Ngai dạy cho con biết khôn ngoan.

Đem mùa xuân mới đi khắp nơi nơi,
Đem thời gian qua an phúc Cha ban.

Năm mới xin chúc mọi người an vui trong hòa
Để sống xứng đáng cho Ngai Danh Cha luôn rạng

bình Ngai tràn ơn phúc Chúa Cha Tuổi vui mới
ngôi Tin lành tuyên rao khắp nơi

nhà Hạnh phúc tuôn tràn Chung tay thuận hòa

Hầu việc Chúa cách dư dật luôn Mau dâng cho Ngai

Tuổi thanh xuân đang nở như hoa Sống mãi trong Ngai

Cuộc đời bạn mãi mãi tuổi xuân (Xin Ngai dạy cho con biết khôn..)

**Kính chúc quý độc giả một mùa xuân mới an lành
tràn đầy ơn phước Chúa ban!**

Mừng Xuân Mậu Tuất 2018



*‘Thung ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được Sức Mạnh,
Pất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc,
Đi mà không mòn mỏi.’*

Ê-sai 40 : 31

Địa điểm Thờ Phụng Chúa hằng tháng tại từng khu vực :

Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne.

Genève : Paroisse protestante Servette-Vieux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève.

Aarau : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau.

St. Gallen: Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,
9008 St. Gallen.

Lưu ý: Ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư.

Địa chỉ : Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin Wilhelm Kutter 49, 2503 Biel/Bienne.

Tel. 032 365 33 36

Natel: 079-673 44 28

E-mail: ngobatao@hotmail.com

Trang web: nguồn-sông.com